

band 4

notulen
algemene vergadering
a.v.c.
Black Devils

1971-1996

1-11

AMSTERDAMSCH E VOETBAL CLUB ----- BLACK DEVILS

opgericht 7 november 1921

Mijne Heren,

Wij nodigen U uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op:

VRIJDAG 12 OKTOBER 1973

des avonds om 8.15 uur in de

MANHATTANZAAL van het AMERICAN HOTEL te AMSTERDAM

AGENDA:

- 1) Opening door voorzitter D. Hooykaas.
- 2) Ingekomen stukken. Ballotage 4 kandidaatsleden ✱.
- 3) Notulen van de vorige algemene ledenvergadering, welke werd gehouden op 3 november 1972.
- 4) Finantieel verslag door penningmeester R. Hoeffelman.
- 5) Vaststelling der contributie voor het komende seizoen.
- 6) Korte, doch noodzakelijke pauze.
- 7) Verslag wedstrijdsecretariaat door J.C.J. van der Lip-
- 8) Materieel overzicht door H.W. Sandberg.
- 9) Bestuursverkiezing er moet worden voorzien in de functie's van eerste en tweede secretaris (tevens wedstrijdsecretaris)
- 10) Bestuursmededelingen.
- 11) Rondvraag.
- 12) Sluiting.

Namens het Bestuur der avc. BLACK DEVILS

D. Rahusen

secretaris (in opleiding)

✱ Kandidaatleden

N. Br�uwer,	Nieuwkoop
J.S. Ellerbroek,	Nieuw Vennepe
H.v/d Puy,	Aerdenhout
D.A.G. Simon,	Amsterdam.

Aan de voorzitter van
de F.C. Black Devils.

Zeer geachte Heer Hooykaas,

Mij is bekend dat door U en door de algemene ledenvergadering geen enkel excuus voor afwezigheid op deze bijeenkomst wordt aanvaard. Ik bespaar derhalve U en mijzelf een uiteenzetting van de reden die mij ditmaal tot afwezigheid dwingt.

Aangezien, blijkens de agenda, van mij werd verwacht dat ik de vergadering een overzicht zou verschaffen over de stand van het materieel, veroorloof ik mij U daaromtrent het volgende mee te delen.

A. Ballen

1. onbeschadigd en ongebruikt ligt bij mij een glanzende, maar geheel waardeloze wedstrijdbal - van Volks-Chinese makelij, ons om onduidelijke redenen geschonken door HVV.
Indien wij ooit tot fysieke vernietiging van een tegenstander zouden willen overgaan, kan ik het gebruik van deze bal van harte aanbevelen, al moet daarbij ook aan het eigen risico worden gedacht.
2. vervolgens berusten bij mij twee wedstrijdballen (wit) van redelijke kwaliteit, maar toch, door intensief gebruik in harde slijtageslagen, verre van nieuw en niet onaangetaast.
3. aangezien ik heb gemeend er verstandig aan te doen minder frequent in het eerste elftal op te treden (ik vermeld dit om U de gelegenheid te geven te besluiten tot een spectaculaire en lucratieve benefietwedstrijd), heb ik het ballenbeheer voor een deel gedelegeerd, met behoud uiteraard van mijn volle verantwoordelijkheid. Zo berusten bij de heer Van der Smagt nog een tweetal ballen, te weten één rood-witte (redelijke kwaliteit bij droog weer), één witte Derby Star (geschonken door het bij sommigen van U bekende dagblad Het Parool).
4. tenslotte mag ik melding maken van het feit dat onze prof-collega, de heer Willem Suurbier, die een zaak in sportartikelen drijft, onze vereniging, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan (kunnen wij dat niet, op besluit van Uw vergadering, onbeperkt voortzetten en permanent verklaren? Ik hoef U nauwelijks de voordelen te schilderen die dat op zou leveren) een geel-zwarte, lichtgevende, waterafstotende, doelman-passerende en voor ons onbetaalbare Adidas-bal heeft geschonken. Misschien is het het beste dit schitterende product van fantasie en vakmanschap nimmer voor gebruik te bestemmen, maar een permanente plaats te geven in een

Amsterdam, 12 oktober 1973

wil van der smagt aan bestuur fc Black Devils:

Teneinde geschiedvervalsing door op doelpunten beluste figuren als Van der Lip en Van den Hoek tegen te gaan, bied ik U hierbij weer een verslag in cijfers aan van onze wederwaardigheden in het seizoen 1972-1973, alsmede een in dit tijdsgericht onmisbare topscorerslijst. Bij het vervaardigen van deze lijst, 12 oktober 18.00 uur, weet ik nog niet of mijn naam op deze lijst voorkomt, zodat U mijn werkzaamheden volledig als belangeloos kunt kwalificeren. In verband met de eventuele zorgelijke financiële situatie van onze club, dring ik slechts aan op een geringe vergoeding. Vrijdom van contributie gedurende vijftientig jaar wordt door mij als een toereikend honorarium beschouwd.

Aangezien ik er niet zeker van ben, dat wedstrijdsecretaris Jurriën van der Lip U vorig jaar wel het verslag (eveneens van mijn bescheiden hand) ter hand heeft gesteld, bied ik U dat ook aan, om hiaten in onze annalen ook uit te sluiten.

Gespeeld 12 wedstrijden, waarvan 7 gewonnen, drie verloren en twee gelijk gespeeld.

-1	16/9/72	Black Devils-Kampong	(Simon 2x, Van der Lip, Van der Smagt)
-1	23/9	Black Devils-Quick	(Van den Hoek 2x, Van der Smagt 2x)
-3	30/9	Victoria-Black Devils	(Hoeffelman, Van der Smagt, Van Maanen)
-2	14/10	Hercules-Black Devils	(Van der Lip, Hoeffelman)
-2			
-2	21/10	VOC-Black Devils	(Donker, Van der Smagt)
-1	4/11	HVV-Black Devils	(Van der Meer)
-6	2/12	HBS-Black Devils	(Van der Smagt 2x, Simon, Hoeffelman, Blok, Van den Hoek -hoewel buiten spel)
-1			
-1	9/12	Black Devils-AFC	(Van den Hoek -droomdoelpunt)
-9	24/2	Black Devils-VOC	(Van den Hoek)
-3	10/3	Kampong-Black Devils	(Van der Smagt, Hoeffelman, Ellerbroek)
1	17/3	Black Devils-Victoria	(Hoeffelman, Van der Lip)
-0	24/3	Black Devils-HFC	(Van der Lip, Van der Puy, Van der Smagt, Hoeffelman)

KLASSEMENT TOPSCORERS:

1	Van der Smagt	9 doelpunten
2	Hoeffelman	6
3	Van den Hoek	5
4	Van der Lip	4
5	Simon	3
6/11	Blok	1
	Donker	
	Ellerbroek	
	Van Maanen	
	Van der Meer	
	Van der Puy	

Van der Smagt
 wil van der smagt

de Heer L.C. Boogerd,
Prinsevinkenpark 28
DEN HAAG

Waarde Boogerd,

Langs deze, helaas onpersoonlijke weg, kom ik even terug op ons kernachtige telefoongesprek van hedenmorgen.

Laat ik voorop stellen dat je zeker welkom bent ter aanvulling en naar ik hoop versterking van het Black-Devils legioen tijdens en na wedstrijden.

Hieraan wil ik echter direct verbinden, dat zolang ik me medeverantwoordelijk mag voelen voor samenstelling van het elftal één en ander dient te geschieden in een aanvaardbare, zo niet gezellige sfeer.

De manier waarop je vanmorgen uiting hebt gegeven aan je misnoegen omtrent tijdstip van bellen en naar je meent onvoldoende organisatorische bekwaamheden mijnerzijds, na mijn uitleg dat door ontbreken eigen speelveld het geheel een improvisatorisch karakter houdt, was ronduit onbeschoft.

Beste vriend met deze grappen moet je bij mij niet aankomen.

Je kan en mag pas kritiek hebben en dan nog op ordentelijke wijze, wanneer je weet wat er op het organisatorisch vlak allemaal speelt.

Zolang wij geen eigen speelveld hebben blijft het, wat onze thuiswedstrijd betreft, rommelen geblazen, hierin verwacht ik echter binnenkort een gunstige beslissing.

Ten laatste maak ik nog melding van het feit dat vòòr de jaarvergadering mij niemand op de hoogte had gesteld van het bestaan van één Heer Boogerd, hoe spijtig ook.

Wanneer dit je gramschap heeft opgewekt, dan was je wel heel duidelijk aan een verkeerd adres.

Gegroet,

J.C.J. van der Lip.

↑W

AMSTERDAMSE VOETBALCLUB " BLACK-DEVILS " opgericht 7 november 1921

Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdag 2 april 1976 te 20.00 uur in de societeit "Olympisch-Stadion" (onder de eretribune met parkeerruimte aanwezig) te Amsterdam.

AGENDA

- 1. Kort doch vriendelijk woord van welkom door voorzitter D.Hooykaas.
- 2. Behandeling ingekomen stukken.
- 3. Beoordeling der kandidaatleden door de ballotagecommissie:

F.S.A.Koerts	van Goghlaan 32	Bleiswijk	Tel.01892 - 3752
J.van der Maarl	Sikkelstraat 73	Nieuw-Vennep	Tel.02526 - 2854
→ R.Liefbroer	Binderstraat 15	Nieuw-Vennep	Tel.02526 - 2628
X J.van Veen	Sportveldweg 45	Nieuw-Vennep	Tel.02526 - 3100

- 4. Notulen van de vorige vergadering door W.van der Smagt.
- 5. Financieel overzicht door penningmeester R.Hoeffelman.
- 6. Vaststelling der contributie voor het lopende seizoen.
- 7. Korte, doch noodzakelijke pauze.
- 8. Verslag wedstrijdsecretariaat door J.C.J.van der Lip.
- 9. Verslag materieel door de commissaris materieel, waarin opgenomen shirt "geval Brockman" alsmede "geval Domme Arie".
- 10. Bestuursverkiezing.
- 11. Bestuursmededelingen.
- 12. Rondvraag.
- 13. Sluiting

Namens het Bestuur der "Black-Devils"
J.C.J.van der Lip - secretaris.

Dit strookje gaarne sturen aan J.C.J.van der Lip - Gronslaan 10 AERDENHOUT.

Naam:

Komt wel :

Komt niet :

Wij rekenen uiteraard op een grote opkomst.

Verslag van de jaarvergadering van de Amsterdamsche
Voetbalvereniging de Black Devils, gehouden op
vrijdag 2 april 1976 in de catacomben van het
Olympisch Stadion te Amsterdam.

Toen ik, notulist in opleiding, uw en mijn voorzitter geruime tijd geleden telefonisch vroeg, wanneer de laatste jaarvergadering gehouden was, h j moest het toch weten nietwaar?, antwoordde hij: "Geen flauw idee. Zo'n vraag is ook niet gebruikelijk bij de Black Devils," voegde hij er licht vermanend aan toe. Vermanend doch vriendelijk. "In welk j ar dan," vroeg ik bedremmeld. Opnieuw geen idee, maar het was w l na de oprichting. Daar ik, in opleiding zijnde, natuurlijk niet kan beslissen wanneer zoiets heeft plaatsgevonden, belde ik bestuurder Van der Lip op. "Mijn spullen liggen in de auto, ik kon z  terug," hijgde hij op de van hem bekende manier van de andere kant van de lijn. Drie weken later kwam ik hem in de stad tegen. "O ja," zei hij,  n frommelde in zijn tas. Dit kwam er uit, het verslag van de vorige vergadering. Smerig en wat erger was, onleesbaar. Vannacht, in diepe wanhoop, heb ik de zeven obers die ons destijds maar met moeite konden bedienen, uit hun slaap gebeld. Wanneer was ook weer onzeVrijdag 2 april 1976 wisten ze allemaal. "Zo'n maffe vergadering hebben we nooit meer beleefd, meneer, we praten er nog steeds over." Geen dank jongens. We moeten er ook vanavond weer over praten, maar w rover ook weer?

Het lijkt mij beter dat ik een enkele persoonlijke opmerking maak, waarbij U bedenkt dat ik nog in opleiding ben. Laat ik beginnen met de bestuurstafel. Breed aanwezig voorzitter Dick Hooykaas, nog steeds "Daan" voor HVV-ers. Vriendelijk sprak hij zijn leden toe, vol kwinkslagen, als vanouds. Maar waarom riep hij het nog jeugdige lid, Heyboer, niet tot de orde? Als enige had Heyboer de befaamde rondjes al v or de vergadering alleen tot zich genomen wat leidde tot hinderlijk serieuze opmerkingen en verzoeken tot het instellen van allerlei vage commissies, iets wat in later jaren in de nationale politiek een zekere populariteit verwierf. De heer Heyboer sprak bovendien met een grotere stemverheffing dan zijn medespelers, zelfs in zijn doelgebied, van hem gewend zijn.

Dan de heer Hoeffelman, gul lachend om de wise cracks van zijn voorzitter, lang voor deze was uitgesproken, de voorzitter die hij zichtbaar snel wenst op te volgen. Maar diezelfde penningmeester heeft nog een aantal ballen op zijn naam staan, die bij de firma Cruijff nimmer zijn betaald. Deze wanbetaling noopt vermoedelijk de heer Cruijff sr tijdens de WK in Argentini  zelf in Barcelona maar wat door te ploeteren om zijn bedrijf van een faillissement te redden. De heer Hoeffelman is er persoonlijk verantwoordelijk voor, dat die arme Cruijff niet over de streep getrokken kon worden. Laten Wibo en zijn mannen het maar niet horen!

En wat te denken van de eerder genoemde heer Van der Lip? Het is volstrekt onduidelijk welke functie hij bekleedt in het bestuur van de Black Devils. Ook hij lacht zijn voorzitter vriendelijk doch slijmerig toe, evenals Hoeffelman vergetend, dat de voorzitter van de Black Devils statutair en autoritair afkomstig dient te zijn uit de plaats waar de club geboren is: Amsterdam dus.

De heer Van der Lip is sinds enkele maanden als gevolg van een wat slordige omgang met zijn lijf gedwongen het gebeuren van de Black Devils als supporter te volgen. Hij nestelt zich dan meestal onopvallend langs de lijn, bij wat vrouwelijke supporters, het liefst van de tegenpartij, zodat hij er zeker van kan zijn dat zijn ruwe grappen voor de eerste keer gehoord worden. Aanvankelijk leken de spelers best ingenomen met deze eerste en naar te vrezen valt laatste mannelijke supporter. De wedstrijd is begonnen en wat horen wij? "He, lelijke eikel van een Ellerbrock, je kan er nog steeds geen ene reet van. Een borrel achenken kan je ook niet. Ik ga wel even naar

G.E.K.A. Broekman

Bentveld, 1 april 1976. 1 W

Aan het Bestuur der A.V.C. "Black-Devils"
p/a de Heer J.C.J. van der Lip
Grenslaan 10
Aerdenhout.

Mijne Heren,

Zeer tot mijn spijt moet ik U mededelen dat ik op 2 april a.s. op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verhinderd ben te komen, familiefeestelijkheden weerhouden mij hiervan.

Bij bestudering van de Agenda dezer vergadering valt uiteraard mijn aandacht op punt 9 van de Agenda n.l. verslag materieel, waarin opgenomen shirt "geval Broekman". Nu ik zelf niet aanwezig ben en niet kan deelnemen aan de besprekingen omtrent "geval Broekman" alsmede geval "Domme Arie" wil ik toch graag enige opmerkingen maken.

Allereerst vind ik de aanduiding "geval Broekman" niet erg gelukkig gekozen, beter ware het geweest te spreken over "geste Broekman" alléen al om het feit dat ik de Club een prachtig, zo goed als nieuw flanellen shirt (in de Black-Devil kleuren) heb geschonken.

Bij schenking had ik bepaald dat de Club vrij was om dit shirt, waarin zoveel keren op waardige wijze de eer van de Black-Devils is verdedigd, te geven aan één van de Leden liefst aan een nieuw cominglid van de Black-Devils die wellicht nog geen Black-Devil shirt bezat.

U zult begrijpen dat mijn verbazing groot was toen ik verleden jaar hoorde, dat mijn onvolprezen shirt was terecht gekomen bij een zekere Heer A. van Beekum, wonende te Heemstede. Ik dacht hier moet een misverstand zijn, daarom wil ik hier niet opzettelijk spreken van "Domme Arie" hooguit zou dat kunnen zijn van "minder kiesse Arie"

Vraag voor mij blijft, hoe komt deze m----- k---- Arie aan dat shirt, is de zaak wel juist behandeld overeenkomstig de diepere bedoeling die bij deze schenking heeft voorgezeten. Ik kan toch moeilijk aannemen dat ook hier een geval van smeergelden in onze Club moet worden geconstateerd. Ik mag veronderstellen dat de Heer van Beekum en dat weet ik wel zeker een Black-Devil shirt had. Kon hij zich verbeteren door mijn shirt te nemen, maar waar is dan zijn oude shirt gebleven, allemaal vragen die zo bij mij opdoemen.

U zult begrijpen dat er voor mij veel onduidelijkheden zijn ~~met~~ dit geval met het shirt.

Wens daarom het Bestuur de nodige wijsheid toe deze zaak tot volledige klaarheid te brengen zodat de betiteling van "Domme Arie" geschrapt kan worden.

Met vriendelijke groet,

G. Broekman



Hanna, eikel!" Ook kreten als "Niemand kan er nog ene zak van nu ik niet meer speel," weergalmen over het zo onschuldige veld in Nieuw Vennep. Een kleine commissie, misschien iets voor de heer Heyboer?, zou kunnen bestuderen of dit gedrag van een bestuurslid, weliswaar in opleiding, getolereerd kan worden. Ministers zijn over mindere zaken uitgegleden.

Vier nieuwe leden mochten op deze Olympische grond toetreden tot de Black Devils, die als natuurlijke handicap het feit mét zich torsen, dat zij uit Nieuw Vennep afkomstig zijn. Daar zij al jarenlang op proef meespeelden en bovendien in de basisopstelling terwille van de anderen onmogelijk gemist konden worden, werden zij "voorwaardelijk" als lid toegelaten. De heren Hörchner en Van Bekum meenden aan hun lange staat van dienst het recht te kunnen ontlenen om de jongelui op de nabije sintelbaan een 5 kilometer te laten lopen, waarbij de achtergeblevenen op hun kosten konden drinken, zolang zij nog niet terug waren. De heer Westeröp heeft met Veluwse, dus oosterse, wijsheid dit plan weten te verijdelen, dit plan dat deed denken aan de donkere twintiger jaren van de BD, in welke periode de Devils om hun ontgroeningsmethoden een tijdlang verboden zijn geweest en daarna verplicht werden het woord BLACK aan hun naam toe te voegen. Tja, de heren Van Bekum en Hörchner. Zij hebben het moeilijk, maar ons past mededogen. Hun grote aktieve jaren lagen in een tijd, dat men nog geen "charisma" had, ook geen "uitstraling", toen kon men het nog niet "niet zien zitten", toen viel er nog niets hard te maken, toen was "gedogen" nog gewoon "verdragen". Toen zei men nog niet "dacht ik", maar gewoon "ik vind". Maar zij slaan zich er goed doorheen. De heer Hörchner door meer te zeggen dan alle anderen bij elkaar en Van Bekum door terloops op te merken dat hij morgen weer meespeelt.

Over de vier kandidaten kunnen wij dit jaar kort zijn. Ze komen niet meer van de Gooise matras, niet meer uit het kapersnest Bloemendaal, niet meer uit de hoofdstad van de wereld, zij komen uit de polder. De heer Koerts dan niet helemaal uit Nieuw Vennep, maar ook polder. Hij trok steeds een gezicht, een beetje smal bekkie, zo van "ik hoor eigenlijk niet bij die anderen." Zijn passes wijzen ook in die richting. Bij de heer Van der Maarl kan van passes gemakshalve nooit gesproken worden. Of hij zoekt het lijf-aan-lijf-werk met de bal tussen hun tweeën in, of hij pleegt een aanslag op het lichaam van de vijandelijke keeper. Het woord "vijandelijk" in de sport heeft hij waarschijnlijk niet goed begrepen. Zijn opleiding is te kort geweest, wat niet zijn schuld is. De heer Liefbroer is ^{een} apart geval. Lachend treedt hij zijn tegenstanders tegemoet --op mijn linksbuitenplaats heb ik er zelfs last van-- en even daarna gaan zij ter aarde. Het heeft onze tot vóór zijn komst zo gave reputatie weinig goed gedaan.

Candlelight Jan van Veen heeft de schok van toetreding tot onze gelederen de eerste jaren maar moeilijk kunnen verwerken. Dartel veldspel liet hij, eenmaal vrij voor de keeper geraakt, meestal volgen door nerveus over of naast schieten, of beide. Vele Black Devils waren bezorgd, dat hij net zo voetbalde als hij op Schiphol het luchtverkeer leidde, en zagen schielijk af van vluchten die de Amsterdamse luchthaven aandeden.

Als ik mij goed herinner, hebben tijdens de rondvraag nog enkele mensen op juridische gronden, onder wie naar ik meen de heer Heidinga, bezwaar gemaakt tegen het over-ernstige optreden van juniorlid Heyboer, wat voor komende vergaderingen precedenten kan scheppen. (Vandaag valt daar gelukkig niets van te merken).

Na een vriendelijk, doch kort dankwoord van uw voorzitter, stelde hij de volgende jaarvergadering vast op vrijdag 2 december 1977 in het Sonesta hotel te Amsterdam.

2 es
 st-
 Bijl. 1

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

<u>ONTVANGSTEN</u>		<u>UITGAVEN</u>			
SALDO Van der Hoop, Offers & Zoon N.V.	f	711,54	Bankkosten le halfjaar 1979	f	15,00
Interest 2e halfjaar 1978	"	1,85	Bankkosten extra	"	17,60
Interest le halfjaar 1979	"	3,26	DIOS Nieuw Vennepe	"	350,00
Contributies 7 x f 20,-- 77/78	"	140,00	Bankkosten 2e halfjaar 1979	"	15,00
20 x f 25,-- 78/79	"	500,00	DIOS Nieuw Vennepe	"	600,00
1 x f 25,-- 78/79	"	25,00	Bankkosten le halfjaar 1980	"	15,00
Interest 2e halfjaar 1979	"	2,51	Bankkosten 2e halfjaar 1980	"	15,00
Interest le halfjaar 1980	"	2,21	Bankkosten le halfjaar 1981	"	15,00
Interest 2e halfjaar 1980	"	3,81	DIOS Nieuw Vennepe	"	350,00
Interest le halfjaar 1981	"	2,99	Kosten Rhoef jub.tournooi	"	943,50
Jubileumontvangsten 13 x f 125,--	"	1.625,00	Kosten Ellerbroek jub.tournooi	"	633,80
14 x f 25,--	"	350,00	Bijdrage Heidinga (2x betaald) retour	"	125,00
2 x f 100,--	"	200,00	SALDO Van der Hoop, Offers & Zoon N.V.	"	1.613,27
1 x f 15,--	"	15,00			
1 x f 75,--	"	75,00			
Door Rhoef ontvangen	"	550,00			
Bijdrage jubileum door Tradax	"	500,00			
		<u>f 4.708,17</u>			<u>f 4.708,17</u>
		=====			=====

W

19 Okt. 1981

opgericht 7 november 1921

Uitnodiging jubileumdiner en algemene ledenvergadering te houden op 6 november 1981 in établissement "LE BON RETOUR" O.Z.Achterburgwal 160 (nette gedeelte) Amsterdam (vlak achter het stadhuis) tel.020 - 236634 - gastheer Ron van den Bosch.

18.00 - 19.00 uur borrel.

19.00 - 20.00 uur diner - kosten fl.50,-- per couvert ; rekening man ter plekke te voldoen. De, ongetwijfeld exquise maaltijd zal worden voorgeproefd door Uw geachte voorzitter als mede ondergetekende (wederom rekening man) U hoeft dus geen enkele zorg te hebben omtrent spijs en drank.

DAAR WIJ DEZE PERFЕКTE LOKATIE EXCLUSIEF HEBBEN GEOPTEERD VOOR TENMINSTE 30 MAN KAN ER VAN VERHINDERING UWERZIJD'S GEEN SPRAKE ZIJN EN WORDT ERGO EEN EXCUUS VAN VERHINDERING NIET GEACCEPTTEERD.

Algemene ledenvergadering : aanvang ca.20.00 uur.

Agenda :

1. Kort en harmonieus gesproken woord van welkom door voorzitter Dick Hooykaas.
2. Behandeling ingekomen stukken.
3. Benoeming commissie van ingeleide voor de kandidaatleden.
4. A, Voorstellen der kandidaatleden :
 - C.Broekhoven -Sportveldweg 76 - Nieuw Vennep.
 - H.N.van Rijn -Eugenie Prévinaireweg 58 - Nieuw Vennep.
 - F.P.Vriesendorp -Eggestraat 19 - Nieuw Vennep.
 - K.de Lange -Waalbankade 11 -5311AG -GAMEREN.
- B, Verwelkom mogelijke toehoorders (niet waarschijnlijk)
5. Beoordeling der kandidaatleden door het bestuur mogelijk uitgebreid met enkele vooraanstaande clubleden.
6. Notulen van de vorige vergadering (reeds lang vervlogen) door W.van der Smagt.
7. Verslag van het zeergeslaagde jubileumtoernooi alsmede cabaret van 29 augustus j.l. te nieuw Vennep door de voltallige jubileum commissie o.l.van Jacobus Ellerbroeck.
8. Financiël overzicht door de penningmeester R.Hoeffelman.
9. Vaststelling van de contributie voor het lopende seizoen.
10. Korte en wellicht zeer noodzakelijke pauze.
11. Wedstrijdverslag door j.van Veen, alsmede onderzoek naar de verdwenen lederen ballen Domme Arie, Lieftinck, Bultige Arie, Dorre Dick en Malle Jur.
12. Kompetitievezicht 2e helft seizoen 1981/1982, alsmede bespreking jubileumwedstrijd Black-Devils -H.V.V. te houden op 7 nov.a.s. (Houdt hiervoor vrij)
13. Bestuursverkiezing
14. Bestuursmededeling
15. Rondvraag.
16. Sluiting door voorzitter Hooykaas.

Namens het bestuur van de "Black-Devils "

secretaris in opleiding J.C.J.van der Lip.



Via de inmiddels opgezette telefooncentrale van de Black-Devils zult U nog worden gebeld om zeker te zijn van Uw komst.

BLACK DEVILS

144
TER SLECHTEN TIED
VAN DE VERZAAFDHE
VAN DE VOORZITTEK
DICK HOOPYKAAS

Wijs: " Weet je nog wel oudje"

Het is nu zestig jaar geleden

Weet je nog wel Hooykaas?

Wisten ze wel wat ze toen deden?

Weet je nog wel Hooykaas?

Black Devils werd toen door vier heren gesticht

Ze liepen al krom van de kalk en de jicht

Weet je dat nog, beste Hooykaas?

Je staat daar nu wel trots te kijken

Weet je nog wel Hooykaas?

Gelukkig kan je geestig zeiken

Ja dat kan je Hooykaas!

Want voetballen kon je niet zo erg best

Je bent door Pierre Heyboer het doel uitgepest

Weet je nog wel Hooykaas?

Hoe dikwijls was je niet met z'n achten?

Weet je dat nog Hooykaas?

En moest de tegenstander wachten

Schaam je je nog Hooykaas?

De school van Niek Holtzappel kwam dan te pas

Drie jongens van zestien zo groen als het gras

Speelden dan mee, met Dick Hooykaas.

De ballen hadden allen namen

Weet je dat nog Hooykaas?

We speelden toen met Domme Arie

Weet je dat nog Hooykaas?

Van Swol nam een bal uit Engeland mee

Bultige Hans maakte toen zijn entr ee

D at waren toen mooie tijden!

Thuis spelen op diverse velden

Weet je dat nog Hooykaas?

Betalen kon je helaas zelden

Ach, die arme Hooykaas

Nu zitten we duidelijk beter bij kas

Want Hoeffelman sponsert en Jur doet de was

Professioneel, beste Hooykaas!

Black Devils speelt nu zeer wilskrachtig

Kom eens kijken, beste Hooykaas

De voorzetten van Wil zijn prachtig

Kom eens kijken, beste Hooykaas

De kleding is blauw - grijs en soms is het zwart

Niet zoveel talent, maar wel met een goed hart

Lang leve nog, de Black Devils!!

WIL VAN DER SMAGT JOURNALIST

AMSTERDAM, 10 december 1982

Geachte captain Van Veen,

Graag zou ik bij het bereiken van mijn vijftigste verjaardag (3 november 1983) mijn actieve carrière bij de Black Devils ~~te~~ beëindigen. Ik richt mij tot U, omdat ik uiteraard wel lid wens te blijven van de Black Devils. Ik heb dan vijftien jaar voor onze zwarte club gespeeld. Mijn bedanken heeft niet zo veel te maken met het niveau van uw en mijn medespelers (want dan had ik er beter nooit aan hoeven te beginnen) maar meer met mijn onvermogen mijn internationale vorm van weleer elke wedstrijd vast te houden.

Ik begrijp dat er in de boezem van uw bestuur allerlei huldigingsprojecten ontworpen zullen worden, maar net als op het speelveld, geef ik de voorzetten graag zelf.

Ik zou U twee voorstellen willen doen, waarvan afwijken niet verstandig kan worden genoemd.

Allereerst zou ik rond die derde november 1983 een afscheidswedstrijd willen spelen tegen de Rest van Nederland. Dat komt neer op een door mij te formeren All Stars Team van de andere aan onze clandestiene competitie deelnemende verenigingen. Die vertegenwoordigers kunnen dan met ons het grote feest bijwonen dat mij ten huize van de familie Ellerbroek wordt aangeboden. Scheidsrechter zal zijn de heer Frans Derks. Er wordt tweemaal 45 minuten gespeeld. Ik word niet gewisseld.

Ten tweede wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een kleine bijdrage (minimaal f 10,-) te storten in het Modigliani-fonds, dat mij ooit in de gelegenheid zal stellen naast enige schulden in bezit te zijn van een heus schilderij. Dit is een experiment van grote wetenschappelijke waarde, dus het is in uw eigen belang er aan deel te nemen. Alle donors zijn aandeelhouders in mijn schilderij. Het postgironummer van het Modigliani-fonds (te mijnen adresse) luidt: 4960627. Anna Hinze, mijn hartsvriendin en tegen die tijd nog meer, staat er garant voor, dat er vóór de aankoop van een Modigliani geen geld van de giro gesleept zullen worden. Laat U zich bij de beoordeling van dit experiment niet leiden door de reputatie van de scheidende linksbuiten, maar door zijn vindingrijkheid.

Verder laat ik de feestelijkheden geheel aan U allen over.

Aan het werk nu!

Derde Schinkelstraat 5 II
1075 TJ Amsterdam, tel. 733519

WILLY SLUITERSTRAAT 13 III 1061 TG AMSTERDAM
TELEFOON 020-110336 POSTGIRO 4961397

J.S. Ellerbroek

1W
Johs. Bogaardstraat 16d
2151 CV Nieuw Vennep
tel. 02526 - 73026

Mevrouw G. Leuiken-Biekman
secr.esse A.V.C. "BLACK DEVILS"
p/a Coenhavenweg 2
1013 BL AMSTERDAM

Nieuw Vennep, 30 december 1982

Geachte mevrouw Leuiken,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 17 december 1982 heb ik het genoegen u de gevraagde lijst toe te sturen.

De "actieve" spelers heb ik met een roze kleur aangegeven, de "slapende" spelers in het geel, de rest zijn potentiële contribuanten.

Tevens verzoek ik u de heer Hoeffelman met klem te vragen of hij ook in 1983 met de grootste zorgvuldigheid op de kas wil passen. Geruchten hebben mij bereikt over bachanalen aan de Coenhavenweg en ik zou het betreuren wanneer de namen van de "Black Devils", zoals bekend allen geheelonthouders, hiermee in verband zouden worden gebracht!

Gelukkig Nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

J.S. Ellerbroek



Bijlage.

Nieuw Vennep,
5 januari 1983.

Beste Clubgenoten,

Om te beginnen wens ik jullie een gezond en voetbalrijk 1983 toe. Dit is uiteraard niet alleen de reden waarom ik jullie schrijf. Tegen de Kerstdagen ontving ik de langverwachte brief van onze vaste linksbuiten met het verzoek deze aan jullie te doen toekomen. Bij deze dus. Zoals jullie kunnen lezen hoopt Wil omstreeks 3 november afscheid te nemen. Mag ik vast voorstellen 4 november jaarvergadering en 5 november een afscheidswedstrijd!! Behalve dit blijft er voor bestuur en leden weinig meer te organiseren. Dit is trouwens ook niet gebruikelijk bij de Black Devils en dit heeft Wil fijntjes aangevoeld, waarop hij heeft besloten om zelf e.e.a. te regelen.

In een telefoongesprek heeft hij verteld, dat het hem ernst is v.w.b. het Modigliani-fonds. Werk je bij de VARA dan wil je ook wel eens iets leuks ontvangen.....

Verder treffen jullie een door mij in overleg met betrokkenen geamendeerd wedstrijdprogramma aan voor de 2e helft van dit seizoen.

De aandacht vestig ik op de wedstrijd U.D. - Black Devils welke op 26 maart a.s. in Deventer zal worden gespeeld en op de deelname aan het Koninginne-toernooi op 30 april 1983 bij DIOS.

Uw afwezigheid op deze data -zoals ook op andere data- wordt niet op prijs gesteld.

Dat was het zo'n beetje. Op 29 januari a.s. hoop ik jullie weer te zien.

Groetjes,



Jan van Veen
Sportveldweg 45,
2151 CA Nieuw Vennep

8

Amsterdam 31 oct. 1985.

Waarde Black-Devil,

Na een (te lange) tijd van absoluut stilzwijgen van de secretaris (i.o.), Uwer, zo zeer geliefde amsterdamsche voetbalclub "Black-Devils" volgt hier dan eindelijk een uiterst belangwekkende en ergo dringende berichtgeving.

Onder niet aflatende druk van de aanstormende B-D-jeugd komt er volgende week een samenkomst waaruit mogelijk een samenspraak zal voortvloeien.

Uwe lijfelijke aanwezigheid wordt vereist (dus niet gevraagd) op vrijdag 8 november a.s. in het gebouw van de roeier-eniging "De Hoop"

Weesperzijde 65 A (aan de Amstelzijde)
AMSTERDAM

Natuurlijk is deze uitnodiging an de (te) late kant, maar wat is er bij de b.d. nu niet aan de te late kant. Betrad U immer op tijd in het fleurige zart getooid het speelveld... nu dan.

Wat wél op tijd begint, goede devil, is de samenkomst van het, in hoofde dezes, vermelde lokaal (met volledige vergunning) en wel om uiterlijk 18.00 uur; minimale tijdsoverschrijding wordt slechts oogluikend toegestaan.

Het programma luidt als volgt :

18.00 - 19.30 uur Losse hereniging van oude en jonge devils onder het genot van een glas.

19.30 - 20.30 uur Kleind edoch voedzame warme hap, wederom onder het genot van een glas. (dit alles tegen inlevering van het luttele bedrag van Fl.25,--.

20.45 - sluiting Jaarvergadering van de Black-Devils, waarvan U het overzicht zult vinden op een separaat blad.

Mocht er Uwerzijds en onzerzijds volstrekt ongewenst toch verhindering bestaan dan gaarne omgaand bericht aan

Jan van Veen
Sportveldweg 45
2151 CA NIEUW VENNEP

tel. staat in boek.

Namens het bestuur gaarne tot volgende week,

t.a.v.

J.C.J. van der Lip. (i.o.)



Programma van de jaarvergadering van de
amsterdamse voetbalclub "de Black-Devils"
te houden in het gebouw van de roivereniging
" de Hoop" op vrijdag 8 november 1985.

De vergadering begint uiterlijk om 20.45 uur
en omvat de volgende punten.

1. Woord van welkom ,namens het bestuur, door secr.i.o.
2. In memoriam Dick Hooykaas.
3. Ingekomen stukken.
4. Benoeming commissie van ingeleide alsmede commissie van
beoordeling van nieuwe kandidaatleden.
5. Kandidaten :
 - a. R.v.d.Berg
J.AddamstrAAT 90
HOOFDDORP
 - b. R.Engel
Frankrijklaan 5
HAARLEM
 - c.J.Kulk
Sportveldweg 70
HOOFDDORP
 - d.R.Smits
Keizersgracht 749
1017 EA AMSTERDAM
6. Bestuursverkiezing:
Gekozen zal worden uit het aanwezige materiaal :
één voorzitter.
één secretaris(al dan niet in opleiding)
één penningmeester.
7. Volstrekt noodzakelijke pauze.
8. Notulen vorige vergadering door W.v.d.Smagt.
9. Korte terugblik op de "groene" loopbaan van dezelve.
10. Verslag wedstrijdsecretariaat door J.van Veen(of een ander)
11. " commissariswerktuigen " " " " " "
12. Kort verslag penningmeester.
13. Rondvraag.
14. Noodzakelijke sluiting door de voorzitter.

75 7-11-75 1



1986



Black Devils namen afscheid van Floor Vriesendorp

Nieuw-Vennep - De spandoeken met 'Bedankt Floor' en 'Black Devils zal je missen' logen er niet om.



De leden van voetbalclub de Black Devils achtten voor Floor Vriesendorp, die zaterdag zijn 50e verjaardag vierde, de tijd gekomen zijn voetbalactiviteiten stop te zetten.

Om die mening kracht bij te zetten hadden alle leden 'gelapt' en werd drumband Irene ingehuurd, alsmede een koets, waarmee, tijdens een rondgang door het dorp, met bloedend hart afscheid genomen werd van de jarige.

De Black Devils, een ietwat elitair clubje veteranen, voetballen nog wekelijks tegen de oudste clubs van de gehele Randstad.

Gezien de gemiddelde leeftijd van de heren kan Floor Vriesendorp, in het dagelijks leven purser bij de KLM, nog jaren mee!

Ongetwijfeld zal hij de mening van zijn teamleden dan ook niet delen, maar dankzij deze studentikoze grap zal hem zijn 50e verjaardag tot in lengte van dagen heugen.

1. Inleiding.

Het aantal "vaste" spelers van de Black Devils bedraagt zestien. De meesten willen regelmatig voetballen en daarom staan we soms met 14 man te trappelen van ongeduld en zelfs met 12 man in het veld. Noodgedwongen wordt daarom het systeem van halve wedstrijden gehanteerd en wij hebben de indruk, dat dit niet als bevredigend wordt ervaren.

De constatering dat de Black Devils aan het vergrijzen zijn/is, lijkt op zijn plaats. Hierdoor zou over een aantal jaren de situatie kunnen ontstaan, dat plotseling een groot aantal oudjes afhaken en dat er geen "geballotterde" jeugdige opvolging is.

Vanwege de continuïteit zal er dus jeugdige aanwas moeten komen. Dit dient echter wel geleidelijk te geschieden. Per seizoen 1 of 2 man bij de Black Devils zien te halen en "uittesten" lijkt ons de komende seizoenen gewenst. In de periode 88/89 is hiermee reeds begonnen.

Door het aantrekken van die "broekies" ontstaat een uitbreiding van het spelersarsenaal, waarbij het huidige concept van halve wedstrijden nog veel onbevredigender zal werken.

Een oplossing voor het te veel aan spelers kan ook gevonden worden in een regeling, waarbij men af en toe bij toerbeurt een hele wedstrijd niet wordt opgesteld vrijwillig of aangewezen. Het bijhouden van het aantal gespeelde wedstrijden per seizoen hoeft hierbij niet zo'n ingewikkelde zaak te zijn. Een systeem van hele wedstrijden niet meedoen zal o.i. nog bevredigender werken indien er twee spelersgroepen worden geformeerd: een groep van vaste spelers en een groep van variabele spelers.

De groep van variabele spelers zou dan kunnen bestaan uit hen die b.v. wat anders moeten of willen doen op sommige zaterdagen of vinden, dat zij het best wat kalmer aan kunnen gaan doen (afbouwen dus) en de jeugd een kans moeten geven in het belang van het voortbestaan van de Black Devils.

2. Voorstel.

Concreet komt ons voorstel er op neer om het seizoen 1989/1990 te beginnen met een groep van 9 vaste spelers en een groep van ongeveer 7 variabele spelers. In deze berekening wordt onze keeper Ruud (voorlopig) niet meegeteld.

De vaste groep.

Deze spelers stellen zich in principe voor 100% (d.w.z. elke zaterdag) beschikbaar en "dragen" het elftal.

Uit deze groep van 9 spelers worden elke week 7 spelers bij toerbeurt opgesteld.

De variabele groep.

Deze groep bestaat uit ongeveer 7 spelers. waaruit om de beurt steeds 4 spelers zullen worden opgesteld.

Toerbeurt.

Het om de beurt opstellen vanuit beide groepen houdt in, dat er gestreefd zal gaan worden naar het spelen van een gelijk aantal wedstrijden voor ieder per groep.

Op bovenstaande manier zullen er dus steeds 12 spelers per wedstrijd beschikbaar zijn (d.w.z. 7 uit de eerste groep, 4 uit de tweede groep en keeper Ruud). Gezien de regelmatig optredende blessures lijkt het aantreden met 12 spelers wel gewenst.

3. Het samenstellen van de groepen.

Ondergetekenden zijn van mening, dat elke speler dient op te geven bij welke groep hij wenst te worden ingedeeld. Hij moet daarbij bedenken dat men per definitie in de "variabele groep" minder wedstrijden speelt.

Overwegingen zoals leeftijd, vrije tijd en wellicht afnemende capaciteit kunnen hierbij een rol spelen.

Mochten er vragen zijn of indien iemand meent een ander goed voorstel te hebben dan gelieve hij dit kenbaar te maken aan ondergetekenden.

Eenieder wordt verzocht aan Jan van Veen op te geven in welke groep hij uiteindelijk ingedeeld wenst te worden. De uiteindelijke samenstelling van de groepen zal door het dagelijkse bestuur i.o. (= ondergetekenden) worden bepaald. zonodig in overleg met anderen en betrokkenen.

Paul Heidinga
Jaap Ellerbroek
Wim van Balen
Jan van Veen



APOTHEEK DE KIND

L.A.P. de Kind,
J.P. Netze, apothekers
Nieuw Vennepe
Telefoon 02526 - 72971

Algemene Bank Ned. N.V. te Nieuw Vennepe
Rek. nr. 56.54.28.950
Postgiro nr. 31.67.973

NIEUW VENNEPE *10 juni '89*
Dr. VAN HAERINGEN ZANTSOEN 10

Beste Jan,

Een alleraardigst epistel!

Ik meld me graag aan bij de kneuzen, althans bij degenen, die daar non durven uitkomen.

Met mijn knie gaat het prima, dank je!

Ik oefen dageliks in de huishamer met een ping-pong balletje om straks klaar te zijn voor het grote werk. Daarbij ben ik doende een nieuwe traptchniek te ontwikkelen die vanuit de tenen voorgeplant wordt daar de beide mensci het hebben laten afweten. Tevens zal het rechterbeen extra worden getraind om de tegenstander op het verkeerde been te zetten, hopelijk met mijn medespelers.

Tot in het nieuwe seizoen

s.v.p. graag links half! *Lucien*

17

Nieuw Vennep, 30 juli 1989

Beste Jan,

Ik ben je nog een antwoord schuldig op je brief over de elftal-samenstelling van de Black Devils voor het volgende seizoen

Laat ik met het goede nieuws beginnen en je complimenteren met dit heldere verhaal. Natuurlijk ben ik me bewust dat je bij het opstellen, formuleren en redigeren gebruik hebt kunnen maken van de steun van mensen die op intellectueel gebied wat meer in de mars hebben, maar toch heb je juist in het licht van je beperkte talenten een prestatie geleverd waar je best tevreden mee mag zijn, zonder dat je natuurlijk nu denkt dat hiermee bijvoorbeeld bestuurs-aspiraties gewekt zouden kunnen worden, want dat vraagt nog wel wat meer. Dan het slecht nieuws.

De teneur van je brief is er helaas duidelijk op gericht om de 50+-ers in de "variabele" groep te douwen.

Ik moet je dus wellicht teleurstellen want ik wil me voorshands nog graag beschikbaar stellen voor de "vaste" groep. Ik wil niet verhelen dat naast een aantal persoonlijke motieven zoals sportplezier, ook mijn echgenote een rol speelt omdat zij mij graag op zaterdagmiddag van de vloer heeft.

Mocht het overkoepelend comité hier om onnaspeurlijke redenen bezwaar tegen hebben, dan ben ik bereid om via een beschaafde doch doelmatige financiële bijdrage de leden van het comité op andere gedachten te brengen. Men moet zich nooit generen om een gebrek aan voetbalinzicht pragmatisch te bestrijden.

Ik hoop en verwacht dat het zover niet hoeft te komen.

Met vriendelijke sportgroet,


Jaap Ellerbroek

Nieuw Vennep, 6 november 1989
 Joh Boogaardstraat 16 D

Waarde Black Devil,

Het is al weer een tijdje geleden dat we U een levensteken van onze geliefde voetbalvereniging gaven. Dat betekent niet dat de vereniging in verval zou zijn geraakt, integendeel, het huidige elftal verdient respect bij vriend en vijand door een indrukwekkende spelstijl, veel verbaal geweld en buitengewoon veel plezier. Buitenlandse tournooien en veel sociale verplichtingen hebben het ons echter moeilijk gemaakt om bijeen te komen.

Gelukkig is het nu weer zover, want op vrijdag 15 december a.s. hebben we het voornemen een zoals altijd buitengewone ledenvergadering te beleggen in het restaurant De Rustende Jager, Vennepeweg 471 te Nieuw Vennep (Haarlemmermeer). We beginnen om 18.00 uur met een slok en een eenvoudige maaltijd, waarna de vergadering plaats vindt.

We zouden het bijzonder op prijs stellen als U in staat bent om met of zonder een aantal tijdgenoten van de partij te zijn om ons gezamenlijk te buigen over vraagstukken als:

- moet de huidige voorzitter vervangen worden?
- nieuwe leden of gewoon verder?
- Black Devils in het Europa van 1992.
- verjonging of acupunctuur?

In geval van deelneming gaarne tijdig een briefje of telefoontje aan Jaap Ellerbroek (02526-73026) of Jan van Veen (02526-73100).

Voor de goede orde deel ik U mede dat het restaurant zeer dicht bij het station ligt, er veel beveiligde parkeerplaatsen zijn zodat U niet met flauwe verhalen hoeft te komen over dat het allemaal zo moeilijk is.

We verwachten een mooie avond en verkeren in blijde afwachting van Uw reactie.

Met vriendelijke groet,

X X X

Jurjen van der Lip
 (voorzitter)



Jaap Ellerbroek
 (secretaris-in-opleiding)

Nieuw Vennep ,3 november 1989
Joh. Boogaardstraat 16 D

Waarde sportvriend,

Hierbij heb ik het genoegen U uit te nodigen voor een buitengewone ledenvergadering van de Black Devils, te houden op vrijdag 15 december a.s.

Het is de bedoeling dat U zich klokslag om 18.00 uur meldt in het restaurant De Rustende Jager ,bekend van de verjaardagspartij van de secretaris-in-opleiding. Laatkomers kunnen meteen het eerste rondje betalen en voor er misverstanden ontstaan deel ik mede dat het één en ander rekening man is.

Na een slok en een eenvoudige doch voedzame maaltijd vindt, onverhoopte omstandigheden voorbehouden,de vergadering plaats.

Ik heb begrip voor Uw verbazing dat wij alweer zo spoedig na het vorige beraad om de tafel moeten,maar er staan een aantal zeer dringende beslissingen voor de deur waarvoor het bestuur heeft gemeend zelfs Uw mening te moeten horen.

Zo noem ik U:

- de voorbereiding op Europa 1992
- is er nog leven zonder Floor?
- verjonging of acupunctuur?
- het nieuwe meubilair van het kleedlokaal
- verkiezing nieuwe voorzitter (of niet)
- Gert Oonk als nieuw lid (of niet)

In het volstrekt onvoorstelbare geval dat U meent niet te kunnen komen,dient U dat onverwijld aan mij(02526-73026) of Jan van Veen(02526-73100) te melden want anders splits ik U gewoon de rekening met gevarenopslag in de maag, waarna U bovendien ,zelfs al was U een veertigjarige reïncarnatie van Abe Lenstra ,het meespelen voor de rest van het seizoen en misschien wel langer uit Uw bol kan zetten.

Ik verwacht een mooie avond,en teken dus in blijde afwachting,



J.S. Ellerbroek
(secretaris-in-opleiding)

Aan: Groep Verontruste Devils

Nieuw Vennep,
9 december 1989

Mijne Heren,

Ook voor U zal het duidelijk zijn, dat ik gezien leeftijd en mede-opsteller van het door velen gewraakte epistel over de groepsindeling moeilijk anders kan dan mij kandidaat stellen voor de variable groep.

Hier zou het verhaal kunnen eindigen.....

Echter een aantal opmerkingen moeten mij bij deze gelegenheid even van het hart.

Er zijn namelijk nog altijd veteranen die menen dat zij, ondanks de (in ieder geval ogende) hoog bejaarde leeftijd mee kunnen blijven draaien in de groep van de vaste spelers.

Blessure gevoelig als zij zijn, zij proberen telkens weer terug te keren. Ze denken dat ze een legendarische linksbuiten als v.d.Smagt kunnen doen vergeten. Er worden wat strekoefeningen gedaan, men loopt zich een beetje warm en de wedstrijd vangt aan. In het prille begin lopen ze een paar maal over het veld te hollen -liefst van links naar rechts i.p.v. voor naar achter- en daarna zie je ze niet meer. Ze zijn uitgeput of geblesseerd.....

Dan nog die Ellerrrrbroek!! Doorzichtig voor vriend en vijand kapt hij keer op keer de bal, hij praat steeds minder en sinds kort verkiest hij de minder vermoeiende midvoorplaats boven halflinie.

Dit waren wat kanttekeningen bij hen die -in ieder geval vroeger- een beetje techniek en inzicht in huis hadden.

Over anderen, die zo nodig ook bij die jonge honden willen horen, valt natuurlijk ook wel wat te zeggen.

Bij voorbeeld zo'n rechtsachter, die al mopperend met opgetrokken schouders en hoofd naar beneden dreigt het veld af te stappen.

Of de man met de geweldige bal- en traptechniek en zonder uithoudingsvermogen (te zwaar??), die geen rechtsbuiten wenst te staan maar rechtshalf en toch altijd optreedt als rechtsbuiten.

De voorzitter zal ongetwijfeld de nodige opmerkingen bij bovenstaande plaatsen. Mocht die Ellerrrrbroek zich echter hiermee weer willen bemoeien dan is het nu toch wel duidelijk dat hij een greep naar de macht tracht te doen.

Of zal hij zoekende zijn naar vervangende activiteiten?? Immers hij is op de zondagen reeds bezig een dames hockeyteam te coachen!!

Misschien moeten wij hem dit wel gunnen als een geleidelijke verdere aftocht van het voetbalveld.

Jan van Veen

ALGEMENE EN ALTIJD BYZONDERE LEDENVERGADERING VAN DE
VOETBALVERENIGING BLACK DEVILS TE HOUDEN OP 15 DECEMBER 1989 TE
NIEUW VENNEP

AGENDA

1. INLEIDENDE EN VRIENDELIJKE WOORDEN VAN DE VOORZITTER
2. MEDEDELINGEN VAN DE SECRETARIS-IN-OPLEIDING
3. INGEKOMEN STUKKEN
4. DE KASPOSITIE BESPROKEN DOOR DE BOEKHOUDER-IN-OPLEIDING
5. RONDVRAAG EN DESGEWENST EEN SANITAIRE STOP
6. TERUGBLIK OP DE SEIZOENEN 1986-1989 DOOR DE AANVOERDER
7. EEN NIEUW LID ?
8. RONDVRAAG
9. SLUITING DOOR DE VOORZITTER

V E R S L A G

van de leden-vergadering van de Amsterdamse voetbalvereniging de Black Devils op 15 december 1989 in het etablissement De Rustende Jager te Nieuw Vennep.

De vergadering vindt plaats na afloop van een geanimeerd diner, tijdens welke al een aantal interessante onderwerpen de revue passeren, zoals de vergrijzing van het huidige elftal.

De secretaris i.o., de heer Ellerbroek leest de reacties voor van een aantal leden op de oproep om hun plaats ter beschikking te stellen aan jongeren, dit wegens ombekwaamheid, verregaande aftakeling of beide. Zoals reeds vooraf door het bestuur werd gevreesd is het resultaat uiterst mager, vermoedelijk omdat de dementie reeds zover heeft toegeslagen dat sommige leden niet meer in staat zijn in te zien dat hun toegevoegde waarde negatief is geworden.

De heer van Balen stelt voor om de heer Kulk naar een korfbalvereniging te transfereren, maar hij trekt zijn voorstel in nadat hem duidelijk is geworden dat dit weliswaar het spelpeil maar ook de gemiddelde leeftijd van het elftal zou verhogen.

De heer van der Berg heeft zijn advocaat een kort briefje laten schrijven, waarin hij laat mededelen dat hij zich aan niets wenst te binden, dit in verband met mogelijke schadeclaims.

Nadat de heer Vriesendorp de aandacht heeft gevraagd voor een uiteenzetting over zijn uitstekende gezondheid, en de heer Broekhoven ongevraagd heeft verklaard dat zijn sex-leven beter is dan ooit, wordt het duidelijk dat er weinig schot in het verjongings-project zit.

Er wordt door de voorzitter een stuurgroep ingesteld die bij een volgende gelegenheid verslag zal uitbrengen.

De enige wanklank tijdens dit constructieve overleg wordt gevormd door de voorzitter i.o., die met rode konen begint te zeuren over het ontbreken van een agenda. Hij wijst de secretaris i.o. op onheuse toon op het verzaken van zijn plicht.

Een aantal prominente leden neemt daarop de voorzitter i.o. even ter zijnde om hem duidelijk te maken dat zij niets dan het grootste vertrouwen in de secretaris i.o. hebben, en daarop biedt de heer van der Lip met tranen in de ogen zijn mede-bestuurslid zijn excuses aan.

Helaas blijkt de sfeer onder de leden toch enigszins bedorven, want nadat de vergadering officieel is geopend met een welkomstwoord dat bij elkaar bijna een half uur in beslag neemt, vraagt de heer da Costa het woord.

Eerbiedig en onder de indruk luistert de vergadering hoe de heer da Costa het gedrag van de voorzitter i.o. in het algemeen maar tijdens het diner in het bijzonder, onder de loupe neemt, en na een messcherp requisitoir een motie van wantrouwen indient.

Bij de stemming onthouden de jongere leden zich begrijpelijkerwijs van een uitspraak, beducht als zij zijn voor de straatvechters- truckendoos van de heer van der Lip. De oudere leden stemmen unaniem vóór maar helaas is daarmee het noodzakelijke quorum niet gehaald zodat de voorzitter i.o. kan blijven zitten. Zijn grijs in de richting van de secretaris voorspelt niet veel goeds.

Dan leest de secretaris de notulen van de vorige vergadering voor, die vanwege het integere en vlekkeloze kwaliteit tot ergernis van de voorzitter bij acclamatie worden goedgekeurd.

Tot vreugde van alle leden heeft inmiddels nestor Arie van Beekum op eigen initiatief achter de bestuurstafel plaats genomen, dit in gezelschap van een fazant die hij zojuist bij de plaatselijke poelier en voormalig scheidsrechter Wim Café heeft bemachtigd, dit met het oog op de feestdagen. Zijn, naar slechts enige weken later bleek, laatste optreden staat ons allemaal nog op het netvlies gegrift, het leek of hij nog eenmaal wilde schitteren in de combinatie, alsof hij voelde dat de scheidsrechter dicht bij het laatste fluitsignaal was gekomen.

Dan is de agenda aangeland bij het punt "nieuwe leden?". De voorzitter i.o. laat zich door de aanvoerder, de heer van Veen op de hoogte brengen van het voorstel om de heer Ger Oonk tot lid van de Black Devils te benoemen.

Hij krijgt een spontane hoestbui wanneer het hem duidelijk wordt om wie het gaat, maar het vergaat hem pas echt slecht wanneer de heer Oonk met een soort maidenspeech begint. Gelukkig brengt een glaasje water soelaas, want het purperen gelaat van de heer van der Lip geeft reden tot zorg voor zijn gezondheid.

Toegegeven moet worden dat de woede van de voorzitter weliswaar wat overdreven is, maar niet geheel misplaatst, want de vertoning van het nieuwe lid-in-spé is pijnlijk om aan te zien.

De heer Oonk, wellicht door zenuwen overmand, omklemt het spreekgestoelte alsof hij ieder ogenblik kan omvallen en spreekt de leden toe als een afgekeurde misdienaar, die in de binnenlanden van Nieuw Guinea nog eenmaal mag proberen een zieltje te winnen bij een aantal kannibalen, die uitsluitend oog hebben voor zijn appetijtelijke kuiten. De vergadering schatert het uit wanneer de heer Oonk zijn eigen voetbalkwaliteiten begint aan te prijzen en in de chaos die daarop ontstaat slaat de voorzitter met zijn hamer krachtig op tafel.

De heer Giltay Veth, professor in het recht, blijkt op dit soort hamerslagen te zijn geprogrammeerd, want hij staat op en meldt dat hiermee tot zijn diepe droefheid helaas het lidmaatschap van de heer Oonk een juridisch feit is geworden.

Opnieuw wordt er snel een glaasje water voor de voorzitter gehaald. De rust keert pas weer, wanneer het nieuwe lid de ober heeft geroepen voor een rondje.

Het is nu tijd geworden voor de financiële verantwoording. Zoals gebruikelijk is de penningmeester, de heer Hoeffelman weer eens met een portie zwart geld naar Zwitserland, zodat de honneurs worden waargenomen door de heer Kulk, aspirant-boekhouder-in opleiding.

Hij houdt een verward betoog over gestegen olieprijsen, termijntransacties en inflatie-korrekties en maant de leden tot vooruitbetaling van hun contributie in het zicht van het komende lustrumjaar.

De heer Engel, bankier van beroep, rad van tong en ditmaal gekleed in een zachtroze matrozenpakje, wijst de heer Kulk erop dat het lustrum pas in 1991 plaats vindt. "Vanwaar die haast?" vraagt hij met een slinkse knipoog naar de bestuurs-tafel. De heer Kulk stottert nog wat over tegenvallende aardgasprijsen en de onzekere roebel, maar de voorzitter heeft er nu genoeg van en hamert hem af met het advies eens met de heer Broekhoven over een kleine persoonlijke lening te gaan praten.

De heer van den Berg wil echter toch nog even snel weten of de contributie in de vorm van een aftrekbare lijfrente is te voldoen. Hij wil dan Fl.10.- per jaar gaan betalen vanaf zijn 65e leeftijd, de accountant had hem verteld dat dit goed was voor zijn fiscale verliezen.

Nadat de voorzitter hem dit heeft geweigerd stelt de heer van den Berg voor om een B.V. Black Devils op Aruba te stichten, maar hij houdt verder zijn mond wanneer de heer Giltay Veth heeft gevraagd of tegenwoordig Jan Rap en zijn maat lid van de Black Devils kunnen worden.

De voorzitter bevestigt dit en gaat over tot de rondvraag. De heer van Balen laat weten dat hij een open discussie wil over het takties concept en de taak die een ieder daarin heeft te vervullen. De heer Vriesendorp, die naar nu pas blijkt stiekem even een uiltje heeft geknapt ("vanmorgen uit Montreal aangekomen met vijftien zeurende vrouwen!") is klaar wakker en vraagt olijk: "welk concept Willem?" waarbij een paar leden instemmend beginnen te lachen.

De heer de Kind roept zelfs: "het concept heen en weer of op en neer?" waarbij ook hij veel bijval oogst.

De heer van Balen legt vervolgens geduldig uit wat hij bedoelt, spreekt langdurig over inschuivende middenvelders en rugdekkende verdedigers in het kader van totaalvoetbal. De voorzitter onderbreekt hem en wijst hem erop dat de heer Vriesendorp inmiddels weer in slaap is gevallen.

Omdat de meeste leden in deze fase van de avond alleen nog maar wat gegiechel en gezeur om rondjes weten voort te brengen gaat de voorzitter over tot zijn slotwoord, wat hij vooral gebruikt om de leden te wijzen op de dure plicht om het 70-jarig bestaan tot een indrukwekkend festijn te laten worden.

Op enige daadwerkelijke inbreng van de voorzitter hoeft niet te worden gerekend, omdat het bij de Black Devils nu eenmaal ongebruikelijk is dat een voorzitter zich met details inlaat, daarbij vraagt de biljarthandel zijn volle aandacht en heeft hij bovendien een jonge en energie vretende levensgezellin, vandaar.

De weinige leden, die na de toespraak van ruim een uur nog bij zinnen zijn, brengen de vergadering met een beschaafd slotapplaus tot een waardig einde.

Aldus opgemaakt door de secretaris-in-opleiding.

J. S. Ellerbroek

Nieuw Vennep 16 december ~~1991~~

1989

Arie van Beekum (87) trok de schaatsen pas twee jaar geleden definitief uit

'Het moest een lolletje blijven'

De kop is er weer af. Het schaatsseizoen 1989-1990 is zaterdag op matte wijze ingeluid met de traditionele IJsselcup in Deventer. Wat eens een 'toptreffen' was tussen de sterkste schaatsers van de diverse gewesten van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB), is vervallen tot een reënie van bobo's, trainers en oud-schaatsers. Een 'klassieker' is niet meer. De IJsselcup past niet langer in de opbouw naar de grote toernooien toe. Allround-kernploeglid Bart Veldkamp verwoorde twee weken geleden de mening van velen: „Ik zal er niet rouwig om zijn als ik me niet kwalificeer voor de IJsselcup”.

Zesenvijftig jaar geleden was er nog geen sprake van een IJsselcup. De schaatsliefhebber was afhankelijk van de grillen van 'Koning Winter'. Zo ook Arie van Beekum, 87 jaar inmiddels. Vlak achter Siem Heijden, Klaas Schenk en streekgenoot Gerard Henneman werd hij tot eigen verrassing twaalfde tijdens het nationaal kampioenschap in Heerenveen. Een dag eerder (25 januari 1933) had hij profgedraaid tijdens de Friese titelstrijd in Leeuwarden. „Ik ging naar Friesland toe zonder enige voorbereiding. Ik had nog nooit op zo'n ovaal gereden. Trainen? Welnee, dat deed je toch niet... Hoogstens van Hillegom naar Lisse en te zelden ze, nou dan doe je een keer mee”.

Arie van Beekum reageert aanvankelijk verbaasd. „Een krante-artikel... over schaatseren..., met mij...? De vitale inwoner van Haarlem — hij fietst en wandelt nog veel en rijdt zelfs nog auto — begrijpt die koude drukke allemaal niet. Eenmaal aan de praat komen de verhalen langzaam hand los,

al benadrukt Van Beekum dat hij altijd voor 'zijn plezier' gesport heeft. „Sport is tegenwoordig geen sport meer”, wil hij kwijt, „t is te commercieel geworden met alle narigheid van dien”.

Terug naar het schaatsen, al blijkt al snel dat Van Beekum een allround-sporter is geweest. „Ik heb aan alle sporten gedaan: roeien, skiën, tennis, voetbal, ijshockey, schaatsen... Een anekdote volgt: „In 1935 kwam het team van de Winnipeg Monarch, de toenmalig gerend wereldkampioen, naar Nederland om een ijshockeydemonstratie te geven. Ze kwamen echter een speler te kort en omdat ik captain van het nationaal ijshockeyteam was, werd ik gevraagd mee te doen. Hoe wel ik van nature een aanvallers was, speelde ik op de backpositie. We hebben het goed gedaan, want we wonnen met 7-1. In de slotfase moest en zou ik een aanval opzetten. Ik schoot daarbij tegen de paal. Later werd ik gevraagd om mee naar Canada te gaan. Ze zagen wel wat in me”.

Ook de Elfstedentocht komt



Arie van Beekum: „Sport is tegenwoordig geen sport meer”.

ter sprake. Nadat Arie van Beekum in 1928 genoeg had van het voetbal — „t werd me veel te ruw” — spoedde hij zich in 1929 naar Leeuwarden. Zonder geslagen te hebben reed de Haarlemmer op de twaalfde februari een opvallende Friese Elfsteren. Samen met Catharinus Stienstra kwam Van Beekum als eerste door in Franeker. Met Jongert en Pronk reed hij Harlingen binnen. „Het was bar. Door het vele zand waren mijn schaatsen ontzettend bot geworden. Tijdens het slijpen hebben ze me wel een uur vastgehouden”. Desondanks finishte Van Beekum als twaalfde en zou later nog zeven maal in Leeuwarden van start gaan.

En de langebaan? „Ach”, zegt Van Beekum, dat was eigenlijk

Terug in de tijd.....

Arie van Beekum

Misschien niet zo bekend als Yvonne van Gennip en Jaap Eden. Toch heeft ook Arie van Beekum zijn mannetje op de schaats gestaan. In 1933 deed de Haarlemmer bij wijze van 'grap' mee aan de nationale langebaan-kampioenschappen. „Ik had nog nooit op zo'n ovaal gereden”, zegt Van Beekum 56 jaar later. Een twaalfde plaats was zijn deel. Eenzelfde positie viel hem in 1929 ten deel tijdens de Elfstedentocht, die hij in totaal acht maal volbracht. Behalve schaatser was Van Beekum een fervent voetballer (erelid HPC), ijshockeyer, roeier, skiër en roeier.

onder te binnen. Hij heeft het tot op z'n 85ste volgehouden. „Toen heb ik besloten het niet meer te doen. Je sport immers voor je gezondheid en dan moet je op een gegeven moment toch rekening houden met je leeftijd”.

HUUB SNOEP

J. Ellerbroek 36

Aan: Leden Black Devils

Nieuw Vennepe
12 augustus 1990.

Beste

Jaap

Het nieuwe seizoen begint zeer binnenkort. Deze mededeling betekent, dat verwacht wordt dat jullie iets aan de broodnodige conditie doen en o.m. dat afschuwelijke buikje enigszins weg trachten te werken. Dit wordt opgemerkt tegen beter weten in en daarvoor is dit schrijven dan eigenlijk ook niet.

Bij deze wil ik jullie mededelen, dat een klein -doch zeer select- gezelschap, bestaande uit de heren Ellerbroek en van Veen, de eerste afspraken heeft gemaakt voor ons 70-jarig jubileum toernooi. Op zaterdag 31 augustus 1991 heeft DIOS ons twee velden toegezegd en er is een voorlopige reservering gedaan bij de Rustende Jager (Nieuw Vennepe) voor die zaterdagavond.

Het vervolg zal zijn dat er een aantal kleine commissies moeten worden samengesteld, die zich van diverse -afgebakende- taken gaan kwijten om dit toernooi en feestavond tot een succes te maken.

Het zal verder duidelijk zijn dat e.e.a. extra financiële offers vergt. De bedoeling is dan ook om dit najaar nog een keer contributie te heffen en vervolgens ook in het voorjaar 1991.

Na het toernooi, waarop de ons bekende verenigingen zullen worden uitgenodigd, willen we een feest houden dat qua opzet gelijk is op het feest van "JAAP 50".

Echter, om met de Black Devils en aanhang apart iets te doen i.v.m. dit 70-jarig jubileum lijkt ons ook een goed idee. We denken hierbij aan b.v. een avond/weekend op stap. Er worden ook pogingen ondernomen om uitgenodigd te worden op het toernooi van Be Quick (Groningen) in mei 1991. Dit wordt doorgaans op zaterdag en zondag georganiseerd, zodat we daar een voetbal/feest-weekend van kunnen maken.

Ideeën genoeg dus. In ieder geval moet hierover even worden gepraat met elkaar. De bedoeling is, dat we dat voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen KHFC op 29 september (zie wedstrijdschema) om 12.00 uur zullen doen ten huize van Jaap. Een goed omlind plan kan dan worden opgezet.

Op 26 augustus a.s. nemen we deel aan een toernooi in Haarlem. Bijgaand tref je het wedstrijdprogramma en een plattegrond aan. Binnenkort neem ik nog contact op over dit toernooi.

Vriendelijke Groeten,

Jan van Veen.



1921

[LUSTRUM
UITGAVE]



7 0 J A A R

avv B L A C K

D E V I L S

[LUSTRUM
UITGAVE]

1991



Omslagfoto

Black Devils rond 1935



Black Devils - 14 november 1936
Grootsten tegen de kleinsten

Voorwoord

Dit lustrumboekje is samengesteld naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de unieke veteranen vereniging Black Devils uit Amsterdam.

Uniek omdat de Black Devils al 70 jaar feitelijk uit één elftal bestaat, zelf haar leden uitkiest en nooit tot op de dag van vandaag een eigen veld of clubhuis heeft gehad.

Dankzij de medewerking van Ton Lubbers, Herman Sandberg, Kiek Giltay Veth en Jaap Ellerbroek is in dit boekje een stukje historie vastgelegd, zonder de pretentie volledig of serieus te zijn, laat staan volledig serieus te zijn. Daarnaast hebben een aantal Black Devils geprobeerd in zo foutloos mogelijk nederlands hun gedachten over elkaar onder woorden te brengen. Tenslotte leveren twee jongere Black Devils een volstrekt zinloze bijdrage onder het kopje "Heeft de Black Devils toekomst"?

Hoe het allemaal begon in november 1921

Uit archieven van de secretaris en vroegere kranteknipsels blijkt dat Black Devils ressorterende onder de afdeling Amsterdam van de KNVB op 7 november 1921 is opgericht door onder meer Johan Nielsen, oud-voorzitter van DDV en Bernard van Vlijmen, de bekende portretschilder. De oprichting viel overigens samen met het terziele gaan van de bekende vooroorlogse voetbalvereniging RAP uit Amsterdam. Een nooit geheel bevestigde lezing luidt dat een veteranen elftal van RAP, spelend in een zwarte outfit een nieuwe vereniging onder de naam Black Devils oprichtte. Een vereniging, die uitsluitend op zaterdagmiddag speelde en waarvan het aantal leden nooit meer dan vijftig bedroeg. Jarenlang heeft Black Devils naast het Olympisch Stadion en later in de Watergraafsmeer een veld in onderhuur gehad. Daarna werd gastvrijheid genoten op de velden van NFC te Amstelveen en Rood-Wit in Amsterdam-Noord.

De meeste leden van voor de oorlog waren voetballers, die oorspronkelijk buiten Amsterdam woonden, maar door omstandigheden later gedwongen waren, daarheen te verhuizen. Om enkelen te noemen: Blijham en Van der Meer (Be Quick, Groningen), Dijkstra (Frisia), Meyling (Tubantia), Lucas (UD), Easton en A'hern (Fulham, Londen), Hooykaas (Xerxes), Grijseels (VOC), Van Dapperen en Bäck (HBS), Hoeffelman (HVV), Van Beekum en Boogerd (HFC).

Verder werden vele prominente oud-hockeyspelers lid, die op oudere leeftijd vaak aan het veteranenvoetbal de voorkeur gaven boven hockey, zoals o.a.

Gleichman, Ter Haar, Westerink, Warners, Broekman en Rahusen. Ook een groot aantal juristen werd in de gelederen van Black Devils opgenomen; in dit verband noemen wij: Stradmeyer, de politierechter; Da Costa en Swens, kantonrechters; de advocaten Scholten (ex-minister), v.d. Feltz, Wachter, Doyer en Giltay Veth. De tennissport leverde destijds cracks als Timmer, Van Swol, Lucas en Peters. Uit de journalistiek zijn namen te noteren als o.m. Herman Sandberg, Wil v.d. Smagt en Pierre Heyboer.

Op initiatief van Jaap Ellerbroek, de huidige secretaris, koos Black Devils in 1978 domicilie bij de vereniging DIOS in Nieuw Vennep.

Vanaf die tijd worden hier de thuiswedstrijden gespeeld in een unieke onderlinge veteranen competitie. Een competitie, die in 1970 dankzij een initiatief van David Rahusen, de toenmalige secretaris werd opgezet. Aan deze competitie, die geen kampioenen of degradanten kent wordt deelgenomen door gerenommeerde verenigingen als KHFC (Heemstede), AFC (Amsterdam), HVV, HBS en Quick (Den Haag), Hercules en Kampong (Utrecht), VOC (Rotterdam), Concordia (Delft) en Victoria (Hilversum).

Dit jaar bestaat Black Devils 70 jaar. Zeventig jaar "georganiseerde" chaos, laat het nog lang zo blijven.

Wim van Balen



10 juni 1938 - Onderlinge wedstrijd Olympisch Stadion Amsterdam

Het Instituut "Black Devils" 70 jaar jong!

Voor mij begon het allemaal nogal bruusk begin september 1967, toen éne Henk van Weelde mij verzocht mee te doen met de Black Devils uit tegen Kampong.

Op mijn vraag wat de Black Devils dan wel mocht behelzen, had hij kennelijk in het geheel niet gerekend.

Toen hij thuis werd bijgebracht, op de canapé gelegen met wat vlugzout, met de verbijstering nog op zijn gelaat te lezen, begreep ik de "faux-pas" van mijn vraag, zeker na uitleg van zijn echtgenote Ans. Inderdaad, de Black Devils bleek niet zo maar een voetbalclub (daar praten wij immers over) maar veeleer een instituut met meer dan landelijke bekendheid zo werd mij in de praktijk maar al te duidelijk.

Voetbal belangrijk? Ja zeker wel en voornamelijk voor de elf zwarte acteurs; voor de geoeffend toeschouwer was en is het niet om aan te zien en zo zal het altijd blijven.

Maar daar gaat het toch niet om; het gaat om heel andere waarden. Wat immers is mooier en doeltreffender om te kunnen zeggen op de banketten, waar U ongetwijfeld aan zit, dan: "Ik ben Black Devil". Poorten gaan open die voor normale stervelingen gesloten zullen blijven. Het respect, waarmee men U na zo'n opmerking behandelt is diep, zeer diep.

Het belangrijkste? Dat is ongetwijfeld voor elke Black Devil het bijwonen van de jaarvergadering. Ik heb daarbij het voorrecht mogen hebben om onder twee absoluut unieke voorzitters te dienen.

In de eind zestiger, begin zeventiger jaren was dat "Pier" Jo Nielsen. Jo zat de vergadering voor als een spiedend veldheer met een tong scherper dan een gillette-mes. Een man van absoluut gezag.

De ballotage onder zijn leiding was hard, zo niet keihard en gelukkig volmaakt willekeurig.

Na Jo Nielsen werd Dick Hooykaas bevelhebber; andere stijl, andere humor doch evenzeer een man van absoluut gezag. "Law and order" was hun beider advies, dat kon toen gelukkig nog in een gedisciplineerde maatschappij.

De opvolging krijgt het moeilijk! Amsterdamse club; uiteraard Amsterdamse vergadering; waarom echter niet bijv. de vlek Nieuw-Vennep; daar wonen toch vele Devils? Dus vergadering in Nieuw-Vennep; dus glijden we af; beleid wordt soepeler, inspraak, ballotage wordt een eitje, iedereen zegt

zijn zegje, ook waar geheel onnodig, en bovendien een secretariaat dat er onbekwaam en functieloos bijzwabbert. Kortom het virus democratie slaat ook in onze gelederen toe. Er is echter een grens en dat zal iedere Black Devil de naderende lustrum-jaarvergadering wel eens heel duidelijk worden.

Niettemin kijk ik reeds reikhalzend uit naar de, ongetwijfeld, kostelijke momenten die ons te wachten staan in augustus bij de zeventigste verjaardag van onze geliefde club.

Ik zie U allen spoedig.

Jurriën van der Lip
Voorzitter in opleiding

Black Devils na de tweede wereldoorlog

Toen ik begin 1976 te maken kreeg met het plan van de Directie Concertgebouw orkest om november 1978 het negentigjarig bestaan van het orkest te vieren was ik heel verbaasd. Waarom niet even wachten tot de honderd? Datzelfde gevoel bekruipt mij nu de Black Devils hun zeventigjarig bestaan willen vieren, waarom niet vijf jaar gewacht tot de veel mooiere 75? Maar goed, ik ben de kwaadste niet en ik wil op verzoek best wat herinneringen ophalen aan de eerste jaren na de tweede wereldoorlog. Dat was de tijd van Jo (voorzitter) en Harald (secretaris) Nielsen, Jaap van de Grampel (penningmeester), Frans en Wim (alias Kapo) da Costa, Nico (AFC) Holtzapfel, Freddy Warendorff, mijn te jong overleden broer Bert, Huib Blaisse, Van der Feltz, Plenter, Hans van Swol, Povel, Henk Warners e.a. Ik was keeper ofwel man onder de lat. Vooral in die laatste kwaliteit genoot ik vertrouwen van Truid Blaisse-Terwindt (met wie ik één jaar de kleuterklas deelde; toen doubleerde ik wegens gebrek aan vaardigheid in matjes-vlechten en ging zij naar de lagere school), immers die lat rustte op twee doelpalen, bij uitstek geschikt voor het vastknopen van het lange touw, waaraan opeenvolgende kindertjes Blaisse mochten spelen. Inderdaad, tijdens de wedstrijd.

Mijn keeperstrui was door mijn kersverse echtgenote nog tijdens de bezetting gebreid en de kwaliteit van de wijnrode wol wàs er naar. Van wasbeurt tot wasbeurt zakte die trui verder uit naar beneden, totdat mijn broer zich tolk van de vereniging maakte en mij gebood mijn tenue te moderniseren. Dat kon hij zich veroorloven, want we hadden net aan de Spanjaardslaan van de HFC- (toen nog zonder K) veteranen gewonnen en die waren zo gastvrij om mij als de schuldige aan te wijzen. Nu kan de lezer rustig verder, méér eigen roem komt in dit stukje niet voor.

Mijn slechtste ervaring stamt uit Driebergen, waar wij speelden tegen een derde klasser uit het eind jaren veertig nog onbezoldigde zondag-KNVB clubvoetbal. Het was, als ik mij goed herinner, vlak vóór competitiebegin en onze tegenpartij, nam de oefenwedstrijd serieus op. Dat betekende tal van vuiligheidjes, waarmee wij tegen de vaak uit bemanningen van Noorse schepen in de Amsterdamse haven samengeraapte elftallen geen enkele ervaring hadden. Die Noren speelden wel hard, maar zonder de gemene trucs die tot het arsenaal van onze tegenstanders in deze friendly game bleken te behoren. In de tweede helft zette bij een hoekschop op mijn doel

hun middenvoor zijn knie zo ongenadig in mijn maagstreek, dat ik ter aarde naar adem hápte. Een zéér hoge KNVB-bobo heeft ooit gewaagd de juistheid van dit verhaal in twijfel te trekken. De Black Devils waren niet "aangesloten" en tegen zulke wilde clubs mochten reguliere KNVB-verenigingen toch helemaal niet spelen? Hoe dit ook zij, mijn ademnood was volstrekt authentiek.

Tegen HBS-veteranen op het oude Houtrust eindigde de strijd, die zich geheel voor het HBS-doel afspeelde, voortijdig bij een fikse voorsprong. In de tweede helft kwam de mist in manshoge rollen over het veld, ik had nog een zicht van hooguit tien meter, mijn achterhoede was al geruime tijd aan mijn blikveld onttrokken. Een béétje terugspeelbal had een doelpunt kunnen zijn. Maar mijn collega aan de overkant voelde zich al zo gepasseerd, dat we er maar mee ophielden. De nul had ik vastgehouden, de bal amper.

Een groots moment en daarmee besluit ik, was een wedstrijd tegen Ajax-veteranen (onder wie een enkele bekende uit het vooroorlogse eerste) op het Ajax-hoofdveld in De Meer. Er gebeurt altijd wat, in De Meer. Inderdaad, we waren nauwelijks begonnen of op het veld met die enorme afmetingen verkeek ik mij in grote stijl op een hoekschop, 1-0. Bij mijn herinnering hebben onze veldspelers nooit beter gespeeld en volgehouden dan dié zaterdagmiddag tussen de tribunes en zo bleef het 1-0, een allerminst onverdienstelijke score, tot vlak vóór tijd. Toen maakte (Be Quick) Plenter, onze middenvoor, zowaar zelfs de gelijkmaker en gelijk blééf het toen tot het spoedig verlossende einde. We hadden voor lege tribunes een topprestatie geleverd, vonden we zelf. Toen bleek het grote voordeel van lege tribunes: niemand, die ons tegensprak.

Ton Lubbers

De "revival" van de Black Devils in de jaren vijftig

Mijn oudste herinneringen aan de Black Devils dateren uit de jaren dertig. In 1937 werd ik lid van H.F.C. en al spoedig bracht ik daar in het voetbalseizoen de woensdagmiddag, de zaterdagmiddag en een deel van de zondag door om te voetballen of te kijken. En zo af en toe zag ik de H.F.C.-veteranen, van wie ik mij de grote Mannes Francken, "Vader" Jongeneel en Flip Jurgens nog in het bijzonder kan herinneren. Natuurlijk waren ook de Black Devils aan de Haarlemse Spanjaardslaan te gast. Hoe het na afloop toeging weet ik niet, H.F.C. had in die tijd nog geen afgesloten clubruimte hoe bescheiden ook. Ik denk dat het met de gezelligheid na de wedstrijd naar huidige maatstaven maar povertjes was gesteld.

Nadien verdwenen de Black Devils voor wat mij betreft uit het beeld. Totdat op zekere dag in de jaren vijftig mijn oude vriend David Rahusen mij belde en vroeg of ik met hem op zaterdag bij de Black Devils wilde gaan voetballen. Dat kwam heel goed uit, want de animo om bij een of ander H.F.C.-elftal op zondag van de partij te zijn en (als Amsterdammer) pas op zondagochtend vroeg in Haarlem of nog verder weg te horen dat je partijtje was afgelast was wel gering geworden, bij ons beiden. Het bleek dat de Black Devils onvoldoende leden hadden om nog geregeld de van de oprichting af gebruikelijke "friendlies" te kunnen spelen. Echter, twee nieuwe leden was absoluut veel te weinig. En zo kwam het er van dat David, waarbij ik hem soms een handje hielp, een fiks aantal HFC-ers voor onze zwarte duivels wist te winnen. Ik noem in de eerste plaats ons aller Arie van Beekum en verder Bill Boogerd, Pieter Swens, Dick Schoute, Jan van der Maesen, Hans Wamsteker. En tegelijk traden ook nogal wat anderen toe, zoals Skip Grijseels, Bob Wachter, Mike Easton, Wouter van Dapperen, Henk van Weelde, Henk Warners, Dick Hooykaas, Piet Hondius, Ru Schade van Westrum, Wiert Doyer en Bep Westrik om slechts enkele namen te noemen die mij te binnen schieten. Qua generatie horen in dat rijtje ook thuis Herman Sandberg, Hans van Swol, Wim Lucas en Hylko Dijkstra. Maar mij staat bij dat van deze een deel althans al wat eerder lid was geworden. Hoe dat zij, in korte tijd konden de Black Devils weer hun partijtje mee blazen. Het aantal actievelingen van min of meer geruime tijd vóór de nieuwe lichter was niet groot. Mij schieten de namen te binnen van Frans Lieftinck, Willy Blijham (ooit vermaard schutter van het Groningse Be Quick in roemruchte tijden), Mauk Gleichman en "good old" John Bäck. De jaarvergaderingen in de blauwe zaal van American waren hoogtepunten, met telkens in een glansrol voorzitter Jo Nielsen, Harald Nielsen

en als het ging om de inauguratie van nieuwe leden Hans van Swol. David trad al meteen toe tot het nieuwe bestuur, met de opdracht gewoon in zijn eentje alles te doen wat nodig was. Dat werd dan wel gemaskeerd door een uiterst vage omschrijving van zijn taak, zoiets als tweede secretaris in opleiding. Trouwe bezoekers van de jaarvergadering en soms ook nog van de wedstrijden waren Frans en Wim da Costa, Nico Holtzapfel, Jan Laboyrie, George Broekman, Ruud Meijling en soms nog weer anderen "van vroeger". Onvolprezen penningmeester was Hoeffelman.

Waar speelden we en tegen wie? Van de velden herinner ik me dat we eerst een veld huurden in Zandvoort (van TZB, op de toegangsweg naar de Kennemer Golfclub), later in Blaricum, ook speelden we een tijd bij N.F.C. in Amstelveen, later nog een poosje in Amsterdam Noord alvorens definitief neer te strijken voor onze thuiswedstrijden in Nieuw Vennepe. Onze tegenstanders waren A.F.C., H.F.C., V.O.C., Concordia, Victoria, U.D., Robur et Velocitas, H.V.V., H.B.S., Kampong maar ook tal van andere combinaties zoals die van KLM-vliegers, advocaten enzovoorts. David wist al vrij gauw een reguliere competitie te realiseren. De belangstelling voor recreatief voetbal op zaterdag was groot, vooral toen de vrije zaterdag er was gekomen. Zelf haakte ik als speler te vroeg af, eind jaren zestig. Na een winter van gekwakkel met de gezondheid besloot ik de kicksen aan de wilgen te hangen.

Hoogtijdagen waren de jubilea. We vierden het 35-jarig bestaan voetballend in het Olympisch Stadion in september 1956, met een onderlinge wedstrijd. Voor menigeen was dat de laatste keer van eigen voetbalactiviteit. Helaas was David Rahusen, onze grote animator, juist toen wegens griep afwezig. In 1961 werd het 40-jarig bestaan binnenskamer gevierd met een diner bij Atlanta van de gebroeders Jan en Jacob Sweering aan het Westeinde in Amsterdam. In 1981 werd het 60-jarig bestaan gevierd, met Dick Hooykaas als voorzitter in een grootse rol bij het diner, naar ik hoorde. Zelf was ik toen verhinderd en dat was extra betreuenswaardig omdat Dick als voorzitter een niet weg te denken figuur was geworden en dit helaas zijn laatste presentatie in onze kring was. Slechts een week later kwam hij volkomen onverwacht te overlijden.

Veel is veranderd, veel bleef bij de Black Devils toch gelijk. Het deed Arie van Beekum, Wim da Costa, Pieter Swens en mijzelf in ieder geval machtig veel deugd in 1989 te ervaren in De Rustende Jager, dat de vergaderingen onder leiding van Jur van der Lip en met Jaap Ellerbroek in de zo lang door David Rahusen vervulde rol verliepen met alle kolder van vroeger. In de kern was de sfeer nog als in de jaren vijftig en daarna. Het moge nog vele tientallen jaren zo blijven!

Kiek Giltay Veth



A.V.V. "Black Devils" 35 jarig bestaan.
Onderlinge wedstrijd september 1956 - Olympisch Stadion.

Van links naar rechts:

Wim da Costa, Jan van der Stadt, Freddy Warendorf, Kiek Giltay Veth, Pieter Swens, Ton Lubbers, Henk van Weelde (staand), Ben ter Haar (geknield), John Bäck, Hylko Dijkstra, Bob Smissaert, Frits Peters, Piet Hondius, Frans da Costa, Harald Nielsen, Wim Lucas, Frans Lieftink, Bob Wachter (boven), Willy Blijham (midden), Wiert Doyer, Hans van Swol, Jan Laboyrie, Jo Nielsen, Oot Stradmeijer, Mauk Gleichman, Ruud Meyling, Nico Holzappel, Ru Schade van Westrum.

Van de nog actieve leden afwezig o.a. David Rahusen (ziek) en Henk Warners

Black Devils in de jaren zestig

Flitsen uit de grijze oudheid, in dit geval van zo'n dertig jaar geleden. Het installatie-ritueel was toen nog aan de wrede kant, in het bijzonder door een medisch onderzoek ter plaatse, uitgevoerd door dokter Hans van Swol, in zijn tijd een niet geheel onbekend tennisser en tevens beroemd als televisie-dokter die, ik geloof in een samenspraak voor twee heren met zijn psychiater-collega Musaph, de fijne details van het seksuele leven uit de doeken deed voor een groot publiek.

Eenmaal geïnstalleerd moest er gevoetbald worden. In mijn geval sloeg dat nergens op. Ik had alleen maar gehockeyed. Het daardoor ontwikkelde messcherpe spelinzicht werd, wat het voetbal betreft, niet ondersteund door enig technisch kunnen. Ik denk dan nog niet eens aan bijzondere schaarbewegingen of het verzenden van kromme ballen met buitenkantvoet. Nee, gewoon het vooruitkrijgen van de bal was een nauwelijks te overwinnen opgave. Ik fungeerde, gezien het feit dat ik, voor zover ik een been hád, exclusief linksbenig was, als linksbuiten. Een balletje achteruit of breed naar een medespeler die dan wel zéér dicht in de buurt moest zijn, kon er nog wel af. Van in- of uitdraaiende voorzetten was, gezien mijn bereik geen sprake. Het enige dat mij nog een soort zelfvertrouwen verschafte was het dragen van een oude hockeybroek, van een zware stof, met echte pijpen, en met zakken waar je, op ogenblikken waarop je terecht niet in het spel betrokken was, je koude handen kon opbergen.

Dat alles verhinderde niet het hebben van een duidelijke mening over de kwaliteiten van teamgenoten. Ik herinner mij een 'middenvoor', die beweerde ooit in het Nederlands elftal te hebben gespeeld. Hij kon inderdaad een beetje trappen, maar gezien zijn totale onbeweeglijkheid was het effect daarvan gering. Dat verhinderde hem niet tweemaal 45 minuten -of speelden we toen tweemaal 35? - voortdurend te lopen schelden op de knulligheid en het onvermogen van zijn clubmakers, zodat zijn opstelling telkens leidde tot grimmige ruzies die lichtelijk afbreuk deden aan het spelpeil.

Als de dag van gisteren herinner ik mij dat ik, ondanks alles, toch ook eens een keer gescoord heb. Dat was bij de (K)HFC, in Haarlem dus. Ik stond op een gegeven ogenblik niet op mijn plaats aan de lijn, maar meer naar het midden. Op een of andere manier kreeg ik een lekker stuiterende bal voor het enige werkzame been, het linker dus. Niet kijken, maar schieten.

Een harde rugwind en een trage keeper waren behulpzaam: bal in de kruising. In alle bescheidenheid riep ik, mij op de borst slaand: 'Piet Keizer'. In de opwinding interpreteerde ik wat het hoongelach van vriend en vijand moet zijn geweest, als luide toejuichingen. Jarenlang heb ik mijn gezin verveeld door, als we om een of andere reden in de buurt van (K)HFC waren, langs het veld te rijden. Er was dan altijd wel een van de kinderen zo vriendelijk om te vragen: 'Zeg pap, vertel nog eens hoe dat ook weer ging met dat doelpunt.' Het kon nauwelijks, maar het werd er steeds mooier op.

Tragiek was er ook wel eens. We hadden een enthousiast lid dat, gezien zijn conditie, zijn vrouw had moeten beloven dat hij niet meer zou spelen. Onder die voorwaarde mocht hij wel mee, voor de gezelligheid, naar de wedstrijden. Op een keer hadden we, doordat er iemand uitviel, voor de tweede helft een man tekort. We kletsten hem om. Hij zou meedoen, en wij zouden zwijgen als het graf. De keeper van de tegenpartij trapte een bal uit. Ons illegaal spelende lid ging elegant de lucht in om de bal op het hoofd te nemen. Toen hij weer beneden aankwam hoorden wij een krak: been gebroken. Zwijgen hielp niet meer.

Aangename herinneringen heb ik aan de keren dat een van mijn zonen wel eens mocht invallen bij acuut tekort aan manschappen. Hij speelde in de junioren van AFC. Een in die dagen vlug kereltje dat met zijn snelle beweeglijkheid in ons milieu aardig uit de voeten kon en vrijelijk kon rennen en scoren. We waren altijd wel zo verstandig om de tegenpartij te vragen of ze er bezwaar tegen hadden dat hij meedeed. Hij werd dan eens even bekeken en het eindoordeel luidde dan dat er geen bezwaar tegen was, laat staan gevaar in kon schuilen, hem maar mee te laten doen: een nog nietig ventje dat, indien al nodig, met gemak omver gekegeld kon worden. Het pakte dan wel eens anders uit, bijvoorbeeld toen we ergens met 7-3 wonnen, dankzij vier goals van datzelfde nietige baasje. In het onderhavige geval leidde dat ertoe dat hem het glas Cola na afloop, waarop hij een zeker recht meende te hebben, nauwelijks werd gegund - tenminste dat vertelde hij me een paar weken geleden, nog steeds verontwaardigd (hij is nu 36 - een echte veteraan dus).

Afgezien van de resultaten: het was puur geluk om als linksbuiten dat mannetje op de linksbinnenplaats naast je te hebben, onder 'balbereik' dus. Wat mij betreft waren er ieder jaar twee hoogtepunten: de reguliere competitiewedstrijd bij HVV, en een traditionele ontmoeting, buiten de competitie, in Broek in Waterland. HVV had de charme van die zeer Britse

entourage, met het karakteristieke clubhuis. De gastvrijheid van de HVV-ers, het langdurige nazitten, het 'ik vond jou erg goed, hoe vond je mij'-toontje, de kwaliteit en kwantiteit van spijs en drank - dat was gezelligheid op hoog peil. Broek in Waterland mocht er ook wezen. Dat verrukkelijke veldje, aan de rand van het dorp, met een autochtoon publiek, een tegenstander met een ongetwijfeld robuuste maar faire speelstijl, en na afloop een niet eindigende meestal zwoele zomeravond die overliep van blonde pils en veel hartelijkheid uit de agrarische sector van de samenleving, dat was het leven zelf.

Dankzij goede betrekkingen met Otto Roffel, destijds directeur van het Olympisch Stadion, hebben we ooit eens een wedstrijd in dat stadion mogen spelen. Daar voel je je meteen erg belangrijk van. Dat had ook een beetje te maken met het feit, dat, tot mijn verwondering, de zijkanten van het veld iets lager bleken te liggen dan het middendeel. Voor mij betekende dat dat ik, om een bal nog een beetje vóór te krijgen, als het ware bergop moest trappen. Dat was, zelfs voor het begaafde linkerbeen, te veel. Slecht gespeeld dus, maar wél in het stadion, op de lijn van Piet Keizer. Wie kan me dat nazeggen?

Bij dat soort herinneringen verbleken die aan de keren dat het allemaal wat primitiever was: spelen op hobbelvelden, met een in ontbinding verkerende bal, een soort varkenskot als kleedkamer, een lange trog met ijswater als wasgelegenheid, en na afloop stuurs naar huis bij gebrek aan horeca-faciliteiten. Dat kwam overigens maar zeer sporadisch voor, en bovendien moesten we in die tijd geen al te grote mond hebben. Omdat we nu eenmaal niet over een eigen veld en eigen accommodatie beschikten, wisselden we nogal eens van thuisbasis. De ene keer waren we daar gelukkiger in dat de andere. Het peil van de voorzieningen dat wij te bieden hadden was dan ook, laten we zeggen, 'wisselend'.

Ik weet niet hoe het nu is - maar als huidige Black Devils net zoveel plezier hebben als wij destijds zit het wel goed. Dat zo'n ongeregeld gezelschap het zeventig jaar volgehouden heeft, wijst op een combinatie van hardnekkigheid en vitaliteit waar Ajax en PSV een voorbeeld aan kunnen nemen.

Herman Sandberg

De jongste jaren (1972 - 1991)

Negentien jaar speel ik nu bij de Black Devils. Een record? In ieder geval een verplichting om aan de geschiedschrijving deel te nemen. Daar gaan we. Ik maakte mijn debuut in de tijd dat Wil van der Smagt, Jur van der Lip en Roef Hoeffelman de dienst uitmaakten, ieder op hun eigen manier.

Wil regelde de ontelbare invallers, die hij op vrijdagavond in het café ontmoette. Hij stuurde ze meestal naar verschillende terreinen zodat we altijd met tien man op het veld stonden.

Jur "maakte oorlog in de zestien meter", zoals de trendy journalisten van tegenwoordig zouden zeggen.

Hij schreeuwde, schopte en was nooit te beroerd om ook buiten het strafschopgebied een mep uit te delen, kortom een man naar het hart van Michels.

Roef verzorgde het beschaafde element, hij was van HVV afkomstig en kankerde elitair, vooral tegen Paul van den Hoek, die eigenlijk ook wel netjes wilde worden, maar altijd onverbiddelijk door de mand viel wanneer hij kwaad werd.

Nico van der Lee (ex-HFC) straalde in het doel met het aureool van het Nederlands Amateurelftal, maar was bovendien gezellig.

Paul Heidinga speelde toen ook al, echter nog niet als de majestueuze laatste man die hij later zou worden en nu weer niet meer is.

Het was al met al een tamelijk heterogeen gezelschap, wel met het klassieke kakafonische gekanker van de Black Devils en ook met de vernietigende grollen tegen de nieuwkomers, maar toch niet echt gezellig, het leek wel of de sleet er een beetje in zat.

Onvergetelijk en van groot allure waren echter toen al de jaarvergaderingen. Bij mijn eigen "inauguratie" verscheen ik voor het vuurpeleton van circa 30 man oude glorie die ik nog nooit had gezien, joelend, vlijmscherp en oergeestig.

Dokter Hans van der Swol (oud-tenniskampioen) verordonneerde me de broek even te laten zakken voor de "keuring", mijn manmoedige weigering ("ik laat me op deze leeftijd niet meer voor Jan Lul zetten!") kostte me een gigantische drankrekening en bijna het lidmaatschap.

Dit alles onder leiding - wat heet: directie, regie! - van voorzitter Hooykaas, in normale doen een aardige, bedaarde en zelfs wat saaie man, die zich echter achter de bestuurstafel tot een kruising van Wim Kan en Toon Hermans ontpopte. Maar zoals gezegd: het elftal versnipperde steeds meer. Wil van der Smagt was inmiddels op de Amsterdamse jet-set uitgekeken en

droeg zonder veel plichtplegingen het regelaarschap aan mij over. Ik heb toen de knoop maar doorgehakt en in 1978 ons thuisterrein verplaatst van het Noord-Amsterdamse en ongezellige Rood-Wit naar het knusse DIOS in mijn woonplaats Nieuw-Vennep.

Daar beschikte ik vanuit de kennissenkring over een bron van weinig talentvolle maar zwaar gemotiveerde spelers. Gevoegd bij de uitgedunde doch harde kern van de zeventiger jaren bleef deze groep de laatste 12 jaar bijeen. Slechts een enkeling voelde zich niet aangesproken door de typische onderlinge conversatietoon van de Black Devils en verdween gepikeerd. Kenmerkend was dat niemand ooit zijn best deed om via een goed gesprek te kijken of geestelijk leed van de dissident viel te repareren.

Inmiddels was Pierre Heyboer de vaste opvolger van Nico in het doel geworden, een stijlvolle doelman van Limburgia, die geen bal beneden kinhoogte liet gaan, en die zich onvervaard voor de voeten van inlopende aanvallers stortte, maar die even rustig alle hoge voorzetten liet lopen onder de legendarische uitspraak: "ik kan me in mijn beroep geen hersenletsel veroorloven!". Pierre was dan ook journalist....

Hoe moet ik alle herinneringen ordenen? Wat was de rode draad? Was er een concept? Waren er dominante leiders? Nee, nee, nee!

Er was geen rode draad, geen strategie, wel elf spelbepalers, en vooral: grappen, grappen en grappen!

O ja, er werd best aardig gevoetbald. Sportleraar en natuurtalent Jan van der Maarl schoot met zijn dikke polderdijen een aantal keepers genadeloos het ziekenhuis in.

Frans Koerts, de "horzel", die als mandekker voor hoogbegaafde tegenspelers werd ingezet. Zij raakten psychisch geheel gestoord omdat Frans nooit hun schijnbewegingen begreep en steeds weer met zijn ludieke ganzetred voor hun neus stond.

Jan van Veen nam het aanvoederschap van mij over en betoonde zich een voorbeeldige schoolmeester: geduldig, vriendelijk, meegaand, en dan plotseling tot verbijstering van iedereen warmbloedig op de vuist met Jan "de Boef" van Concordia.

Wil van der Smagt geraakte in de herfst van zijn voetbalbestaan en beperkte zijn inbreng tot het als een oude circusartiest demonstreren van zijn beroemde "knie-stop" gevolgd door de "Weense schaar". Vrouwen en kinderen aan de zijlijn kirden dan verrukt, maar invloed op de voortgang van het spel had dit optreden niet meer.

Wim van Balen kan nog steeds prachtig voetballen: snel en hard ("mannen, dit is geen spel voor jonge juffrouwen!"), als een maaimachine dwars over

het veld, en zoals een echte vedette betaamd met grote minachting voor samenspel.

En dan ons aller Floor Vriesendorp, HBS-stofzuiger van weleer, op vrijdagavond het KLM-personeel in New York de jumbo injagend om toch vooral de volgende dag present te kunnen zijn ("voor een halve wedstrijd trek ik mijn broek niet uit").

Penalty-specialist Cees Broekhoven, die met gesloten ogen, het voorhoofd nat van de stress, de bal oerhard en consistent drie meter over de lat kon jagen. Rob Liefbroer, met zijn lugubere doch effectieve verbale oorlogsvoering tegen keurige en goedwillende rechterspitsen, naast de vriendelijke architect Harry van Rijn, altijd bereid tot een gratis verbouwing van een vijandelijk been.

Een van de betere voetballers was aanvankelijk Lucien "Het Kind". Hij speelde op zondag in de Hondkoppen van KHFC maar verscheen regelmatig voor het geven van een bijles bij de Black Devils, totdat zijn snelheid inmiddels zo was afgenomen dan hij de klas niet meer kon overzien en hij op de laatste bank met pensioen is gegaan.

Rob Back en Paul Smits, soms tijden zoek, maar dan plotseling weer als pinchhitters beschikbaar.

En nog jarenlang Dick Hooykaas als voorzitter, je zag hem nooit behalve als er gesproken moest worden. "Nee Jurjen, jij kan dat nog niet, daar ben je nog te jong voor".

"Nee Roef, houd die Xerox-prullen maar in je tas, het is bij de Black Devils geen gewoonte om ooit enig lid enig inzicht in de financiën te geven!". Plotseling was hij dood, we schrokken enorm, was Dick dan toch niet onsterfelijk?

Gelukkig verscheen uit de schaduw van de Grote Roerganger de huidige voorzitter Jur van der Lip, jarenlang "in-opleiding" (zoals alle bestuursleden van de Devils), maar nu nadrukkelijk en dominant heersend over het huidige zootje ongeregeld.

Hoe is het mogelijk? Zeventig jaar ongeregelde zootjes, soms bijna geen leden, geen reglementen, geen bestuursverkiezingen, geen stichting, geen ledenraad, geen promotie of degradatie, geen trainer of coach en dan toch springlevend!

Ik ken het geheim ook niet, maar ik weet wel de opdracht aan de helaas nog zo onvolwassen nieuwe generatie: HOUDEN ZO!

Jaap Ellerbroek



25 mei 1991

Black Devils - Be Quick Veteranen - Groningen

Bovenste rij van links naar rechts

Wim van Balen, Cees Broekhoven, Paul Heidinga, Jan v.d. Maarl, Gert Oonk, Lucien de Kind, Rob Liefbroer, Ruud Engel, Paul Heynis.

Onderste rij

Harry van Rijn, Wim Vervoort, Rob v.d. Berg, Floor Vriesendorp, Jan Kulk, Paul Smits, Jaap Ellerbroek.

Fotograaf: Jan van Veen

LUSTRUM PROGRAMMA 1991

TER GELEGENHEID VAN

HET 70-JARIG BESTAAN

A.V.V BLACK DEVILS

- 25 - 26 mei
- * Deelname aan het Be Quick Veteranen Toernooi Groningen.
 - * Lustrum Diner voor Black Devils en dames in het Familiehôtel Paterswolde.
 - * Feest
- 31 augustus
- * Lustrum Toernooi - DIOS terrein Nieuw Vennep
Deelnemende verenigingen AFC, HBS, Hercules,
Kampong, K.H.F.C., Quick, Be Quick, VOC, DIOS
en Black Devils.
 - * Feestavond met o.a. optreden van het bekende Black
Devils cabaret in de Rustende Jager.
- 29 november
- * Herendiner met in aansluiting
Lustrum Jaarvergadering voor alle leden in de
Rustende Jager Nieuw Vennep.

Black Devils onder elkaar

Op de volgende pagina's treft de lezer een aantal citaten, uitspraken en gedachten aan die de diepste en meest warme gevoelens vertolken, die de Black Devils voor elkaar koesteren.

Niet alleen uit ruimtegebrek, maar ook om in een aantal gevallen een kort geding wegens smaad te voorkomen, zijn slechts de meest milde uitspraken vermeld.

Als Kulk topscorer wordt:

- * dan mag dat nooit bekend gemaakt worden.
- * dan stop ik met voetballen!
- * dan ga ik weer wat punniken o.i.d.
- * dan meld ik me vrijwillig in Santpoort...
- * dan word ik vreselijk schizo...
- * dan meld ik hem direct aan bij Ladbroke....
- * kan de hoekvlag ook lid worden!!

Rob van de Berg

Over Lucien:

"Opvallend is dat Lucien aanvallend meer opvalt omdat hij afvalt."

Harry van Rijn

Over Rob Liefbroer:

"Hoe dan ook, MIJ komen ze niet zo maar voorbij!"

Jan van Veen

- * Slechts de tegenstander weet de kwaliteit van de rushes van Jan Kulk op de juiste waarde te schatten.

Wim Vervoort

- * Als je gezellig wilt discussiëren over het MILIEU dan moet je Rob Liefbroer eens op de koffie vragen.

Cees Broekhoven

* Wim van Balen is niet driftig!

Paul Heynis

* Floor, waar blijft je citaat voor het lustrumboekje? Sorry, Wim helemaal vergeten door de Golfoorlog.

Linksbuiten

* Begin je nou weer met die ziekenhuisballen, de Kind?

Gert Oonk

* Weet je waar ik héél, héél gedeprimeerd van wordt?
Als Jaap op het doel schiet.

Wim van Balen

* Een hattrick maakt Jaap alleen nog maar in z'n slaap.

Jan v.d. Maarl

Over Floor, Jan (2x), Lucien, Gert, Paul

* Ik kick op die jetlegs van Floor.

* Cor weet Lucien weer blind te vinden, waar is Lucien?

* Zo, Oonk, weer met die meelzak lopen stoeien!

* Dat kon v.d. Maarl vroeger ook.

* Goeie timing Kulk, net op tijd gebukt.

* Met Jezus-sandalen schijn je waanzinnig te kunnen punteren, Paul.

Cor Jongejan

Enkele gedachten van "Het Kind"

Ruud Engel: Cerberus met knikkende knieën.

Pierre: zijn warming up scheelt een slok op een borrel.

Rob Liefbroer: wat een aansteller, ik was niet eens in de buurt.

Jaap: met twee push-braces staat hij-lijkt mij-steviger.

Wim van Balen: Spidi Gonbales.

Paul Heynis: Moet vroeger bij de Giethoornse Punters hebben gebald.

Lucien: Hadden we er zo maar elf!

Lucien

Op Jaap Ellerbroek : 'Een ieder heeft z'n gebreken, zei Jaap toen hij z'n eigen video had bekeken.'

Op Paul Heidinga : 'Wat een saaie troep, een dooie boel, dan in God's naam maar in eigen doel.'

Op Pierre Heyboer : 'DouceMENT, avant la partie, je pense à vous, mon Sherry.'

Op Wil van der Smagt: 'Zelfs Heintje Davids heeft nooit bedacht, te worden gepasseerd door Wil van der Smagt.'

Op Frans Koerts : 'Heeft iemand zó verbeterd de vijand achterna gezeten?'

Op Jaap v.d. Kuil : 'Een of twee keer doe ik mee in een broek van Vé-O-Cé..'

Rob Liefbroer

Black Devils unlimited

- * Liefbroer heeft altijd zijn "Lee Towers"beweging nodig bij zijn tegenstanders. Als hij alleen de bal nog eens raakt (i.p.v. de tegenstander) is het helemaal af.
- * Kulk loopt alweer off-side! Als Kulk minder dan 50 x off-side loopt, kan mijn dag niet meer kapot.
- * Lucien is de laatste tijd zo bruin dat er gefluisterd wordt dat hij in een magnetron slaapt!
- * Jaap Ellerbroek zal zijn schijnbeweging moeten aanscherpen, want meestal is het al rust als hij er mee klaar is!
- * Over Floor wil ik niet te veel zeggen, want die neemt nog wel eens wat voor me mee uit het buitenland.
- * Cees Broekhoven is en blijft een zeeuwse mossel, heeft ook weinig ruimte nodig.
- * Ruud heeft wel een héél nuchterig pakje aan.
- * Op de ballen van Jan v.d. Marel kan alleen W. van Balen nog lopen, maar alleen als de hekken open staan...

Prof. Mr. Dr. R.W.J. v.d. Berg

Een eeuwige belofte

De frêle midvoor stapt na de wedstrijd en zes gemiste kansen als laatste de kleedkamer binnen. Het team wil uitleg en krijgt die: "Met 'n béétje keeper hadden we gewonnen."

Voor de frêle midvoor, ooit een belofte, zijn die dingen simpel. 'n Béétje keeper, en we hadden ze in de zak gehad.

De keeper doet een poging tot verweer: "Het was er maar één. En hij was zuiver, die strafschoep."

Maar de belofte, die de frêle midvoor ooit leek te worden, wil van geen excuses horen: "Een béétje keeper had 'm gehad."

Hoe graag had de keeper gehoord: "Lul, waarom dook je de verkeerde kant op!" Of: "Een blind paard had die bal nog gestopt!" Maar die troost wordt hem niet gegund, want de frêle belofte, in naam nog steeds midvoor, is onverbiddelijk: "Een béétje..."

Beschaamd zoekt de keeper zeep en handdoek. Tegen een belofte - en zeker tegen een "eeuwige" - valt niet te argumenteren.

Pierre Heyboer

Als....als....als....

Als Jan v. Veen eens een goed elftal opstelde....

* Jan v.d. Maarl niet steeds huizenhoog over schoot....

* Wim v. Balen niet probeerde in z'n eentje 11 tegenstanders plus zijn eigen team te passeren....

* Jaap Ellerbroek eens niet lulde maar scoorde....

* Kees Broekhoven niet steeds de bal verkeerd aangaf....

* Ruud Engel geen hulpstukken had....

* Lucien de Kind wat sneller zou zijn....

* Rob Liefbroer geen overtredingen meer zou maken....

* Harry v. Rijn geen laatste man, maar midvoor was....

* Jan Kulk - ach nee, laat maar!!!!

* Robbie v.d. Berg eens wat meer Amsterdamse bluf had....

* Ger Oonk niet steeds als een dolle stier liep te brullen....

* Paul Heynis krullen had....

wat zou ik dan in een gemotiveerd, tactisch, technisch begaafd, snel, vriendschappelijk team spelen.

Floor Vriesendorp

Sommige vrouwen over sommige Black Devils

Om toch niet zo maar iets uit mijn duim te zuigen en dus beslagen ten ijs te komen, heb ik mij ettelijke malen vervoegd langs de lijnen van het Diosveld, teneinde de verrichtingen van het Devil-elftal, koukleumend, gade te slaan.

Het spelletje van het edele elftal kon mij geenszins verwarmen en viel mij eerlijk gezegd niet mee, terwijl er toch zo veel kwaliteiten c.q. talenten aanwezig zijn. Om er maar eens een paar te noemen: de altijd verzorgde, kleurrijke outfit van Ruud; de uitstraling van Cees; het ellebogenwerk van Rob L; de creativiteit b.v. het spugen van Harry; het gebit van Gert; de schouders van Jan v. V.; het nimmer aflatende enthousiasme van Floor; die machtige dijen van Jan v.d. M.; de zelfs onder zijn voetbalshort flitsende tanga's van Rob v.d. B.; dezelfde zwoele boxershorts van Jan K. (om over zijn benen nog maar te zwijgen); de verbale technieken van Jaap; de snelheid van Wim en de prachtige ogen van Lucien.

Door heren met zoveel kwaliteiten moet er toch, óók voor de toeschouwers, in de toekomst een meer hartverwarmend spelletje gespeeld kunnen worden.

Lonny van Rijn

* Moet je nu alweer voetballen, Gert?

Marian Oonk

* Ik heb jarenlang gedacht dat Eugène de Kind een Belg was.

Riet van Balen

Bespiegelingen van een 'tegenstander'

Van de euforie tijdens het Groningse Be Quick toernooi in mei maakte Wim van Balen slim gebruik door mij te vereren met de opdracht: "Hoe kijkt één der nestoren van de landelijke veteranencompetitie aan tegen de 'Black Devils'?"

Een reis door de geschiedenis van deze cohorte. Namen en personages verschijnen voor het geestesoog. Van David Rahusen, de "Vader" van deze competitie tot Jan van Veen. Van Dick Hooykaas - door ons aller Lex von Oven hardnekkig Daan genoemd - tot Jaap Ellerbroek. Maar ook nergens te plaatsen figuren als Jur van der Lip en Wil van der Smagt.

Wat deed mijn kompaan voor het leven Jules Hoefnagels besluiten in Driebergen te gaan wonen? Wil hij de herinnering bewaren aan het "Grote Bos", waar wij na menige wedstrijd 'Black Devils' versus 'Hercules' in dat zomerhuis belandden? Bij gebraden kippen en veel drank kregen de liederen van eigenaar John Bäck meer klank en de toespraken van Arie van Beekum een diepere betekenis. Een combinatie van factoren, die de vroege nevel extra verdichtte.

'Black Devils', een gezelschap, een gemeenschap of zo maar een vreemd clubje?

Een non-organisatie, die het presteert 70 jaar met één team op de been te blijven. Een continuïteit, waarvan 'bestuurders' van elkaar niet weten waarmee zij bezig zijn, als ze al bezig zijn. Met een jaarvergadering, die naar onze indruk, het midden houdt tussen een bijeenkomst van de aandeelhouders van de NORO en een klasseavond van 2b.

Een uniek gegeven. Uniek vooral, omdat men erin slaagt het ondefinieerbare over te brengen op jongere representanten. De charme van deze jeugd deed het landelijk overleg eindelijk besluiten de 'Devils' te zien als serieuze gegadigden voor onze toernooien. Menig team zal hen echter als gastspelers missen, te meer daar wij in dat zelfde Groningen de indruk kregen, dat zij als 'vreemdgaanders' meer te bieden hadden. Mogelijk hebben zij het zeer charmante thuisfront te lang buiten ons gezichtsveld gehouden.

Het moge duidelijk zijn, dat de 'Devils' een hartelijke dankbetuiging en gelukwens van alle veteranen van toen en nu meer dan verdiend hebben.

Jan van der Burg
Hercules - Utrecht
17 juni 1991

Hebben de Black Devils toekomst of heeft de Black Devils toekomst?

Het lijkt slechts een nuance verschil. Echter, het is een groot verschil of je het over de individuele Black Devil hebt of over het zeventig-jarig instituut Black Devils.

Bij de eerste categorie heb je het over spelers die een grote voetbaltoekomst achter zich hebben. Het schijnen allemaal spelers van topklasse geweest te zijn. Je moet echter over een kennersoog beschikken en een rijke fantasie hebben om dit eraan af te zien. Iedere keer als dit zootje ongeregeld zich klaar maakt om te gaan voetballen lijkt het wel of de gewonden van het front komen. Overal ledematen in lappen en tape gewikkeld om de krakende wagens niet uit elkaar te laten vallen voordat de eerste bal getrapt is. Deze heren gaan echter nog naar het voetbalfront.

Het team van de Black Devils bestaat uit spelers, die in de nadagen van hun actieve voetbalcarrière zijn. Nadagen die verdomd lang kunnen duren. Dit laatste heeft te maken met de club Black Devils. Een ieder die, na een gedegen opleiding, geroepen wordt om lid te worden van deze illustere club wil dit zolang mogelijk blijven als actieve voetballer.

De reden hiervan is het unieke karakter van de club. Het is in de ware zin van het woord een elitaire club. Je wordt er voor uitgekozen. De club moet ook wel om te kunnen blijven voortbestaan. Door op tijd de juiste jongere oudere voetballer op te leiden tot een ware Black Devil kan de sfeer die er heerst blijven bestaan. We zullen dan ook selectief moeten blijven in het uitnodigen van kandidaat-leden. Het kunnen voetballen is een voordeel maar zeker zo belangrijk is of de kandidaat nog tot scoren in staat is in de voor een ware Black Devil zo belangrijke derde helft. Hier ligt namelijk voor veel van de leden de reden waarom men zolang blijft doorgaan met tegen een bal aan te schoppen. De illusionisten, Devils, hebben toekomst.

Sommigen onder ons verblijden zichzelf met de gedachte dat je zo jong bent als je je voelt, geinig! Potje Knoflox.

Ondergetekenden zijn echt nog piep, maar hebben het idee dat ze een vleugje jeugdigheid kunnen overstralen op de gevolgde generatie. Hardstikke lief! Knuffie.

Sociale oecologie, daar gaat het om mannen: studie van en onderzoek naar de invloed van de mens op de ruimte en omgekeerd! Dikke van Dale (niet onze linksbuiten).

Van Balen, onze linksbuiten, is in ons team de enige die gevoel heeft voor ruimte. Gelukkig staat Floor's duifje incidenteel aan de rechterkant met haar hondje! Canus Unox.

Eigenlijk heeft het allemaal niets met voetballen van doen. Socialiseren in de wei is niet slechts voor scharrelkoeien! Witte Snorfiets.
Wij moeten tot onze spijt constateren dat we er met ons allen, ook wetenschappelijk gezien, behalve voor en na de wedstrijd, geen bal van maken! Cholesterolvinkie.

Vroeger liep het stadion nog voor ons vol. De kantinejuffrouw keek stiekum een kwartiertje mee. Zij kon zo intens genieten van onze musculatuur tussen os pubis en aardkloot. Waar doen we het nog voor! Potje Bier.
Stelt men ons derhalve een op zich intrigerende vraag: hebben de Black Devils toekomst? Dan zullen wij niet anders dan bevestigend daarop kunnen antwoorden! Bio Ginseng.
Wij wensen jullie een scherpe geest en een soepele slokdarm. Ergo; je moet in het leven die dingen doen waar je voor en na de wedstrijd het best mee uit de voeten kunt! CHAPEAU.

Gert Oonk - lid
Cor Jongejan - kandidaat-lid i.o.

Colofon

Deze lustrum-uitgave is tot stand gekomen dankzij de medewerking van:
Ton Lubbers, Herman Sandberg, Kiek Giltay Veth, Jurriën van der Lip, Jaap
Ellerbroek, Rob v.d. Berg, Harry van Rijn, Lonny van Rijn, Jan van Veen,
Wim Vervoort, Paul Heynis, Gert Oonk, Marian Oonk, Jan v.d. Maarl, Cor
Jongejan, Lucien de Kind, Rob Liefbroer, Pierre Heyboer, Floor Vriesendorp,
Wim van Balen, Riet van Balen, Jan v.d. Burg (Hercules), Cees Broekhoven
Rabobank Haarlemmermeer.

Je eigen sport,
je eigen bank



Rabobank 
Haarlemmermeer

Meer bank voor je geld

Waarde Black Devil,

Door al het treurige geleuter over 1992, zou het er bijna op gaan lijken alsof 1991 niet zoveel meer heeft te bieden. U en ik weten dat niets minder waar is, want we gaan grootscheeps het 70-jarig bestaan van onze geliefde vereniging Black Devils vieren.

Hoe?

Wel, na uitvoerig overleg met de achterban, formeel bevestigd op het laatste Black-Devil-congres, is het volgende programma uit de bus gekomen:

25-26 MEI: deelname van alle nog tot voetballen bekwame leden en hun dames aan het twee-daagse veteranentournooi van Be Quick.
Op zaterdagavond een feestdiner in het familiehotel te Paterswolde

31 AUGUSTUS: LUSTRUMTOURNOOI Black Devils

Plaats: Nieuw Venne, terrein DIOS.
Aanvang: 10.00 uur
s'avonds: Feestavond in De Rustende Jager te Nieuw Venne met optreden van het vermaarde Black Devil cabaret
Alle spelende en niet-spelende leden worden verwacht

29 NOVEMBER: LUSTRUMVERGADERING voor alle leden

Plaats nog nader te bepalen.
Vooraf: gezamenlijk diner

Inmiddels zijn diverse commissies in volle gang om dit programma tot een reeks van onvergetelijke gebeurtenissen te maken.

De bedoeling van deze brief is dat U:

- de data in Uw agenda noteert
- zich verkneutert in de voorpret
- zich mentaal prepareert op Uw aanwezigheid, die buitengewoon op prijs wordt gesteld.

De vereniging Black Devils floreert als immer tevoren en wij hopen samen met U daaraan luister bij te zetten.
Ik houd U op de hoogte!


J.S. Ellerbroek
secretaris-in-opleiding

BLACK DEVILS - 70 JAAR
1921 - 1991

Hoofddorp, 10 mei 1991

1W
Aan de heer W. van Balen
Potterplantsoen 6
2182 Hillegom

Geachte Devil,

De lustrumviering van onze vereniging gaat beginnen. Het toernooi van Be Quick wordt de opening van een gepast verjaardagsfeest. Velen van ons konden niet wachten en hebben besloten al op vrijdag af te reizen naar het noorden.

Hieronder volgt wat informatie over dit week-end.

Op vrijdag is er gelegenheid tot ad hoc vermaak.

Op zaterdagmorgen worden we ontvangen door Be Quick tussen 10.00 -11.00 uur op het stadion Esserberg gelegen aan de Rijksstraatweg in Haren. De wedstrijden vangen aan om 11.00 uur en duren tot 16.00 uur. Daarna is er gelegenheid om een drankje te drinken.

Wij keren terug naar ons hotel alwaar om 19.00 uur het diner begint. Feestelijke kleding gewenst.

Na het diner keren we terug naar Be Quick om hun feest mee te vieren. Dit feest begint officieel om 20.00 uur, maar wij willen niet de eersten zijn.

Op zondag gaan we verder met voetballen om 10.00 uur. Het voetbal gedeelte is om ongeveer 15.00 uur afgelopen.

Tijdens het voetbaltoernooi is er gelegenheid om mee te doen aan een 35+ tennistoernooi. Hiervoor worden 3 dames en 3 heren gevraagd die hun tenniskunsten over het algemeen op D-niveau plegen te vertonen. Black Devils moeten een dames-dubbel, een mixed-dubbel en een heren-dubbel leveren. Zij die hieraan willen deelnemen worden verzocht zich aan te melden bij Jan van Veen, tel. 02526-73100.

Bij het hotel is er ook gelegenheid tot tennis en zwemmen, dus tennis- en zwemkleding meenemen.

Tijdens het toernooi bent U op het stadion Esserberg telefonisch bereikbaar onder nummer 050-344950.

Op dit moment hebben 20 leden zich aangemeld om mee te gaan. Diegene, die verhinderd is, wordt verzocht zelf zijn kamer te annuleren. Dit kan tot 20 mei zonder kosten. Wil je je tevens bij mij afmelden zodat we overzicht houden over onze selectie.

met vriendelijke groet,

Gert Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG Hoofddorp
tel. 02503-32797

P E R S B E R I C H T

Unicum in de voetbalwereld: Black Devils 70 JAAR veteranenvoetbal met één elftal

Op 7 november van dit jaar bestaat een unieke vereniging 70 jaar. Het is de Amsterdamse veteranen-voetbalvereniging BLACK DEVILS.

Niet zozeer deze mijlpaal is uniek alswel het gegeven dat de vereniging al 70 jaar uit één elftal bestaat, zelf haar leden uitkiest en tot op de dag van vandaag nooit een eigen veld of clubhuis heeft gehad. Aspirant-leden, die na de ballotage worden geaccepteerd, zijn lid voor het leven.

Hoe het allemaal begon in november 1921

Uit archieven van de secretaris en oude kranteknipsels blijkt dat Black Devils, ressorterende onder de afdeling Amsterdam van de KNVB, op 7 november 1921 is opgericht door onder meer Johan Nielsen, oud-voorzitter van DDV en Bernard van Vlijmen, de bekende portretschilder. De oprichting viel overigens samen met het ter ziele gaan van de vooroorlogse voetbalvereniging RAP uit Amsterdam. Een nooit geheel bevestigd verhaal luidt dat een veteranen elftal van RAP, spelend in een zwarte outfit een nieuwe vereniging oprichtte onder de naam Black Devils. Een vereniging, die uitsluitend op zaterdagmiddag speelde en waarvan het aantal leden nooit meer dan vijftig bedroeg. Jarenlang heeft Black Devils naast het Olympisch Stadion en later in de Watergraafsmeer een veld in onderhuur gehad. Daarna werd gastvrijheid genoten op de velden van NFC te Amstelveen en Rood-Wit in Amsterdam-Noord.

De meeste leden van voor de oorlog waren voetballers, die oorspronkelijk buiten Amsterdam woonden, later daarheen verhuisden. Om enkelen te noemen: Blijham en Van der Meer (Be Quick, Groningen), Dijkstra (Frisia), Meyling (Tubantia), Lucas (UD), Easton en A'hern (Fulham, Londen), Hooykaas (Xerxes), Grijseels (VOC), Van Dapperen en Bäck (HBS), Hoeffelman (HVV), Van Beekum en Boogerd (HFC). Verder werden vele prominente oud-hockeyspelers lid, die op oudere leeftijd vaak aan het veteranenvoetbal de voorkeur gaven boven hockey, zoals Gleichman, Ter Haar, Westerink, Warners, Broekman en Rahusen. Ook een groot aantal juristen werd in de gelederen van Black Devils opgenomen; in dit verband noemen wij: Stradmeyer, de politierechter; Da Costa en Swens, kantonrechters; de advocaten

Scholten (ex-minister), van der Feltz, Wachter, Doyer en Giltay Veth. De tennissport leverde destijds leden als Timmer, Van Swol, Lucas en Peters. Uit de journalistiek zijn namen te noteren als Herman Sandberg, Wil van der Smagt en Pierre Heijboer.

Op initiatief van Jaap Ellerbroek, de huidige secretaris, koos Black Devils in 1978 domicilie bij de vereniging DIOS in Nieuw Vennepe. Vanaf die tijd worden hier de thuiswedstrijden gespeeld, in een unieke onderlinge veteranencompetitie. Een competitie, die in 1970 dankzij een initiatief van David Rahusen, de toenmalige secretaris van de Black Devils werd opgezet. Aan de competitie, die geen kampioenen of degradanten kent, wordt deelgenomen door gerenommeerde verenigingen als KHFC (Heemstede), AFC (Amsterdam), HVV, HBS en Quick (Den Haag), Hercules en Kampong (Utrecht), VOC (Rotterdam), Concordia (Delft) en Victoria (Hilversum).

Het huidige bestuur van Black Devils wordt gevormd door Jurriën van der Lip - voorzitter in opleiding; Jaap Ellerbroek - secretaris en Jan Kulk - penningmeester, beiden nog steeds in opleiding. De jaarlijkse bestuursvergaderingen worden voornamelijk georganiseerd als aanleiding om met elkaar te gaan eten. Het is volstrekt ongebruikelijk dat daarbij de dames aanwezig zijn.

Lustrumactiviteiten

In het lustrumjaar 1991 zijn een aantal activiteiten georganiseerd.

In het weekend van 25 en 26 mei van dit jaar waren de Black Devils te gast op het traditionele Be Quick Veteranen Toernooi in Groningen, waar een eervolle voorlaatste plaats werd behaald.

Als centrale activiteit wordt op 31 augustus aanstaande een lustrumtoernooi georganiseerd op het DIOS-terrein in Nieuw Vennep. Hiervoor zijn de veteranenelftallen uitgenodigd van AFC (Amsterdam), KHFC (Heemstede), Hercules en Kampong (Utrecht), HBS en Quick (Den Haag), Be Quick (Groningen), VOC (Rotterdam) en DIOS, de vereniging waar Black Devils haar domicilie heeft.

Na het toernooi wordt in de Rustende Jager in Nieuw Vennep een etentje aangeboden aan alle deelnemende elftallen, gevolgd door een feest. Hierbij zal onder andere het Black Devils Cabaret optreden.

Tevens zal op het feest een lustrumboekje worden gepresenteerd, waarin o.a. de historie van de Black Devils is vastgelegd. Daarnaast hebben zowel spelende als niet-spelende leden een bijdrage geleverd. Het fraaie boekwerkje is tot stand gekomen met medewerking van Rabobank Haarlemmermeer - Hoofddorp.

De lustrumactiviteiten worden op 29 november afgesloten met een Herendiner voor alle leden met in aansluiting de befaamde Jaarvergadering.

Voor meer informatie:

Wim van Balen - Hillegom - 02520-18299
Jaap Ellerbroek - Nieuw Vennep - 02526-73026

WI

NIEUW VENNEP 5 AUGUSTUS 1991

BLACK DEVILS 70 JAAR

Deste Roef

Amice,

Misschien geheel ten overvloede herinner ik U bij deze nog even aan de gebeurtenis die, gelet op eerdere correspondentie vermoedelijk reeds met koeie-letters in Uw agenda staat genoteerd.

Op zaterdag 31 augustus a.s. vieren we het 70-jarig bestaan van de Black Devils met een groots festijn.

Het lustrumtoernooi wordt gespeeld op ons thuis terrein van DIOS in Nieuw Vennepe en begint rond 11.00 uur.
Deelnemende verenigingen: AFC, HBS, Hercules, Kampong, KHFC, Quick(H), Be Quick(Gr), VOC, DIOS, en Black Devils.

Om 18.00 uur begint het avondfestijn in de Rustende Jager eveneens te Nieuw Vennepe (zie route-beschrijving), waar om te beginnen alle gasten een eenvoudige doch voedzame maaltijd zal worden geserveerd.

Andere hoogtepunten: prijsuitreiking toernooi, aanbieding van het eerste Black-Devils-gedenkboek en het optreden van een aantal cabaretgroepen waaronder het inmiddels vermaarde BD-ensemble.

Voor het overige: drank, dans en andere geneugten.

Het moge U duidelijk zijn dat het U eeuwig zal spijten wanneer U deze unieke gelegenheid zou laten passeren om temidden van oude makkers de herinneringen van weleer op te halen.

Wij rekenen daarom op Uw komst op de 31e!

Met vriendelijke groet,

J. S. Ellerbroek
Secr. i. o.
Joh. Bogaardstraat 16 D
Nieuw Vennepe
Tel 02526-73026

*NB: Roef, zonder jou wordt het niets.
We rekenen op je!
Groet*

MR. H. WARNERS

1 W
1077 AV AMSTERDAM,
APOLLOLAAN 103

Mevrouw M. Vriesendorp,
Eggstraat 19,
2151 BP NIEUW-VENNEP.

Amsterdam, 10 oktober 1991.

Geachte mevrouw Vriesendorp,

Bij Arie en Soe Westerink kreeg ik het lustrumboek van de "Black Devils" in handen en tevens uw adres.

Ik ben zelf van mijn 35ste tot mijn 55ste (spelend) lid van de "Black Devils" geweest. Dat is de reden, dat ik het zeer op prijs zou stellen alsnog dit lustrumboek te ontvangen. Vanzelfsprekend wil ik de daaraan verbonden kosten overmaken.

Neemt u mij niet kwalijk, dat ik u hiermee lastig val, maar ik beschik niet over het adres van een van de bestuursleden. Misschien kunt u een van hen deze brief overhandigen.

Bovendien heb ik nog onder mij enige oude bescheiden van de "Black Devils", die voor de club van belang kunnen zijn.

Wanneer een van de bestuursleden mij zou willen opbellen (0 20 - 6798248) en onder etenstijd bij mij langs zou willen komen, kan ik hem alles ter hand stellen.

Dank voor uw intermediair !

Met vriendelijke groet,

Leuk Warners

P.S.: Ik lees, dat u Bols-gastvrouw bent. Op 13 maart j.l. maakte ik de eerste hole-in-one op de nieuwe golfbaan van de A.G.C. (Houtrak), zodat ik nu ook behoor tot de hole-in-one club van Bols.

[Handwritten mark]

VETERANEN TOERNOOI

A. V. V. BLACK DEVILS

TER GELEGENHEID VAN HET
70 JARIG BESTAAN
31 AUGUSTUS 1991



OPGERICHT TE AMSTERDAM

7 NOVEMBER 1921

D A G P R O G R A M M A

- 10.30 uur Ontvangst deelnemende verenigingen.
- 11.10 uur Welkomstwoord door voorzitter J. v.d. Lip.
- 11.30 uur Aanvang wedstrijden.
- 13.00 uur Lunch tot omstreeks 14.00 uur.
- 16.00 uur Strafschoppen voor 3e t/m 10e plaats.
- 16.30 uur Finale tussen poulevinnaars.
- 17.15 uur Borreluurtje bij DIOS.
- 18.00 uur Vertrek naar Rustende Jager alwaar -opgeleusterd door muziek- in een cabaretachtige sfeer een aantal activiteiten plaatsvindt, zoals:
- prijsuitreiking
 - diner
 - sketches

P O U L E I N D E L I N G

<u>Poule A</u>	<u>Poule B</u>
Be Quick	A.F.C.
Black Devils	Hercules
Kampong	Quick
H.B.S.	V.O.C.
K.H.F.C.	D.I.O.S.

V S T R I J D P R O G R A M M A

Tijd	Veld I	Veld II	Veld III
11.30	Quick-VOC	AFC-Hercules	Kampong-HBS
12.10	Be Quick-Black Devils	AFC-DIOS	Kampong-KHFC
12.50	Be Quick-KHFC	Black Devils-HBS	Hercules-VOC
13.30	AFC-Quick		DIOS-Hercules
14.10	Black Devils-KHFC	Be Quick-Kampong	VOC-DIOS
14.50	HBS-KHFC	Hercules-Quick	AFC-VOC
15.30	Be Quick-HBS	Quick-DIOS	Black Devils-Kampong
16.00	Strafschoppen voor de 3e t/m 10e plaats.		
16.30	Finale poulevinnaars.		

SPEELTIJDEN EN VELD

A.F.C.	11.30 (II), 12.10 (II), 13.30 (I), 14.50 (III).
Be Quick	12.10 (I), 12.50 (I), 14.10 (II), 15.30 (I).
Black Devils	12.10 (I), 12.50 (II), 14.10 (I), 15.30 (III).
D.I.O.S.	12.10 (II), 13.30 (III), 14.10 (III), 15.30 (II).
Hercules	11.30 (II), 12.50 (III), 13.30 (III), 14.50 (II).
H.B.S.	11.30 (III), 12.50 (II), 14.50 (I), 15.30 (I).
Kampong	11.30 (III), 12.10 (III), 14.10 (II), 15.30 (III).
K.H.F.C.	12.10 (III), 12.50 (I), 14.10 (I), 14.50 (I).
Quick	11.30 (I), 13.30 (I), 14.50 (II), 15.30 (II).
V.O.C.	11.30 (I), 12.50 (III), 14.10 (III), 14.50 (III).

Voetbal van heren op leeftijd in Nieuw-Vennep jubileert LOUWIK PARK 29.8.'91 Black Devils zoekt z'n eigen leden uit

NIEUW-VENNEP • ERNA HOLDORP
LEDEWERKER

De voetbalvereniging Black Devils werd zeventig jaar geleden in Amsterdam opgericht. Een veteranenteam dat nooit traint, eens per week een wedstrijd speelt en eens per jaar een veredering organiseert als aanleiding voor een feestelijk diner, waarbij geen vrouwen aanwezig mogen zijn. Het bestuur is nog steeds in opleiding, van een beleid is geen sprake en contributie wordt alleen betaald wanneer de kas leeg is. Zaterdag 31 augustus vieren de Black Devils het zeventigjarig bestaan met een toernooi in Nieuw-Vennep. Lid worden van de Black Devils kan alleen op uitnodiging of ballotage door de leden. Het feit dat vrouwen niet bij het jaarlijkse diner aanwezig mogen zijn, doet een beetje denken aan een rotary. Toch is de voetbalvereniging, volgens de secretaris in opleiding J. Ellerbroek, geen eliteclub.



De Black Devils in vol ornaat.

„Wij hebben wel de lollige aspecten van een rotary, maar tennooierdig beslist niet meer de ballotage. Voetbal is geen eliteport, meer een democratie.“ Daar zijn de regels ook van: „Er mag gescholden worden, maar het schoppen naar tegenstander moet beperkt blijven. Iedere deelnemer wil onder blessure uit de strijd tevoorschijn komen om maandag er gewoon aan het werk te kunnen“, aldus Ellerbroek die vanaf maandag directeur is van Alcatel (multinational in telecommunicatie).

„Een nieuwe lid moet een beetje leuk kunnen voetballen, anders zijn dan 35 jaar en passen niet in het gezelschap. Ellerbroek: „dat betekent dat je goed kunnen moet kunnen incasseren, want juist de vermeende lusing wordt door teamgenoten edogenloos afgebroken. „er criteria voor het lidmaatschap hebben we niet. Naar sociale status of geld wordt niet raagd.“

„De voetbalvereniging speelt zes tot elf maanden mee in het seizoen, voordat zij officieel lid worden of op eigen verzoek er vertrekken. En ook wat de vrouwen betreft zijn de heren heel soepel. „Slechts eenmaal per jaar 'vergaderen' wij als voetballers onder elkaar. Bovendien hebben onze vrouwen een enkele behoefte aan om er zaterdag weer aanwezig zijn bij een wedstrijd. Maar meer ze na afloop een borrel mee willen drinken, zijn van harte welkom.“

De Black Devils werden op 7

november 1921 opgericht door oud-DDV-voorzitter Johan Nielsen en de portretschilder Bernard van Vlijmen. Waarschijnlijk hebben zij met veteranen van de vooroorlogse voetbalvereniging RAP uit Amsterdam de vereniging opgericht, maar bewijzen daarvoor zijn er niet. De Black Devils vergaderen niet, en dus bestaan er ook geen notulen of ander archiefmateriaal. De naam dankt de vereniging aan het zwarte tenue van de spelers, wat overigens de scheidsrechter dwingt in een gekleurd shirt aan te treden. Tegenstanders zijn totaal elf (vergelijkbare) veteranenteams in Noord- en Zuid-Holland.

Ellerbroek: „Het leuke daarvan is dat je die mensen net zo goed kent als je eigen teamgenoten. Voor en na de wedstrijd is het ook altijd heel gezellig. Maar tijdens de wedstrijd gaan we er, binnen onze regels, altijd hard tegen aan.“

De voetbalvereniging telt slechts één team dat bestaat uit zestien leden. De aanvoerder regelt de wedstrijd en zorgt er iedere zaterdag voor dat minstens elf leden paraat zijn. Dertien jaar geleden leek het einde van de vereniging nabij toen er nog maar zes spelende leden waren. Reden voor Ellerbroek, zelf al zeventien jaar lid, om actie te ondernemen. „Ik heb in mijn eigen omgeving mensen gevraagd lid te worden en vervolgens een voetbalveld gezocht waar het gezelliger spelen was dan in Amsterdam. Sinds die tijd spelen wij op het DIOS-ter-



Secretaris in opleiding J. Ellerbroek.

• FOTO UNITED PHOTOS DE
BOER • GERALD VAN DAALEN

rein in Nieuw-Vennep. Er zijn nog steeds leden die vinden dat de club in Amsterdam moet spelen. Maar dat zal er nooit van komen denk ik. Tenslotte komen de leden alleen om te voetballen en is er dus ook niemand die zich inspant om een ander veld te vinden.“

Officieel worden spelers van Black Devils lid voor het leven. Ellerbroek: „Het lidmaatschap opzeggen kan niet. Gewoon wegblijven en niet meer betalen is wel mogelijk en dan wordt de naam vanzelf van de ledenlijst geschrapt. In de loop van zeventig jaar heeft de vereniging circa tweehonderd leden kunnen noteren, waarvan er nu nog

zestig op de ledenlijst staan.“

Zaterdag 31 augustus wordt het zeventigjarig bestaan van de vereniging gevierd met een toernooi op het terrein van DIOS, waarbij ook de vrouwen van harte welkom zijn. Naast voetballen wordt die dag door de Black Devils cabaret opgevoerd. Ook de vrouwen en enkele tegenpartijen hebben volgens Ellerbroek plannen voor een toneel- of cabaret uitvoering om het lustrum uitbundig te vieren. Vervolgens staat voor november nog een feestelijk diner op het programma, maar dan moeten de echtgenotes thuisblijven.

Ellerbroek: „Wij zijn een losgeslagen gezelschap, een groep die zichzelf aanvult door mensen uit te nodigen lid te worden. Het is eigenlijk een mirakel dat wij zonder enige vorm van structuur al zeventig jaar bestaan.“

Jensen wint titel van Arnolduspark

HOOFDDORP • AA

Peer Jensen heeft afgelopen zondag de kampioenschappen van Tennisclub Arnolduspark op zijn naam geschreven. In de E-klasse versloeg hij Michiel de Beet in de finale met 7-5 en 7-5. In de sterkste vrouwen categorie won Berta Elzinga in twee sets van Angelique Vermeulen. De damesdubbel werd gewonnen door Ineke Egthuyse en Ineke Blijleven.

LOK

VLOH
FM 90.5
VANDAA
18.00:1
derdag
interview
18.30 u
menten
meer

Handwritten scribbles and marks.





FOTO GEORGE VERBERNE

Nijman: 'Ik heb heel veel te danken aan mijn begeleiding.'

at deed hij zo goed dat ik ze tellen voordat de tegenstanders rofiteren," aldus de dankbare ter.

n van de assistentie van Aup ('Ik heb Jerry's vader nog , werd Van der Weerd de aanden ook geholpen door sché bokstrainer. "Via Fred

Cohen, een lid van ABOV, kwamen we in contact met deze man. Vooral op het technische aspect van de bokssport legde hij de nadruk. En met succes. Van de zeven bokkers van onze vereniging die meededen aan het kampioenschap, werden er drie kampioenen," vertelt de superzwaargewicht.

"Een bokser moet blind kunnen va-

ren op zijn begeleiding," benadrukt Nijman nog eens zijn afhankelijkheid van zijn trainers. Ook met het oog op de toekomst weigert de atletische kolos af te zien van de steun van derden. "Natuurlijk wil ik prof worden; dat wil elke bokser. Waarom zou iemand zich voor niks op zijn kop laten slaan als hij er ook geld voor kan krijgen? Maar

ners van de Amsterdamse Boks spannings Vereniging hoog vaandel hebben staan. "Bokse ideale gelegenheid om je agr een goede manier kwijt te kun ons vind je dan ook geen crij maar gewoon in de maatschapp ciperende mensen die een uit nodig hebben," reageert V. Weerd op het soms wat dubier go van de vechtsporten in Ne

De trainer, werkzaam bij de, damse politie, somt vervolger voorbeelden op van (jonge) crij die dankzij de bokssport op he spoor werden gezet. "Het en ons nog ontbreekt zijn voldoen delen om toppers de gelegen geven goed met de sport bezig en verder een goed alternatief nen blijven bieden voor de str; dus de naar publiciteit en s snakkende Van der Weerd.

Eén potentiële geldschiet E Mocht Nijman ooit miljoenen i sport verdienen, dan zal hij z vereniging niet vergeten.

Bude mannen van zeventig jaar

r MARK VAN DEN HEUVEL

STERDAM - 'Georganiseerde os', zo kan Black Devils uit uw Vennep het best omschreven den. Wat overheerst is de verba; over het feit dat zo'n stelletje ergeld het zo lang heeft volge-

k Devils (beter: 'Vereeniging tot etering van het Zedelijk Bewust- der Black Devils') werd in 1921 ericht en bestaat volgende week derdag zeventig jaar. Op zich niks onders, maar Black Devils heeft in zeventig jaar nog nooit een eigen gehad, geen trainer, geen kantine, staan eigen kleedlokalen.

ien bestaat en bestond Black is slechts één elftal. Voor het aatschap werd nog origineel ng, maar volmaakt willekeurig 'ge- teerd' en voetbalkwaliteiten spe- geen enkele rol van betekenis. valt op te maken uit de woorden ex-speler' Herman Sandberg, voor- g hoofdredacteur van Het Parool: het vooruitkrijgen van de bal was nauwelijks te overwinnen opga-

et hebben van de juiste connecties belangrijker, zoals het een elitaire betaamt. En boven alles het berei- van een bepaalde leeftijd, want k Devils bestaat uitsluitend uit spe- die de veteranen-leeftijd van 35 hebben bereikt. Dat het lidmaat- p een heel leven lang geldig blijft hter een geruststellende gedachte. or Black Devils werd in 1970 zelfs speciale competitie opgezet. Aan competitie, die geen kampioenen gradanten kent, wordt deelgeno-

men door gerenommeerde oude clubs als AFC, KHFC, Kampong, Hercules, VOC en Victoria.

Black Devils mag dan 'pas' zijn opge- richt in 1921; de basis werd, naar alle waarschijnlijkheid, veel eerder gelegd. Bij het vooroorlogse RAP, samen met het Haagse HVV de eerste Nederlandse Europa Cup-deelnemer. Een onbevestigde lezing luidt dat Black Devils werd opgericht door een veteranen elftal van RAP bij het ter ziele gaan van die club. Het shirt van Black Devils heeft dezelfde kleur als dat van het oude Rap: zwart.

Het instituut Black Devils heeft te-

genwoordig 60 leden, van wie 18 spelers nog actief zijn op zaterdagmiddag. Eerst in Amsterdam, op bijvelden van het Olympisch stadion en in de Watergraafsmeer, later in Amstelveen en Amsterdam Noord (NFC), (Rood-Wit), en tegenwoordig als onderhuurder van DIOS in Nieuw Vennep.

Black Devils-leden zijn meestal uitgerangeerde hockeyers en tennissers (ex-Nederlands kampioen Van Swol), afkomstig uit de advocatuur (oud-minister Scholten, Giltay Veth) en rechterlijke macht (politie-rechter Strad- meyer en de kantonrechters Da Costa en Swens). Aangevuld met wat ver-

dwaalde journalisten en recl gens kan Black Devils bogen smetteloze reputatie.

Eerste elftal-speler Wim van "Onze leden zijn allemaal men niet langer in de reguliere vet competitie wilden spelen. Daa in het wilde weg geschopt en g bij ons houden ze het netjes. I sen met vedette-neigingen z welkom. Vraag dat maar aan J Gelder."

Het gevoel dat sommige staanders bovenal overheerst i bazing. Bij voorbeeld over de dels rijke historie van Black De non-organisatie, die lange tijd i aangesloten bij de KNVB. "Nog lang geleden dreigde de 'gemeet uit elkaar te vallen. Maar," ze van Balen: "Door toedoen van e jonge jongens is de club weer leven ingeblazen."

Het voetballen is van onderg belang, erkent ook voorzitte van der Lip. "... Voor de geoeft schouwer was en is het niet on zien en zo zal het altijd blijve

Maar waar schuilt dan het g Want de illusionisten, Devi springelovend en hebben to Sandberg geeft in de Lustrum van het clubblad uitsluitel. D zing heeft plaatsgemaakt vo respect. 'Dat zo'n ongeregelc schap het zeventig jaar volge heeft, wijst op een combina hardnekkigheid en vitaliteit wa en PSV een voorbeeld aan kun men'.

Reikhalzend wordt nu al uitg naar de Herenavond in de R Jager, waar het jubileum zijn punt beleeft.

ADVERTENTIE

<p>ZONDAG 3 NOVEMBER</p> <p>AFC-STORMVOGELS</p> <p>AANVANG: 14.30 UUR</p>				
<p>AFC gaat zondag in eigen huis op Goed Genoeg vol uit in de slag om haar kansen te behouden voor het behalen van de periodetitel. Het belooft dus weer een boeiend duel te worden.</p> <p><i>Komt allen en beleef het mee!</i></p>				
<p>Toegangsprijzen als vorig seizoen: f 5,- en f 2,50</p>				

PAROOL 2-9-91

Spelers v. l. ouwen sticht show bij jubileum Black Devils

NIEUW VENNEP • KEES JONGSMA
MEDEWERKER

Alle glorieuze voetbalherinneringen aan de Black Devils, zeventig jaar lang zorgvuldig verzameld, werden op de jubileumdag opgehaald. Spelers, ahang en alle andere bezoekers verkeerden aan het einde van de zaterdagavond in een meer of mindere gezonde staat van dronkenschap. Ver na middernacht vertrok iedereen naar huis. Het voetbaltoernooi op het veld van DIOS en het feest waren ten einde. Het bestuur van de Black Devils deed nog dezelfde nacht een vergeefse poging de organisatie voor het volgende lustrumfeest rond te krijgen.

Rond elf uur zaterdagochtend, de openingstoespraak had hij net achter de rug, haastte Jurrien van der Lip, de voorzitter van de Black Devils, zich naar de kleedkamer. Met een gebruid en iets te dik lijf kleedde hij zich om voor de eerste wedstrijd van zijn team. Zijn knie ging zorgvuldig in een speciale bandage. „Ik speel maar één wedstrijd mee”, verklaarde Van der Lip. „Na de vorige wedstrijd lag mijn hele been in puin. Een jaar lang heb ik op krukken moeten lopen.”

De Black Devils vierden zaterdag 31 augustus met een kleine driehonderd genodigden hun 70-jarig jubileum met een voetbaltoernooi op het DIOS-terrein en een feest in de Rustende Jager. Veel clubs met een roemrucht verleden gaven op het lustrum acte de présence. HBS, vier maal landskampioen en vijftig jaar onafgebroken spelend in de hoogste klasse van de KNVB, was er. Ooit hadden de Hagenaars Bep Bakhuis in hun midden. Ook AFC uit Amsterdam, een voetbalclub waar veel toppers in hun nadagen een balletje komen trappen, maakte de gang naar het DIOS-veld. Jack van Gelder was de ster die het Amsterdamse team allereerst moest geven. In de openingswedstrijd werd hij al na vijf minuten van het veld gestuurd. De scheidrechter was zijn gemekker meer dan zat. Ook van de partij waren Be Quick uit Groningen en de Koninklijke HFC uit Haarlem. Bij de KHFC stond Wietze Couperus, de enige oud-international van het toernooi, in de spits. Hij scoorde nog regelmatig. DIOS uit Nieuw Venneep, de enige vereniging zonder landelijke roem, won het toernooi. De Black Devils zelf legden beslag op een vijfde plaats.

De Black Devils werd in 1921 in Amsterdam opgericht. Oudvoetballers wilden ongedwongen de gelegenheid hebben om



Voorzitter Jurrien van der Lip op het DIOS-veld in gesprek met de arbiter • UNITED PHOTOS DE BOER • ROB HENDRIKS

thuiswedstrijden van de club werden afgewerkt naast of soms in het Amsterdamse Olympisch Stadion. De vereniging speelt, al 70 jaar lang met een elftal, alleen op zaterdagmiddag in een speciale veteranencompetitie. De spelers zijn min of meer prominente leden uit de samenleving. Ze kunnen op voorpraak lid worden van de vereniging en moeten eerst een strenge ballotagecommissie passeren. Tegenwoordig spelen de Black Devils hun thuiswedstrijden op het terrein van DIOS in Nieuw Venneep. „Hier betalen we duizend gulden voor een heel seizoen. De huur van een veld naast het Olympisch stadion kostte duizend piek per keer”, verduidelijkt de penningmeester. De spelersvrouwen werden tot voor kort niet bij de activiteiten van de club getolereerd. Nu stalen ze de show met een wervelend cabaret.

„Democratie, democratie”, mopperde voorzitter Van der Lip dan ook bij het zien van het optreden van de vrouwen. „Dit alles is alleen maar mogelijk door een verregaande vorm van inspraak. We zijn de macht over de Black Devils kwijt. Nog even

nog langer te voetballen.” Tijdens het lopende diner werd de ene na de andere denigrerende grap gemaakt. De voetbalkwaliteiten van de spelers werden door de vrouwen met een korteltje zout genomen. Zij benadrukten in hun grappen dat het de mannen niet zozeer om het voetballen te doen was, maar meer om de drank die na afloop van de wedstrijden in overmaat moet vloeien. Een spelersvrouw: „Laatst was ik met mijn man, na een wedstrijd van de Black Devils, op visite bij kennissen. Viel hij toch tot twee maal toe in slaap. Hij zat gewoon zijn roes uit te slapen. We zijn, dat begrijp je natuurlijk wel, nooit meer uitgenodigd.”

Voorafgaand aan het diner in de Rustende Jager overhandigde Wim van Balen aan voorzitter Van der Lip het voor dit jubileum samengestelde lustrumboek. De uitgave bevat naast een historische schets van de vereniging een aantal unieke foto's van vooroorlogse wedstrijden in het Olympisch stadion. Vele leden hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het boekwerk dat niet in de handel verkrijgbaar is.

2-9-91

LOWAAR

PEERS



RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

Prof. Mr. N. J. P. Gillay Veth

Hoogleraar "Sport en Recht"
(Vakgroep Algemene en Inleidende Vakken)

LEIDEN, 3 september 1991

correspondentie en reacties graag
naar privé-adres:

Laan van Dick Laan 32
2101 PM Heemstede
tel. 023-291944

De Heer D. Rahusen
Le Chevalierlaan 4
8162 PD Epe

Beste David,

Het jubileumtoernooi van de Black Devils was zaterdag jl. een groot succes, vooral ook voor mij de avond met diner, cabaret, dans en wat niet al (met dames!). Als gevolg van andere bezigheden eerder op de dag maakte ik het geheel mee vanaf vijf uur, met o.a. Pieter Swens, Nico van der Lee en Wil van der Smagt. Er is een alleraardigst jubileumboekje verschenen, dat je t.z.t. ook zult krijgen.

Ter verhoging van de feestvreugde wil ik mij gaarne inspannen om zo veel mogelijk lieden naar het jubileumdiner op 29 november te krijgen, ik heb o.a. een persoonlijke brief aan tijdgenoten in gedachten. Wil je daartoe de in tweevoud bijgevoegde lijst nog eens doornemen en één exemplaar aan mij retourneren (correcties in tekst of aan achterzijde). M.i. zijn John Back en Horschner overleden. Wim da Costa komt misschien toch t.z.t., al maakt hij het niet zo best. D.w.z. vooral gezichtvermogen slecht, ik bel hem nog wel eens en dat vindt hij erg gezellig nu hij niet meer kan lezen. Voor jou: zijn telefoonnr.: 020-6462490.

Beste groeten, ook voor Mienke,

Kien

c.c.:
Drs. J.S. Ellerbroek
Joh. Bogaardstraat 16 D
2151 CV Nieuw Vennep

Nieuw Vennepe, 27 oktober 1991
 Joh Bogaardstraat 16 D
 Tel: 02526 - 73026

Waarde Black Devil,

Gedurende dit jaar is het U ongetwijfeld niet ontgaan dat de vereniging zijn 70-jarig bestaan viert.

Reeds in het voorjaar stelde ik U op de hoogte van ons feestprogramma, wat nu inmiddels tot de laatste festiviteit is genaderd.

Eerder gingen de actieve spelers met hun partners naar Groningen (Be Quick-tournooi) en einde augustus organiseerden we ons eigen lustrumtournooi.

De bescheidenheid, een echte Black Devil waardig, moet ik hier even terzijde schuiven: het tournooi en de feestavond waren een grandioos succes, mede omdat een aantal van de niet-actieven acte de presence gaven.

Nu heb ik het genoeg U uit te nodigen voor de feestelijke lustrumvergadering, waarvan ik voor de goede orde nog even de details aan U voorleg:

Datum: Vrijdag 29 november a.s.
 Plaats: Restaurant De Rustende Jager
 Venneperweg 471
 Nieuw Vennepe (tel 02526-87351)
 Programma: 18.30 - 19.30 borrel
 19.30 - 21.00 diner
 21.00 - ?? feestvergadering

Voor diegenen die de lokatie niet kennen: het etablissement ligt midden in het dorp, is aan iedere voorbijganger bekend, en misschien nog belangrijker is het feit dat het op 1 km van het station ligt, met halfuurlijkse verbindingen naar Amsterdam, Leiden en Den Haag.

Er is derhalve geen enkele logistieke reden om niet te komen en zo rekenen we op Uw gewaardeerde aanwezigheid.

Ik verzeker U een buitengewoon feestelijke avond !

Gaarne verneem ik wel vóór 25 november van iedereen (dus ook de actieven!) of U kan komen, dit in verband met de reservering.

Met vriendelijke groet,



Jaap Ellerbroek
 secr. in opleiding

Nieuw Venne 3 november 1991
Joh. Bogaardstraat 16 D

Beste voetbalvriend

Het lustrumjaar van de Black Devils wordt dit jaar afgesloten met een feestelijke jaarvergadering op vrijdag 29 november a.s. in de Rustende Jager te Nieuw Venne.

Het is het bestuur van de vereniging niet ontgaan dat je om onbekende en zelfs soms onbegrijpelijke redenen, op geheel vrijwillige basis je medewerking aan de diverse feestelijkheden meende te moeten geven.

Daarmee is ongelukkigerwijze een akelig bestuurlijk dilemma ontstaan.

Het is namelijk geheel ongebruikelijk bij de Black Devils om buitenstaanders bij de diverse vergaderingen toe te laten, enerzijds omdat vrijwel altijd het nivo van de bijeenkomst daaronder lijdt, anderzijds omdat de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen feitelijk de aanwezigheid van niet-leden uitsluit.

Het is dan ook zeer uitzonderlijk dat het bestuur heeft besloten om in jouw geval ten dele van deze gedragslijn af te wijken en je uit te nodigen tot het bijwonen van de avond, althans voor de borrel en het diner, voorafgaande aan de vergadering.

We kunnen dan nog altijd zien of we je daarna verzoeken je biezen te pakken, dit gelet op de nu nog onbekende agenda van de vergadering, de stemming van de voorzitter en vooral je persoonlijk gedrag.

Ten aanzien van het laatste geef ik je hierbij een volstrekt persoonlijke hint, waarvan ik je verzoek die nooit openbaar te maken omdat daarmee mijn lidmaatschap van het bestuur in gevaar kan komen: de beoordeling van het gedrag van een gast van de Black Devils wordt in hoge mate beïnvloed door de kwaliteit en vooral de kwantiteit van het aantal rondjes wat hij spontaan op eigen initiatief aanbiedt.

Hierbij laat ik het, ik zou het op prijs stellen om per ommekeer te horen of we je op 29 november om 17.00 uur precies in de Rustende Jager kunnen verwachten.

Met vriendelijke groet

J.S. Ellerbroek
secr. in opleiding

43

De heer J.S. Ellerbroek
secretaris in opleiding van de
A.V.V. Black Devils
p.a. Joh. Bogaardstraat 16D
2151 CV NIEUW VENNEP

Zoetermeer, 3 november 1991

Geachte heer Ellerbroek,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering op vrijdag 29 november a.s. De door u vastgestelde datum trof mij uiterst onaangenaam. Bij meerdere gelegenheden heb ik u medegedeeld, dat de 29e november sinds 23 jaar mijn trouwdag is. Ik ben er niet van op de hoogte hoe u een dergelijke dag doorbrengt, het gaat mij verder ook niets aan, bij ons in ieder geval doen wij dat in de schoot van de familie. Bij herhaling heb ik u dan ook verzocht de jaarvergadering niet op deze datum te organiseren. Zoals ieder rechtgeaard Black Devil stel ook ik het hogelijk op prijs deze bijeenkomst, die toch waarlijk uniek is (iets waar u overigens niets aan kan doen), bij te kunnen wonen. Door uw drammerige betweterigheid maakt u mij dit onmogelijk.

Dit is wel het ergste dat een Black Devil kan overkomen. Het is nu wel duidelijk, dat u uw positie als machtmiddel misbruikt en daaraan alle gevoelens die binnen de Black Devils leven ondergeschikt maakt. Hoe heeft het zo ver kunnen komen! Ik troost mij met de gedachte, dat de wijsheid die de Black Devils altijd al gesierd heeft, ook over u zal komen, zodat u uw dwalingen zult gaan inzien en er afstand van zal nemen. Vooralsnog zie ik dit echter niet gebeuren en verzoek ik de vergadering u nauwlettend in de gaten te houden. Inderdaad kunt u uit dit schrijven opmaken, dat u nog zeer lang secretaris IN OPLEIDING zult zijn.

Wilt u zo vriendelijk zijn de vergadering mijn hartelijke groeten over te brengen en hun een vruchtbare en plezierige avond toe te wensen.

Met vriendelijke groeten,



De Black Devil Frans Koerts

Aan de heer J.S. Ellerbroek
secretaris in opleiding der
v.v. Black Devils

6 november 1991

Bijwonen borrel, diner
en misschien de vergadering.

Geachte secretaris i.o.

Nadat de adressering van de afzender, achterop de brief, door mij was gelezen vermoedde ik dat een van de belangrijkste momenten uit mijn leven daar was;

Een brief van de secretaris i.o. kan immers maar drie dingen betekenen: een groot tournoi

: een verzoek om nooit meer te verschijnen

: een mogelijke uitnodiging voor de vergadering.

Met trillende handen, ik zal dat niet verhullen, heb ik de brief geopend, vrouw en kinderen naar de keuken gestuurd, en de inhoud van uw herdelijk schrijven tot mij genomen.

U zult begrijpen dat ik een zucht van verlichting heb geslaakt toen mij duidelijk werd dat mijn jongensdroom n.a.w. werkelijkheid wordt op 29 november.

Omtrent het akelige bestuurlijke dilemma waarin u in uw brief verwijst het volgende:

Om te voorkomen dat zowel het nivo alsmede vertrouwelijkheid in gevaar komen beloof ik u bij deze plechtig dat mijn toch al aangeboren bescheidenheid op een extra low profile basis zal worden gesteld.

Ten aanzien van uw persoonlijke hint die vanzelfsprekend door mij met de nodige discretie zal worden behandeld het volgende: Mijn financiële positie is te vergelijken met die van Air Holland. Desondanks zal ik kijken of er uit de spaarpotten van de kinderen (anders kopen ze er toch maar snoep voor) nog enige kwartjes en dubbeltjes te peuren zijn om in ieder geval u een of meerdere verfrissingen aan te bieden.

U kunt rekenen op mijn komst op 29 november.

Met vriendelijke groet,


P.J.F. Heijnis

kandidaat-lid- i.o.

Den geachte heer Ellerbrack, in opleiding,
waareer ik dit ook betreure, ik zal moeten afzagen
van het veelbelovende evenement met de Black Devils
op 29 Nov.
De hoofdzakelijke reden is voor mij het reover. Ik rijd
natuurlijk nog wel in een auto, doch slechts voor
heperkte afstanden en dan nog overdag. Ik breng het niet
meer op om 's avonds langere afstanden te maken.
Ik voel meen ik, dat ik langzamer hand te worden (77) om
mij te meten met de scherpsinnigheid en slagvaardig-
heid van de B.D. 'jongeren', aannemende dat de andere
garde - zodie nog bestaat - vrijwel van het tapijt is ver-
dwenen. De tijden van de Nielsems, Vos, da Costa, Waren-
dorp - om maar enkele voorbeelden van vroeger te vermelden
leken nog duidelijk in mijn herinneringen. Ongelukkig
dullen andere B.D.'s hun plaatsen hebben ingenomen, doch
even ongelukkig dullen zij zich afvragen: wie is die van
Swol? Zij hebben geen weet van mijn stoere gestalte, die der-
mate imponerde, dat ik onaangevallen steeds kon door lopen
(met de bal) tot voor het vijandelijke doel, om aldaar met
mijn (destijds) onnatuurlijke schaarbewegingen met bal en
al in dat doel te verdwijnen. Slechts een heel enkele keer
moest ik van wege die schaarbewegingen per ambulance
afgevoerd worden, doch juist die schaar heeft iets teveel
van mijn knie gewricht afgetruikt, met onaangename gevolgen.
Het beetelen, bikkelen en beuken van tegenwoordig is slechts
kinderspel en doet bijna's pathetisch aan vergeleken met
het scharen, ocharen en scheuren van de andere garde, waar-
bij ik nog niet spreek van het schieten, schoppen en schaffelen.
Ik zou mij op een eenzaam eiland gevoelen, misschien nog
verbonden met een heel enkele overlevende van de andere
garde. Het onbegrip in de ogen der jongeren van mij niet
verkeuzen, maar tot kreunende stemmen. Veel genoege

Amice Ellerbroek,

Dank voor de uitnodiging tot de feestelijke lustrumvergadering der Black Devils. Om eerder al uiteengezette redenen moet ik helaas verstek laten gaan. Ik wens iedereen een geslaagde en feestelijke bijeenkomst.

Met vriendelijke groet

Zu.



Castricum, 20 November 1991.

49

Aan het nog niet officiële secretariaat van de 70-jarige Vereniging Black Devils,

In eerste instantie dank voor de gewaarde uitnodiging.

Aangezien ik echter niet op 29 November a.s. aanwezig kan zijn, wil ik jullie hierbij een succesvolle, lange, ongedisciplineerde, humoristische, lawaaijige, feestelijke lustrumvergadering toewensen, waarin geen enkel concreet besluit zal worden genomen.

Met hartelijke groeten van

Wil Ebeling Koning





Manchester Airport, Altrincham Road, Wilmslow, Cheshire.
Telephone: Wilmslow 29201

Our ref: Prof. Mr. Dr. R.W.J. van den Berg
Your ref: jaarvergadering 1991 'Black Devils'

Manchester, November 18th, 1991.

Aan de weledelgestrenge
heer J. Ellerbroek.
(secretaris i.o.)

Amice,

In dank bevestig ik de ontvangst van je brief dd. 27 oktober j.l., middels welke ik word uitgenodigd voor deze 'bepaalde happening' !

Alvorens ik verder ga, zal ik even mijn secretaresse van mijn schoot laten verwijderen, opdat ik mijn tekstverwerker anno 1939 (Olivetti Lexikon 90c) zijn werk kan laten doen !

Inderdaad is het ondergetekende niet ontgaan dat de vereniging 70-jarig existeert !!

De financiële structuur van de 'Black Devils' is mij altijd een raadsel geweest, doch sinds kort ben ik erachter..... Ternauwernood heb ik het vege (financiële) lijf kunnen redden middels een ingenieuze 'herfinanciering' o.l.v. ene Rienk Kamer, hetgeen op korte termijn de enige uitweg bleek te zijn, doch op langere termijn funest zal blijken te zijn ! Oké, wie dan leeft, die dan zorgt..... Wie schetst mijn verbazing dat florissante financiële positie binnen 7 jaar wordt omgezet in een wanhopige en failliete bedelaars-positie ?

Ik heb inmiddels mijn accountant een 'schop voor z'n.....' gegeven en ben gedwongen om voor de rest van mijn leven als straatmuzikant door het leven te gaan en op die manier te 'surviven' ! (Overigens gelieve u hierbij nog een declaratie mijnerzijds aan te treffen, zijnde een kassabon ad Fl.26,15 van Dirk v.d.Broek inzake de aanschaf van 10 stuks overheerlijke 'oma-cakes' voor ons toernooi, doch ik maak mijn geen enkele illusie ooit nog een spie te ontvangen!

Wat het feest betreft kan ik kort zijn.....weliswaar een succes doch 'too smooth' - alles verliep gladjes - was dit werkelijk het 'zooitje ongeregeld' ?? waar normaliter a l'improviste de meest schunnige grappen tot de perfect getimede en verwoorde speeches worden gepresenteerd door 'vogels van velerlei pluimage'.....??

Ook het feit dat de 'Black Devils - dames' de show hebben gestolen, heeft mij diep in het kruis geraakt !



Chairman: G Partakis
Directors: E Partakis MG Partakis A.C.A. P Partakis GH Partakis.

A member of the Rowntrees Group.
Reg. Office:
Rowntrees (Market Street) Manchester.
196 Deansgate, Manchester M3 3WJ

N.B. Ja, ik heb van
uw uitnodiging gebruik
Reg No. 918579 England.



11 Tot...



Hotels

Airport Hotels

THE EXCELSIOR HOTEL

Heathrow Airport, London, Bath Road, West Drayton, Middlesex.
Telephone: 01-759 6611 Telex: 24525

continued....

(inmiddels zit ik alweer in London, zoals je aan het briefpapier ziet)

Ofschoon wij leden van de 'Black Devils' wel degelijk veel goodwill hebben gekweekt en ook de P.R. prima verzorgd was moet mij toch van het hart dat ik het 'gelal' en het 'gelul' node heb gemist !!

Zeer tot mijn genoegen heb ik mogen constateren dat ons onvolprezen lid Wil v.d. Smagt en zijn meisje daar geen boodschap aan hadden en aldus de Black Devils op een waardige wijze vertegenwoordigd hebben, evenals sommige 'fans' van DOIS of DIOS. Helaas mocht ondergetekende het slot van deze avond niet meemaken.....hij kan zich er niets meer van herinneren ..! (Oh nee, ik weet het weer, ik moest 'op tijd' naar huis !)

Enfin, het eerder genoemde 'gelul & gelal' wordt wekelijks waargenomen op de groene mat, alsmede in de kleedkamer (vóór, tijdens, in de rust en ná de wedstrijd, hetgeen de 'oudere jongeren' bij de Black Devils zéér waarschijnlijk zal doen besluiten om gevraagd af te haken i.p.v. de geplande afscheidswedstrijd(en) over 10 jaar (toernooi B.D. in 2000 !!! Kan dit punt vermeld worden, op de opdat de voorbereidingen tijdig zullen aanvangen !!).

Overigens zult u, met mij, hebben moeten constateren dat het spel-niveau beduidend minder is geworden bij de B.D., terwijl van het onderdeel 'de tegenstander afmaken', hetzij door subtiel spel hetzij door fysiek geweld (k.o's), weinig of niets meer is terug te vinden. zeer tot mijn spijt en dat van de trouwe toeschouwers. Neen, men denkt door zijn bek open te trekken (vóór, tijdens, in de rust of ná de wedstrijd) het edele voetbalspel te kunnen beheersen, edoch, niets is minder waar ! Het aloude voetbalspel, zoals vele jaren lang door de 'Black Devils' op superbe wijze voorgeschoteld, heeft zich thans verheven tot een soort 'sensitivity training', waar normaliter door een gemiddelde seminar minimaal 2 weken wordt gedaan, en dan nog wel in 'De Baak' te Noordwijk !!

Ik ga er dan ook vanuit dat deze investeringen in de B.D. zich op (langere) termijn zullen doen gelden, zo niet te gelde gemaakt zullen worden.

Over de medespelers van de selectie van B.D. zal ik niet verder uitweiden, mede gezien de 'gevoelige typetjes' die zich hebben verschanst tussen de overige mariniers der Black Devils.

Slechts één uitzondering móet ik maken, t.w.; 'indien ene J.Kulk dit jaar weer topscorer wordt, is het voor ondergetekende subiet afgelopen en worden de 'Quicks' aan de wilgen gehangen !'

In het vertrouwen dat u het zover niet zult laten komen, teken ik. met de meeste hoogachting,

Prof. Mr. Drs. R.W.J. van den Berg.

P.S. Verdond als het niet waan is....., ik zit alweer op Schiphol en a 1 de brief dan ook direk maar posten i

N.B. Tijd is het vaak niet te laat maken. want

29 NOVEMBER 1991

DE RUSTENDE TAFEL

57

A G E N D A

LUSTRUMVERGADERING TER GELEGENHEID VAN HET 70-JARIG BESTAAN
VAN DE AMSTERDAMSE VOETBALVERENIGING BLACK DEVILS

1. Een kort doch hartelijk welkomstwoord aan de leden door de voorzitter i.o..
2. Opening van de vergadering, tevens controle op de eventuele aanwezigheid van niet-leden.
3. Mogelijkheid van het aanbieden van een rondje aan de vergadering, maar aan het bestuur in het bijzonder
4. In memoriam Arie van Beekum.
5. Notulen van de vorige vergadering, zoals altijd punctueel verzorgd door de secretaris i.o..
6. Ingekomen stukken, zoals altijd punctueel verzorgd door de secretaris i.o.
7. Voorstel tot het benoemen van de secretaris i.o. tot gewoon secretaris wegens bijzondere verdiensten in zijn functie.
8. Mogelijkheid tot het aanbieden van een drankje aan de secretaris in verband met zijn benoeming zoals vermeld onder agendapunt 7.
9. Verslag van de competitie, verzorgd door de aanvoerder Jan van Veen.
10. Uitreiking van het lustrumboek aan leden die dit nog niet in hun bezit hebben.
11. Voorstel tot het benoemen van een archivaris-in-spé.
12. De kaspositie, rendement van de beleggingen en de olie-speculatie, valuta-verliezen geleden op weg naar Groningen, toegelicht door de boekhouder i.o. J.Kulk bij ontstentenis van de penningmeester.
13. Nieuwe leden?
14. Zie agendapunt 3.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

V E R S L A G

van de ledenvergadering van de Amsterdamsche Voetbalvereniging de Black Devils, gehouden op 29 november 1991 in restaurant De Rustende Jager te Nieuw Venneep.

Zoals gebruikelijk wordt door de leden voorafgaande aan de vergadering een eenvoudige doch voedzame maaltijd genuttigd. Na een rustig begin dreigt de bijeenkomst tijdens het hoofdgerecht al uit de hand te lopen.

De aspirant-aanvoerder-in-opleiding, de heer Oonk, die aan één tafel zit met de heer van den Berg, permitteert zich een aantal stekelige opmerkingen over de spelkwaliteit en inzet van laatstgenoemde, die de betrokkene geheel in het verkeerde keelgat schieten.

"Grapje!", roept de heer Oonk nog vertwijfeld, maar deze correctie gaat verloren in het rinkelend geraas van brekend glaswerk en het verbaal geweld van de heer van den Berg, wat zich met name richt op de oplichters-praktijken met edele metalen van de heer Oonk in zijn beroep van tandarts.

Er volgen ook nog enige verwijzingen van schunnige aard naar de recente geboorte-explosie in huize Oonk en dit brengt tenslotte de voorzitter in beweging.

Hij loopt naar de tafel van de beide querulanten, grijpt hen met een indrukwekkend vertoon van kracht in het nekvel, kijkt ze even aan en ziedaar, de rust is geheel hersteld.

Een aantal jonge leden, nog niet zo vertrouwd met de persoonlijkheid van de voorzitter, kijkt ademloos toe.

Was een dergelijk gezag nog maar wekelijks in het elftal aanwezig!

Dan trekt het gezelschap naar een belendende ruimte, waar de vergadering wordt geopend.

Onder punt 1 had de secretaris-in-opleiding een kort doch hartelijk welkomstwoord van de voorzitter geprogrammeerd. Helaas, hij had beter moeten weten!

De voorzitter veegt in een toespraak van ruim een half uur de vloer aan met alles wat er zich tegenwoordig bij de Black Devils afspeelt.

De resultaten van het elftal, maar vooral het vertoonde spel hebben hem diep, diep teleurgesteld.

De heer van der Maarl interrumpeert met de vraag hoe de voorzitter dit kan weten, want hij komt toch nooit kijken? De voorzitter loopt paars aan, en even lijkt het erop of de vergadering reeds vroeg moet worden be-eindigd wegens het overlijden van een bestuurslid.

Gelukkig begrijpt de vragensteller wat hem te doen staat, hij bestelt snel een koel glas bier voor de voorzitter, en gaat zelf even een plasje doen.

De voorzitter zet zijn requisitoir voort met een vernietigende kitiëk op de externe presentatie van de leden. Geen uitstraling, daar komt het kortgezegd op neer, maar vooral een pijnlijk gebrek aan goede smaak betreffende kleding.

Spijkerbroeken, stropdassen van een modieus en afschuwelijk burgermansnivo, de voorzitter gruwelt ervan.

De secretaris i.o. kijkt ondertussen de vergadering eens rond en hij moet erkennen dat vooral de heer Engel het weer bont heeft gemaakt.

Verscheen hij in 1989 nog ter vergadering in een roze matrozenpakje, nu heeft hij zich gehuld in een lila keeperstrui, afgezet met wit kant, en een glanzende wet-suit, die naar eigen zeggen zijn billen zo goed doen uitkomen.

Als uiteindelijk de voorzitter zijn openingswoord heeft afgerond, volgt bij interruptie het verzoek tot schorsing van de vergadering voor het uitdelen van een rondje bier. De secretaris i.o. geeft bij deze een woordelijk verslag van de daarop volgende dialoog:

Voorzitter: "Wie bent U?"

Antwoord uit de zaal: "Wim Vervoort!"

Voorzitter: "Vervoort, nooit van gehoord!, bent U lid van deze vereniging?"

Antwoord: "Nog niet, maar ik wil het wel erg graag worden!"

Voorzitter: "U kunt het bier laten doorkomen, maar daarna sodemietert U zelf onmiddellijk op!"

De heer Vervoort verlaat de zaal, daarna schielijk gevolgd door een ander aspirant-lid, de heer Heynis, die moeilijkheden ruikt.

Het volgende agendapunt behelst een in-memoriam voor het oud-lid Arie van Beekum, overleden enkele weken na de vergadering in 1989, op de gezegende leeftijd van 87 jaar. De voorzitter memoreert de heer van Beekum als een onvergetelijk lid van de Black Devils.

De aanwezige leden hebben helaas nooit met Arie gevoetbald, maar een ieder herinnert zich zijn markante aanwezigheid op de laatste ledenvergadering.

De voorzitter leest dienaangaande reeds een stuk voor uit het verslag van die vergadering:

"Tot vreugde van alle leden heeft inmiddels nestor Arie van Beekum op eigen initiatief achter de bestuurstafel plaats genomen, dit in gezelschap van een fazant, die hij zojuist bij de plaatselijke poelier en voormalig scheidsrechter Wim Café heeft bemachtigd, dit met het oog op de naderende feestdagen.

Zijn- naar later bleek- laatste optreden staat ons allen nog op het netvlies gegrifd, het leek wel of hij nog eenmaal wilde schitteren in de combinatie, alsof hij voelde dat de scheidsrechter dicht bij het laatste fluitsignaal was gekomen."

De voorzitter geeft daarna het woord aan de secretaris i.o. voor het voorlezen van de rest van het de notulen van de vorige vergadering in 1989 en het behandelen van de ingekomen stukken.

De vergadering is zoals gebruikelijk aangenaam gestemd over de heldere, punktuële en stijlvolle wijze waarop de secretaris i.o. zich van zijn taak kwijt.

Het komt daarom goed uit dat het volgende agendapunt een voorstel omvat tot het benoemen van de secretaris i.o. tot gewoon secretaris. Terwijl de vergadering uit de stoelen rijst om dit voorstel bij acclamatie aan te nemen, hamert de voorzitter echter e.e.a. genadeloos af.

De teksten die hij gebruikt om de vergadering én de secretaris i.o. duidelijk te maken dat van zo'n benoeming tijdens zijn voorzitterschap niet én nooit sprake zal zijn, zijn te grof van aard om schriftelijk vast te leggen. Daarmee vervalt helaas ook het punt 8, wat voorzien was om de secretaris i.o. een drankje aan te bieden vanwege zijn promotie.

Dus is nu het woord aan de heer van Veen, die de competitie-resultaten toelicht. Er ontstaat een geanimeerde discussie tussen diverse leden over spelconcepten en opstellingen. Zo vraagt de heer van Balen of een aantal spelers niet, net als hij, een vaste positie in het elftal kunnen innemen. Al dat geschuif maakt hem onrustig, vooral als de heer Kulk bij hem in de buurt komt spelen. Kan de heer Kulk niet tot grensrechter i.o. worden benoemd, dat zou een hoop narigheden kunnen voorkomen.

Inmiddels is de heer Vriesendorp weer eens uit een jet-lag-coma ontwaakt en hij vraagt of de aanwijzingen van de aanvoerder in het vervolg per megafoon kunnen worden omgeroepen, dat werkt in de vliegtuigbranche ook zo goed.

Het volgende agendapunt is het voorstel tot het benoemen van de heer van Balen tot archivaris-in-spé.

Terwijl de secretaris i.o. in blijde afwachting is van een soortgelijke afstraffing als hem zelf eerder overkwam, blijkt de voorzitter opeens in een opgewekte stemming. Het lijkt hem een goed idee om "Wimpie" deze taak toe te vertrouwen. Het zou daarbij echter wel passend zijn als de heer van Balen als een gebaar van wederkerigheid een bijdrage in de onkostenkas van de voorzitter zou kunnen storten. De vergadering ondersteunt serviel dit voorstel.

De voorzitter, nu geheel in zijn sas, geeft dan het woord aan de heer Kulk, tijdelijk boekhouder-in-opleiding. De heer Kulk begint aan een onsamenhangend betoog, dat de secretaris i.o. sterk doet denken aan het financiële verslag van de vorige vergadering.

Het gaat immers weer over speculaties op de oliemarkt, liquiditeits-tekorten en valuta-verliezen geleden met transporten tussen Hillegom en Nieuw Vennep. Desgevraagd geeft de heer Kulk blozend toe dat hij inderdaad hetzelfde verslag heeft gebruikt, omdat hij enerzijds hoopte dat niemand dat zou opmerken, terwijl anderzijds zijn beleid ongewijzigd was gebleven.

De voorzitter hamert hem vervolgens zo krachtdadig af dat de heer Vriesendorp wederom wakker schrikt.

"Is de kist al van de gate?" roept hij, kijkt om zich heen en valt weer tevreden in slaap.

Het volgende agendapunt betreft de toelating van nieuwe leden. Allereerst betreedt de heer Vervoort, ondersteund door de commissie-van-ingeleide de vergadering. Het verblijf elders in het perceel blijkt hem geen goed te hebben gedaan, want hij verkeert overduidelijk in beschonken toestand. Struikelend tracht hij het spreekgestoelte te bereiken, maar belandt halverwege op de schoot van de heer Vriesendorp, die met schrik wakker wordt en hem toebrult "onmiddellijk terug te keren naar de toeristenklasse".

Teslotte wordt de heer Vervoort in de gelegenheid gesteld uit te leggen waarom de Black Devils er goed aan doen hem als lid aan te nemen.

Gezien zijn staat van dronkenschap is het slechts mogelijk een enkel woord te verstaan en dus te notuleren.

De secretaris i.o. pikte het volgende op:

"ambtelijke struurgroep op de rechtervleugel"

"gemeenschappelijk beleid in de middenlinie"

"de basis moet omhoog".

De voorzitter kijkt verbijsterd toe, vooral omdat uit niets blijkt dat het kandidaat-lid ooit tegen een bal heeft geschopt.

Hij onderbreekt de heer Vervoort en verzoekt de commissie-van-ingeleide hem op een stoel naast de heer Vriesendorp te deponeren in de sector slapende-leden.

Het woord is dan aan de heer Heynis, die inmiddels binnen is gekomen gekleed in een soort boswachters-kostuum, en zich dienovereenkomstig gedraagt.

Naar nu blijkt heeft hij gedurende de avond stiekem al zijn consumpties in het glas van zijn maatje gedumpt.

Daardoor is hij broodnuchter gebleven en hij begint aldus aan een ranzig, klef en oervervelend verhaal vol met afgrijselijke platitudes.

"Positieve-beleving, het heerlijk-in-de-natuur-zijn, het wij-gevoel, respect-voor-de-ander", de secretaris i.o. krijgt het slechts kokhalzend op papier.

Gelukkig snoert de voorzitter ook de heer Heynis snel de mond, vraagt de vergadering woedend hoe de toekomst van de vereniging er aan toe is met dit soort jonge aanwas, haalt tenslotte zijn schouders op en benoemt beide heren tot lid.

De vergadering wordt geschorst voor felicitaties en consumpties, de heren Vervoort en Vriesendorp ontwaken, heffen het glas, en vallen weer als een blok in slaap.

In de rondvraag vraagt de heer Engel het woord.

Gewoontegetrouw heeft hij samen met zijn Mieke maanden gewerkt aan een toespraak en hij wil die graag voorlezen.

Het merendeel van de leden verlaat daarop spontaan de zaal, zodat de heer Engel zijn betoog uitsluitend kwijt kan aan het bestuur alsmede de heren Vriesendorp en Vervoort.

Veel missen de afwezigen niet, want het gaat zoals gewoonlijk bij de heer Engel over niets.

Als hij is uitgesproken, maakt de voorzitter handig van de gelegenheid gebruik om de vergadering onder dankzegging te sluiten.

Aldus naar waarheid opgemaakt op 30 november 1991,
de secretaris i.o.

Aan: Black Devils

Nieuw Vennepe,
11 december 1991

Beste *Jaap*.

Gezien de omstandigheden die avond zal het eenieder op de jaarvergadering ontgaan zijn, dat ik heb medegedeeld mijn taak als wedstrijdleider en aanvoerder over te dragen aan een ander. Een jong lid meent deze zware taak eenvoudig op zich te kunnen nemen, waarbij zal moeten blijken of hij nog andere kwaliteiten heeft dan het peuteren in eigen en andermans gebit.

U begrijpt het reeds en bent nu uiteraard danig geschokt en met afschuw vervuld, maar het is echt waar de nieuwe wedstrijdleider van de Black Devils wordt:

Gert Oonk
Lutulistraat 141,
2131 TG Hoofddorp
tel 02503-32797

Het bestuur heeft besloten hem voorlopig als "tijdelijk waarnemend wedstrijdleider in opleiding te benoemen".
Dit was dan het slechte nieuws...

Het goede nieuws is, dat er volgend jaar ook weer gevoetbald zal worden. Een competitie-overzicht treft u hierbij aan.
Tevens zijn wij uitgenodigd voor het jaarlijkse Kampongtoernooi, dat op zaterdag 11 januari tussen 12.30 uur en 17.00 uur wordt gespeeld op kunstgras. De nieuwe wedstrijdleider i.o. heeft mij medegedeeld, dat hij van u verwacht dat u hem uiterlijk 20 december a.s. laat weten of u mee kunt doen aan dat toernooi. Dit wordt dus de nieuwe lijn.....

Verder hebben wij de uitnodigingen voor deelname aan een toernooi op 9 mei (Hercules) en op 13/14 juni (Be Quick) aangenomen.

Ik wens u allen Prettige Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig 1992.

Vriendelijke Groeten

Jan van Veen



60 A

De heer J. van der Lip
Swalvestraat 13
2042 KA ZANDVOORT

Amsterdam, 17 februari 1992

Beste Jurriën,

Met enige vertraging wil ik je alsnog hartelijk dankzeggen voor de fraai ingebonden notulen van de jaarvergaderingen der Black Devils, over de periode 1927 - 1970. Ik heb inmiddels vele uren leesplezier beleefd aan de roemruchte vergaderingen en voorvallen uit het verleden.

Als archivaris in opleiding vraag ik nu je aandacht voor een uiterst serieuze kwestie.

Tot mijn verbazing en ergernis is verzuimd de laatst gehouden Lustrum Jaarvergadering ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van onze geliefde vereniging te notuleren. Het enige archiefstuk wat ik via ex-aanvoerder Venema ontving, was een wat miezerig opgestelde agenda.

Uiteraard heb ik Ellerbroek, als verantwoordelijke functionaris, aangesproken over dit zoveelste bewijs van onbekwaamheid, die als rode draad door zijn functioneren als secretaris loopt.

Zoals te verwachten mompelde hij wat binnensmond waaruit ik opmaakte dat hij de schuld voor dit verzuim op de voorzitter afschoof.

Je begrijpt dat dit voor mij onacceptabel is en ik vraag je hierbij dan ook de heer Ellerbroek opdracht te geven de notulen van hiervoor genoemde vergadering alsnog te produceren en mij een afschrift daarvan ter hand te stellen.

Gelet op de geringe schrijfvaardigheid van de heer Ellerbroek, lijkt het mij redelijk hem hiervoor een periode van maximaal 2 maanden toe te staan. Daarmee is dan de belangrijke traditie dat de weinige vergaderingen van onze vereniging punctueel worden genotuleerd, in ere hersteld.

Graag verneem ik je standpunt in deze belangrijke zaak.

Met vriendelijke groeten,



Wim van Balen
Archivaris I.O.

P.S. Over de periode 1970 - 1990 ontbreken de notulen van de jaarvergaderingen. Het is wellicht aardig te weten dat Ellerbroek ook hiervan jouw de schuld geeft. Ben benieuwd naar je reactie hierop. Lijkt me aanleiding voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

CC De heer J. Ellerbroek
De heer J. van Veen (ex-aanvoerder)
De heer G. Oonk (aanvoerder I.O.)

61

G.B.J.M. Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG Hoofddorp
tel.02503-42797

Hoofddorp, 22 februari 1992

Waarde Devil,

In december 1991 heeft Jan van Veen in zijn onmetelijke wijsheid besloten, dat het goed voor ons was in te gaan op de uitnodigingen van U.S.V. Hercules en G.S.V. Be Quick.

Hercules heeft ons uitgenodigd om op zaterdag 9 mei a.s. op hun toernooi ter gelegenheid van hun 22e lustrum aanwezig te zijn.

We worden om 10.00 uur met koffie ontvangen, waarna om 11.00 uur de wedstrijden beginnen.

Voor de ons vergezellende dames wordt een programma in Utrecht georganiseerd.

Na de wedstrijden is er een borrel met prijsuitreiking.

Be Quick heeft ons uitgenodigd op 13 en 14 juni a.s.

Zij vieren dan hun 105e verjaardag.

Evenals vorig jaar is er naast het voetballen ook een tennistoernooi. Hiervoor worden een dames, heren en een mixed dubbel uigenodigd. Jan van Veen is voor dit onderdeel de grote roer-ganger.

Op zaterdagavond is er een maaltijd voor iedereen in of bij het clubhuis. Verder vraagt men ons om een bijdrage te leveren aan het feestprogramma in de vorm van een sketch, zang, voordracht of iets anders dat in ons vermogen ligt. Diegene, die meent lollig te kunnen zijn, of denkt een meer beschouwende bijdrage te kunnen leveren met of namens de Devils, wordt verzocht contact op te nemen met Jan Kulk.

Het ligt in de bedoeling dat er voor de dames een apart programma wordt georganiseerd.

Ook dit jaar heb ik een aantal kamers gereserveerd in het Familiehôtel Paterswolde.

In de tweede week van maart neem ik contact met jullie op om te horen wie er mee gaan.

Ik zal er voor zorgen dat er ook dit jaar weer een aantal dingen niet vlekkeloos verlopen, zodat jullie weer de nodige niet terzake doende opmerkingen kunnen plaatsen.

Uw hardwerkende adspirant wedstrijdsecretaris i.o.

Gert Oonk

680

G.B.J.M. Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG Hoofddorp
tel.02503-32797

Hoofddorp, 29 september 1992

Geachte heer Kulk,

De aanhef boven deze brief is meer een beleefdheidsfrase. U verdient het eigenlijk niet op deze wijze aangesproken te worden.

De manier waarop u op zaterdag 19 september j.l. aan de voetballende leden der Black Devils de contributie-nota deed toekomen, getuigt van weinig stijl en verdient dan ook geen achting. U bent het niet waard om boekhouder i.o. van onze vereniging te zijn. Iemand, die het met de geldelijke middelen van onze vereniging zover laat komen dat er geen postzegels meer gekocht kunnen worden, kan beticht worden van wanbeheer. Ook al omdat het voor een Black Devil gebruikelijk is om en een betalings-achterstand te hebben van minimaal een jaar. Dit kunt u lezen in de notulen, die onze gewaardeerde voorzitter de heer van der Lip ons, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van onze vereniging, als geschenk heeft doen toekomen. U had met deze gewoonte rekening dienen te houden. Tradities zijn heilig en vormen een van de bestaansredenen van de Black Devils.

Nu zullen er wel weer een paar oudere leden zijn, die per omgaande hun bijdrage voldoen, daar zij menen op deze wijze enig speelrecht te kunnen bedingen. Deze mensen zal ik persoonlijk uit de droom helpen

Ook de inhoud van uw schrijven stuit mij tegen de borst.

Vooraf de opmerking aan het slot van dit voddige stuk.

Dienaangaande wil ik u uit de droom helpen. De reden dat u niet meer gegroet wordt is niet gelegen in het feit dat u de s.v. DIOS niet op tijd betaalt, zoals u suggereert, maar heeft een andere oorzaak. Uw sociale gedrag in de Nieuw Vennepse samenleving is een dagelijks onderwerp van gesprek en als zodanig een permanente zorg voor de overige spelende leden der Black Devils. De reden dat u steeds speelt is niet te danken aan uw sportieve of kundige inbreng, doch aan het sociale gevoel van de overige spelers. Want als u speelt bent u van de straat.

Verder merk ik op, dat uw arrogante gedrag, ondermeer blijkend uit onware opmerkingen uwerzijds, dat u het enige spelende bestuurslid bent van onze geliefde vereniging; de heer Ellerbroek is nog steeds in opleiding; stuitend is en om maatregelen schreeuwt.

Kortom uw gedrag is aanleiding om de secretaris i.o. te verzoeken een extra leden vergadering uit te schrijven om uw functioneren of beter gezegd uw niet-functioneren aan de kaak te stellen.

Met gevoelens van minachting,

G.B.J.M. Oonk

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

G.B.J.M. Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG Hoofddorp
tel.02503-32797

Hoofddorp, 12 oktober 1992

Geachte heer Broekhoven,

Afgelopen zaterdag hebben de Black Devils, slechts tien in getal, als duivels gevochten om de eer hoog te houden. Volgens mijn administratie had u de elfde speler zullen zijn. Tijdens de gezellige nazit bij Concordia heeft u mijn vraag hierover immers positief beantwoord.

Na afloop van de nipt verloren wedstrijd tegen HBS heerste er enige moordgevoelens bij de aanwezige Devils. Ze wilde zelfs alle bij de RABObank lopende rekeningen opheffen en het bestuur van uw organisatie verzoeken u op non-actief te stellen. De gemoederen konden nog gesust worden; er kan tenslotte iets ernstigs met u aan de hand zijn.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat twee glaasjes Port al dusdanige gaten in uw geheugen slaan, dat u zich uw toezegging te zullen spelen, niet meer kunt herinneren. Ook bestaat de mogelijkheid dat u beide armen gebroken hebt, zodat u niet kon telefoneren. Graag verneem ik van u wat de reden was van uw niet-verschijnen. Mochten deze redenen in mijn ogen niet relevant zijn, dan zal ik niet schromen het bestuur te verzoeken harde maatregelen te treffen.

Ik verneem nader van u.

G.B.J.M. Oonk
adspirant aanvoerder i.o

cc J. Ellerbroek

als een zegel op Uw hart,
 als een zegel op Uw arm;
 de liefde is sterk als de dood.

Hooglied 8-6

Als tot onze droefheid onze lie-
 ve moeder, behuwdmoeder,
 en overgrootmoeder

LIA JACOBA DIJKSTRA

Weduwe van A. E. Zeilinga
 en weduwe van E. de Boer
 geboren 27 november 1897
 overleden Bilthoven 8 mei 1993

onder erkentelijk voor de liefde-
 waarop onze moeder in het af-
 in Huize „Het Oosten” te Bilt-
 zorgd.

oudste: F. W. Kuyl-de Boer

Bussum: W. F. van Rees-de Boer
 E. H. van Rees

Wageningen,

familie: D. de Boer
 E. de Boer-Wijker

Bussum,

actief: J. Zeilinga de Boer
 F. A. J. Zeilinga de Boer-
 Pameijer

kleinkinderen en
 achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

W. Kuyl
 Stoeplaan 30
 D Zeist

overledene is overgebracht naar het
 centrum, Soestdijkseweg Zuid 265 te
 en; aldaar geen bezoek.

hematieplechtigheid zal plaatsvinden
 op dinsdag 12 mei om 15.30 uur in het
 crematorium „Den en Rust”, Frans Hals-
 te Bilthoven.

afloop is er gelegenheid tot condoleren
 in de ontvangkamer van het crematorium.

met grote verslagenheid geven wij kennis
 van het overlijden op gewelddadige wijze
 van onze weerloze zuster en schoonzuster

OTTOLINE JOHANNA TROOST

22 februari 1930 5 mei 1993

Bussum: J. G. Troost
 T. Troost-Postma

Voorburg: C. A. Troost
 L. Troost-de Leeuw

Oegstgeest: A. M. Troost
 3-Gravenhage: A. W. R. Tetenburg

Bridel
 (Luxemburg): H. C. Katgerman-Troost
 L. Katgerman

Rijnsburg: J. J. Troost

overledene is overgebracht naar de
 rouwkamer, Burg. van Karnebeeklaan 13,
 Gravenhage; aldaar geen bezoek.

Bijzetting in het familiegraf op de be-



Diep bedroefd hebben wij afscheid moeten
 nemen van mijn lieve man, onze zorgzame
 vader en opi Ton

ANTONIUS JOHANNES MARIA PEEK

* 13 april 1912 † 8 mei 1993
 Scheveningen Wassenaar

Wassenaar:

A. Th. M. Peek-van der Grinten

Den Haag:

Teun en Els Peek-Dubru
 Ilona, Maarten, Marianne

Oldenzaal:

Joost en Ellen Peek-
 Lelyveld van Cingelshouck

Bussum:

Marlien en Chris Vlek-Peek
 Rutger Jan, Steven

Hilversum:

Saskia en Marcel Scholten-Peek
 Mariëtte, Charlotte

8 mei 1993

„Stoephout”

Stoeplaan 11/flat 29
 2243 CW Wassenaar

De Eucharistieviering bij zijn uitvaart wordt
 gehouden in de parochiekerk De Goede
 Herder, Stoeplaan 4 te Wassenaar op don-
 derdag 13 mei om 11.00 uur, waarna de
 bijzetting in het familiegraf plaats heeft op
 het kerkhof „In Loco Pascuae”, gelegen
 naast de kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot con-
 doleren in de ontvangstruimte van de flat
 „Stoephout”.

Enige en algemene kennisgeving

Met diepe droefheid geven wij kennis dat
 onverwacht van ons is heengegaan mijn in-
 nig geliefde echtgenoot, onze lieve en zorg-
 zame vader, schoonvader, grootvader en
 overgrootvader

HARALD NIELSEN

31 mei 1904 7 mei 1993

Amsterdam: H. M. A. Nielsen-
 Scheffelaar Klots

Amsterdam: G. J. Nielsen
 H. H. Nielsen-Lucassen

Blaricum: H. Nielsen
 A. de By-Benders
 kleinkinderen
 achterkleinkinderen

10 mei 1993

Correspondentieadres:
 Postbus 3654
 1001 AL Amsterdam

De bijzetting in het familiegraf heeft heden
 in familiekring plaatsgevonden op de be-
 graafplaats Zorgvlied te Amsterdam.

HULDIGINGS-COMITÉ HARALD NIELSEN 1936



Onder bovenstaanden naam heeft zich hier ter stede en in diverse binnen- en buitenlandsche sport-centra een comité gevormd, dat zich ten doel heeft gesteld onzen eminenten, actieven en sportieven Secretaris-Penningmeester een geschenk aan te bieden, ter gelegenheid van zijn huwelijk in Maart a.s.

Als Voorzitter heeft zich bereid verklaard zitting te nemen onze eminente actieve en sportieve 1ste elftal-speler Justus Heymans, terwijl als Penningmeester een der allerjongste leden is aangezocht (door hemzelf).

De bedoeling is natuurlijk geld bij elkaar te brengen om Harald een geschenk aan te bieden voor zijn toekomstige woning. In overeenstemming met de benepen tijdsomstandigheden heeft het Comité besloten de bijdrage der Black Devils niet al te hoog te stellen; ten einde evenwel genoeg binnen te krijgen, mag deze bijdrage ook niet te klein zijn. Na diverse vergaderingen en besprekingen heeft het Comité in een besloten zitting ten slotte een zeer belangrijke beslissing genomen door de bijdrage te bepalen op f 2.50 per persoon. Zij die meer willen geven, mogen dit gerust doen, zij die minder willen geven, niet.

De aard van het aan te bieden cadeau is van 3 factoren afhankelijk t.w.:

1. het totaal der bijdragen (c.q. som der giften),
2. de goede smaak van de comité-leden,
3. de wenschen van de a.s. Mevrouw H. Nielsen (c.q. Mejuffrouw H. Scheffelaar Klots).

Het comité zal zich nog nader met laatstgenoemde in verbinding stellen, teneinde het cadeau zoo leuk mogelijk te doen zijn.

In verband hiermede wordt er de aandacht op gevestigd, dat geen Japansche artikelen zullen worden uitgekozen; trouwens de bijdragen zullen hoogstwaarschijnlijk niet voldoende zijn dergelijke uiterst luxe en kostbare preciosa te bekostigen.

Het Comité vertrouwt, dat alle Black Devils deze unieke (c.q. eenige) gelegenheid zullen aangrijpen, om hem te huldigen, die zoo ongelooflijk veel heeft gedaan en nog steeds doet, en hopelijk nog zal doen, voor onze Vereeniging.

De binnengekomen giften zullen in de grootste dag- en weekbladen verantwoord worden; quitanties worden natuurlijk niet verstrekt. De souches (c.q. strooken) van het girobiljet fungeeren immers als betalingsbewijs? Bovendien zal de zware arbeid van den Penningmeester daardoor althans iets verlicht worden.

Het cadeau zal op een nader te bepalen dag, uur en plaats zoo mogelijk door alle Black Devils tezamen den jubilaris overhandigd worden. Zij die meenen bij die gelegenheid iets verstandigs in het midden te kunnen brengen, met dien verstande dat men zich van flauwe grappen dient te onthouden, gelieven zich van te voren op de sprekerslijst te zetten, welke lijst door den Heer Henk Vos zal worden geadministreerd.

Het Postgironummer van den Penningmeester is 13936 onder het motto „huldigingscomité H. Nielsen 1936”; zijn naam en adres luiden: F. A. da Costa, Johannes Vermeerplein 9, Amsterdam Zuid.

Nog kan worden vermeld dat het Comité den Heer Freddy Warendorf bereid heeft gevonden het Eere-voorzitterschap te aanvaarden.

NAMENS HET COMITÉ:

J. HEYMANS, 1e Voorzitter.
B. VAN VLIJMEN, 2e Voorzitter.
F. A. DA COSTA, Penningmeester.
H. B. BAAY Jr.
J. BÄCK.
F. A. DRIEMAN.
J. VAN DE GRAMPPEL.
J. TER HAAR.
H. S. HEYMANS.
J. N. HOLZAPPEL.
C. R. JURRIENS.
J. H. KOERTS.
J. DE LEON.
F. W. LIEFTINCK.
Mr. G. A. J. M. MUTSAERTS.

Mr. E. W. NIELSEN.
J. F. A. NIELSEN.
G. J. PLOOS VAN AMSTEL.
F. VAN SCHAAARDENBURG.
H. SPLIETHOFF.
J. VAN DE STADT.
F. W. C. STRADMEIJER.
Mr. O. A. STRADMEIJER.
L. M. A. THOLE.
H. TIMMER.
H. K. M. VOS.
M. E. H. WARENDORF.
Mr. J. WOLTJER.
B. J. ZWANG Jr.

GELIEVE DIT BILJET VOÛR 20 FEBRUARI TE RETOURNEEREN!

INVULBILJET Op te zenden aan den heer F. A. da Costa, penningm. Huldigingscomité Harald Nielsen, Joh. Vermeerplein 9, Amsterdam, Postgironummer 13936.

Ondergeteekende :

Adres : te

wenscht bij te dragen een bedrag van Fl. _____

- *) Dit bedrag wordt gestort op postgiro-rekening No. 13936.
- *) Dit bedrag gaat hierbij ingesloten.
- *) Dit bedrag wordt per postwissel overgemaakt.

Handteekening :

*) Doorschrijven wat niet noodig is.

Kleene Venne 13 Juni 1993

Van de Archivaris - in - spe
de heer W. van Balen JE

Beste Willem,

Hoe gaat het met jou, met mij gaat het goed -

Zero en nu ter zake - Tijdens en rondom het 70-jarig bestaan van onze geliefde vereniging heb je je bevestigd om je te profileren als archivaris - in - spe van de Blach Devits.

Niet geheel op eigen kracht slaagde je erin een verdienstelijk boekwerkje te laten uitgeven, maar zoals zovaak met opgeklimmen advententie - acquisities, liet je je vervolgens verliezen tot "Ëpëis".

Dit laatste begrip is ~~jouw~~ als - cultuur - kanibaal (meervoud: Kani-balen. Leuke woordspeling!) onbekend, maar het is de klassiek - Grietse omschrijving van een levens - instelling die in het hollands het best benadend wordt met het woord "overmoed". Nam dan wel van een luchtige, oppervlakkige, verwaande en banale aard.

"Je zou wel even een arino! opzetten!" "Dat leek je zo leuk, voor de winteravond, met Riet samen op de sofa".

Ik heb je toen nog gewaarschuld en je niet eigen ervaring verteld, hoe bepaalde functies men, aanzienlijke meer eisen dan een paar stogari's. Als je beseft hoe bijvoorbeeld het secretariaat van de B.D. praktisch een dagvaak voor me is, die ik uitsluitend door onbaatzuchtig alle pretjes, feestjes, TV - kijken etc etc wat te bannen kan vervullen, dan besnyr je zeker nu wel beter wat "Ëpëis" bekent.

Ben ik nu in je teleurgesteld? Ja en nee. Ja, omdat het me spijt dat het bestuur, en met name de voorzitter, in een brie van en forie jou de aanspreektitel archivaris - in - spe heeft

Jaagend, daarmee toch minstens de illusie wikkend van een vervolg.
Hee, want jezelf wist natuurlijk allang waar dit toe zou leiden.
Hoe? Wel, willen omdat iedereen zich in zijn voetballen totand
openbaart. Dat betekent in jouw geval de volgende karakter-sekels:
de bal wordt met allure aangenomen, er ontstaat een schijnbare
dreiging, iets van: "hier-kom-ik, doe er maar eens wat leje" -
Vervolgens wordt een wilde Sprint ingezet, meestal evenwijdig aan
de midellijn, maar soms arriveren je ook wel eens bij de achterlijn.
Eiken, op het moment dat zulk een actie tot een echt zwaarlijfe
voorzet zou kunnen leiden, en de spitsen zich verspreiden naar eerste en
tweede paal, toen je je in volle karakter: de bal wordt bemiddeld
meestal nog en naar hen, en gewoonlijk eindigt alles in warm het
mee bejon: niets dus!

Zo zal het ook wel gaan met het "archief", vrees ik.
Omdat je toch minstens alles kan verzamelen en bewaren, spuur ik
je hierbij twee stukken. Het eerste is een verslag van de
Commissarissen - materiaal - wedstrijdcommissaris, wel van de Smagt uit het
jaar 1973. Misschien zal het je niet ontgaan, dat ik toen mijn
"century" ben begonnen (voor het archief = ik sta inmiddels op 189 triffers)
In de tweede plaats de overtydins - advertentie van onze hestor, Harald
Nielsen, onlangs overleden.

Willen, ik ben blij dat we weer eens van gedachten konden wisselen,
neem era- ten harte, en vooral de hartelijke groeten van Riet

Vaap Ellenbruch

75

R. Hoeffelman
Krullenlaan 25
2061 HT Bloemendaal

De heer J.S. Ellerbroek
Secr. i.o.
Joh. Bogaardstraat 16D
2151 CV NIEUW-VENNEP

Bloemendaal, 30 augustus 1993

Beste Jaap,

Inmiddels is het twee jaar geleden dat ik de eer had je een brief te mogen schrijven over de administratie van de Black Devils. Om precies te zijn op 6 september 1991 adviseerde ik om de financiële verantwoordelijkheid over te dragen aan een actief Black Devil lid.

Alhoewel ik begrip heb voor het feit dat het ongebruikelijk is bij de Black Devils om de correspondentie binnen twee jaar te beantwoorden, neem ik de vrijheid om je er op te attenderen dat op 6 september a.s. het precies twee jaar geleden is en dat ik daarom kan aannemen nu tot zaken te kunnen overgaan.

Een en ander heeft enige urgentie aangezien het grote banksaldo van onze vereniging inmiddels is opgesoupeerd door kosten en we dus op een 0-stand zijn gearriveerd. De bank KB Nederland (voorheen Bank Van der Hoop, Offers N.V.) heeft ook al eens om opheldering gevraagd over deze zeer actieve rekeninghouder.

Ik meen er goed aan te doen de meest recente papieren en documentatie aan je toe te sturen met het verzoek deze ter beschikking te stellen aan een door jou aan te wijzen penningmeester i.o. Deze kan zich dan in de materie inwerken met of zonder hulp van een externe accountant, zodat hij te zijner tijd klaar is om de functie ook formeel te gaan vervullen. Uiteraard ben ik tot die tijd bereid tot advies en uitleg.

Ik hoop dat het de Black Devils nog goed gaat en dat de voetbalsport nog serieus beoefend wordt.

Veel sportieve groeten,


Bijlagen

7.10.1993 Febr

Het bestuur en
de selectiespelers
van de Voetbalvereniging
de Black Devils

culturele
injectie

Amices,

Jan Kulk voelt zich tegenwoordig geroepen om zijn verdediging te assisteren (Los, oh jee!); Gert Oonk acht democratisch overleg over de opstelling zowel voor, tijdens als na de wedstrijd in overeenstemming met de functie van aanvoerder i.o. (zo kan die opleiding lang duren, ondanks de maatregelen van minister Ritzen); Jaap Ellerbroek meent goed te kunnen voetballen, wanneer hij zich kwaad maakt (dit komt blijkbaar zelden voor).

Dit alles leidt slechts tot één conclusie: de Black Devils bevinden zich in een diep dal en het wordt de hoogste tijd dat een crisis-manager wordt benoemd om het tij te keren.

In een vertrouwelijk gesprek met onze voorzitter, de heer J.C.J. van der Lip, is mij verzocht het lopende seizoen als crisis-manager op te treden.

Na rijp beraad heb ik de voorzitter onlangs medegedeeld deze functie te aanvaarden, zij het onder een aantal condities waar ik nu niet verder op in zal gaan.

Hierbij deel ik u dan ook officieel mede dat met ingang van 2 oktober 1993 mijn benoeming tot crisis-manager bij de Black Devils een feit is.

Uit dien hoofde heb ik als eerste maatregel besloten om het bestaande voetbaltenue, dat mijns insziens remmend werkt op het prestatieniveau van vrijwel alle spelers (enkele hopeloze gevallen daargelaten), te vervangen door een kwalitatief hoogwaardige outfit.

Dit nieuwe tenue zal aan u, wanneer ik daartoe de tijd rijp acht, op een bijzondere wijze worden overhandigd.

Gezien de afspraken, die omtrent de financiële vergoeding van mijn functie zijn gemaakt, ben ik in de gelegenheid om dit tenue voor alle selectiespelers aan te schaffen, zonder dat hieraan voor u kosten verbonden zijn.

Zonder enige vorm van overleg is op de tweede plaats besloten een avond "team building" te organiseren voor de spelers en bestuursleden van de Black Devils, teneinde de onderlinge problemen bespreekbaar te maken en de motivatie van de selectie-spelers weer op het juiste niveau te brengen.

Deze avond zal plaatsvinden op zaterdag 5 maart, des avonds in de Schouwburg de Meerse te Hoofddorp.

Voor deze gelegenheid is een nationaal bekende artist bereid gevonden speciaal voor de Black Devils een avondvullend programma te verzorgen!

U hoeft hiertoe de brochure van de Meerse niet te raadplegen. De naam van de artist staat hier niet in vermeld.

Voorafgaande aan dit spectaculaire en inspirerende optreden zal een gezamenlijk diner plaatsvinden in een nog nader te bepalen etablissement.

Hieromtrent zult u zo spoedig als mogelijk nader geïnformeerd worden.

Bij wijze van uitzondering zijn ook de partners van het vrouwelijk geslacht bij deze bijeenkomst welkom.

Aan deze bijzondere sessie zijn voor u wel kosten verbonden, zowel aan het diner als aan het optreden.

Mocht u van deze gelegenheid geen gebruik kunnen maken, hetgeen ik onder de gegeven omstandigheden uitgesloten acht, dan wordt u dringend verzocht dit mij voor 16 oktober aanstaande schriftelijk mede te delen.

U dient hierbij wel rekening te houden met het feit, dat een afzegging uwerzijds met onmiddellijke ingang negatieve consequenties zal hebben voor uw plaats in de selectie van de Black Devils.

Hoogachtend,

W.A. Vervoort,
crisis-manager.

drs. W.A. Vervoort
Marketentster 5
2152 LW Nieuw Vennepe.

G.B.J.M. Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG Hoofddorp
tel. 02503-32797

Betreft: uw ongedateerde schrijven

Hoofddorp, 20 oktober 1993

Waarde !,

Op vrijdag 8 oktober j.l. trof ik op mijn deurmat een tweetal brieven aan. Een ervan was van onze voorzitter, de heer v.d. Lip, waarvan de inhoud u intussen genoegzaam bekend dient te zijn. De tweede zat in een envelop van de gemeente Voorburg en bevatte een voddig stuk van een, zich van de titel drs bedienende, zogenaamde crisis manager. Voornoemde drs verkeert waarschijnlijk in zeer grote geestelijke nood. Het is tenminste te hopen dat deze persoon, bij zijn volle verstand, in staat is een fatsoenlijke brief te schrijven. Een dergelijke brief dient voorzien te zijn van een briefhoofd, een datum en geen wartaal te bevatten.

Is dit niet het geval, dan is dit het zoveelste bewijs van titel-inflatie. Overigens, de titel drs duidt erop dat betrokkene nog lang niet uitgestudeerd is en zich voorbereidt op een promotie.

Aan het eind van de brief bleek u de afzender te zijn van den Voort.

Als adspirant aanvoerder i.o. wil ik u uit de droom helpen. De Black Devils verkeren niet in een crisis, hebben nooit in een crisis verkeerd en zullen nooit in een crisis verkeren. Ik geef toe er worden wel eens fouten gemaakt. Het feit dat men u tot dit selecte gezelschap heeft toe gelaten is zo'n fout. Echter de vereniging is meer dan in staat zulke fouten te corrigeren. Ik heb onze voorzitter dan ook gevraagd om op de volgende jaarvergadering in 3 seconden deze zaak recht te zetten. U kunt dan op zaterdagmiddag aan de arm van een verpleegster een wandelingtje maken, zodat uw warrige napoleontische geest weer tot rust kan komen, of u kunt zich beschikbaar stellen voor de naderende kamerverkiezingen. Er zijn partijen die nog gekken zoeken. Kortom wij denken na over uw toekomst.

Heer vander Voort wilt u in ieder geval de leden, de adspirant leden en zij die hiervoor opgeleid worden, niet meer lastig vallen met dergelijke voddige schrijfsels. Zij kunnen hun tijd beter besteden.

Er wordt in uw brief zelfs over geld gesproken. Een idioot in onze club die het daarover heeft is al genoeg. En voor injecties kunt u beter bij de dokter langs gaan. Er zijn tegenwoordig hele goede middelen, die zelfs u minder gevaarlijk voor uw omgeving maken.

Verder verdoe ik mijn tijd niet meer aan u.

Met gram,

G.B.J.M. Oonk
adspirant aanvoerder i.o.

P.S. I Ik wens uw vrouw veel sterkte in deze moeilijke dagen.

P.S. II Ik kan u aan het adres helpen van een gerenommeerd psychiater.

cc. J.S. Ellerbroek, secretaris i.o.

W.A. Vervoort
Marketentster 5
2152 LW Nieuw Vennepe
tel: 02526-73409

79
Nieuw Vennepe,
22 februari 1994.

Aan de leden van de Black Devils,

Het is bijna zover.

Op zaterdag 5 maart aanstaande zal de culturele injectie toegediend worden in de vorm van een voorstelling van Paul van Vliet.

Om 20.00 uur 's-avonds worden wij allen verwacht in Schouwburg de Meerse, Raadhuisplein 3 te Hoofddorp.

Wij zijn in totaal met 38 personen. De kosten van deze voorstelling zijn f 37,50 per persoon.

Tot op heden hebben nog slechts enkele leden deze financiële bijdrage voor de theatervoorstelling aan mij overgedragen, maar ik heb van onze penningmeester in opleiding, confrère J.Kulk, begrepen dat zoiets bij de Black Devils wel vaker voorkomt.

Naast een culturele injectie is er, zoals met u afgesproken, ook een culinair program. Voorafgaand aan de voorstelling gaan wij met de gehele ploeg dineren in Restaurant l'Hirondelle, Boslaan 7 te Hoofddorp.

Wij worden daar om 17.00 uur verwacht. Uw crisis manager heeft een exquise diner samengesteld tegen een redelijke prijs van f 50,-- per persoon, inclusief drie drankjes (wijn, bier, of binnenlands gedis.)!

De totale kosten van de culturele en culinaire injectie bedragen dus f 87,50 per persoon, hetgeen als een uniek scherpe prijs mag worden beschouwd gezien de bijzonder hoge kwaliteit van het gebodene.

Met het oog op een snelle afrekening in zowel het theater als in het restaurant wordt u in de gelegenheid gesteld om dit totaalbedrag per persoon uiterlijk 5 maart, voorafgaande aan het diner, bij de crisismanager in te leveren.

Gezien de krappe tijdspanne tussen de aanvang van het diner en de aanvang van de voorstelling wordt een ieder tenslotte dringend verzocht tijdig aanwezig te zijn.

U ziet het, uw crisis-manager heeft niet stilgezeten. Hij is dan ook content over het feit, dat u allen zo enthousiast op dit initiatief heeft gereageerd. Over de voetbalresultaten van de Black Devils is hij echter duidelijk minder te spreken. Wij moeten nog leren gegroepeerd te spelen en de linies beter op elkaar aan te sluiten.

Ik ga er van uit, dat door middel van dit culturele en culinaire programma ook u overtuigd zult raken van de juistheid van dit concept, tenzij u wilt vasthouden aan een Arabische speelwijze in plaats van de Europese. Of ben ik, evenals collega Beenhakker, voor de Black Lollies, te hard?

Met vriendelijke groet,
Wim Vervoort,
uw crisismanager.



830

G.B.J.M. Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG Hoofddorp
tel. 02503-32797

Hoofddorp, 8 augustus 1994

Waarde Devil en bijna Devil,

Het nieuwe voetbal seizoen is weer nakende. Daarom gaat hierbij het programma voor de eerste competitiehelft. Nogmaals ten overvloede: de aanvangstijd van de thuiswedstrijden is 14.30 uur.

Als voorbereiding op de competitie is er op zaterdag 3 september a.s. een toernooi bij de KHFC ter gelegenheid van hun 115 jaar daar zijn.

Het programma ziet er globaal las volgt uit.

We worden om 10.30 uur verwacht. Daarna wordt er tot ± 16.30 uur gevoetbald. Om 16.30 uur begint de borrel en is er een wedstrijd van Luckie Ajax tegen KHFC zaterdag 1.

Om 18.30 uur begint het diner met aansluitend de feestavond.

De kosten van het diner bedragen 25.= p.p.

Het damesprogramma begint om 12.00 uur.

Enige, niet om hun voetbalkunsten bekend staande Devils, zijn al een aantal weken bezig om iets voor deze feestavond te verzorgen.

Om niet helemaal onvoorbereid aan dit toernooi te beginnen, heeft Jaap Ellerbroek gemeend, een uitdaging van de Rotaryclub Haarlemmermeer/Schiphol om tegen hen te voetballen, te moeten aannemen. Ik moet erkennen dat Jaap onder zeer zware druk gezet is door dit clubje notabelen en dat hij er veel aangedaan heeft om hier onder uit te komen. Dit is echter niet gelukt. Daarom is er op donderdag 1 september een nuttige selectiewedstrijd op het complex van de sv Hoofddorp, gelegen aan het Leenderbos te Hoofddorp. De wedstrijd begint om 18.30 uur.

Na de wedstrijd zijn wij uitgenodigd door bovengenoemde Rotaryclub om samen met hen de " derde helft " te spelen en daarna een warme maaltijd te gebruiken.

Diegene onder de Devils die wat moeite hebben met het gebruik van mes en vork, worden verzocht de komende weken nog wat te oefenen met dit gereedschap.

Daar ik tot 26 augustus op vakantie ben verzoek ik je op bijgaande strook aan te geven of op jou aanwezigheid gerekend kan worden.

Met vriendelijk groet,

Gert Oonk
uw hardwerkend adspirant-aanvoerder i.o.

1 W

VOETBALWEDSTRIJD BLACK DEVILS - ROTARY.

- SPELERS:** ROTARY: PETER KÖNST. TON
KERSBERGEN, JAAP ELLERBROEK,
HENK V.D.BROEK, PHILIP VAN
SCHAIK, FLIP BLOM, TEUN PLA-
TENKAMP, ARNOLD OUWENEEL,
KEES KRAMER, WIGLE TAMBOER,
ONNO DE VRIES, JAN VEENSTRA.
GASTSPELERS: 4 GASTSPELERS.
- DATUM:** - 1 SEPTEMBER 1994
TERREIN: - SV.HOOFDDORP, SPORTPARK OVERBOS TE
HOOFDDORP.
- AANWEZIG:** - 18.00 UUR
AFTRAP: - 18.30 UUR
SPEELDUUR: - 2 X 35 MINUTEN.
TENUE ROTARY: - VOOR EEN VOLLEDIG TENUE (SHIRT, BROEKJE
EN KOUSEN) IS GEZORGD. SPELERS DIENEN
ZELF TE ZORGEN VOOR SCHOENEN.
- SCHEIDSRECHTER:** - MICHAEL VAN PRAAG.
GEEST. BIJSTAND: - WIGLE TAMBOER
- BIJeenKOMST:** - DE NORMALE ROTARY-BIJeenKOMST VINDT DIT
KEER PLAATS IN KANTINE SV HOOFDDORP.
- ROTARIANS DIE NIET KOMEN, MOETEN OP DE
NORMALE WIJZE AFZEGGEN.
- SPELERS BLACK DEVILS EN GASTSPELERS ZIJN
GASTEN VAN ONZE CLUB.
- BORREL: AANVANG: 18.00 - 18.30 UUR EN
VAN 20.00 TOT 20.30 UUR.
ROTARIANS: EIGEN REKENING.
GASTEN : 2 GRATIS (BONNEN)
- MAALTIJD AANVANG: ± 20.30 UUR.
ROTARIANS: I.P.V. CLUBBIJeenKOMST
GASTEN : GASTSPELERS EN BLACK DEVILS.
- CATERING (MAALTIJD EN DRANKJES): GOLDEN
TULIP BARBIZON.
- PRIJS: NORMALE ROTARY PRIJS: FL. 25.00.
VOOR MAALTIJD EN FL. 3.00 VOOR één
DRANKJE.
- AFGELASTING:** - OVER HET AFGELASTEN VAN DE WEDSTRIJD
WEGENS SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN
WORDT OP 1 SEPTEMBER 1994 OM UITERLIJK
16.00 UUR EEN BESLISSING GENOMEN. U
WORDT VERZOCHT OP DIE DAG TUSSEN 16.00
UUR EN 18.00 UUR VOOR NADERE IN
FORMATIE DE KANTINE VAN SV HOOFDDORP TE
BELLEN (02503-14162). BIJ AFGELASTING
VINDT VANAF 18.30 UUR EEN NORMALE CLUB-
BIJeenKOMST PLAATS IN GOLDEN TULIP BAR-
BIZON.

A: \TEKST\ROTARY03

W.A.Vervoort
Marketenster 5
2152 LW Nieuw Vennepe
tel:02526-73409

Nieuw Vennepe, 27 september 1994.

Aan de leden van de Black Devils,

Amices,

Helaas moet ik jullie langs deze onpersoonlijke weg mededelen dat uw bestuur, met instemming van uw crisis-manger, besloten heeft om het management-contract met mij niet te verlengen. Deze boodschap zal voor velen een schok zijn en als bijzonder teleurstellend worden ervaren. Ik kan me deze emotionele, primaire reactie heel goed voorstellen. Voordat u echter geheel toegeeft aan deze emoties, is het raadzaam om de overwegingen, die ten grondslag liggen aan dit besluit, goed op u te laten inwerken en op hun waarde te schatten.

Op de eerste plaats zijn wij na rijp beraad tot de conclusie gekomen dat uw crisis bezworen is en derhalve mijn functie overbodig geworden is.

De verwachtingen ten aanzien van de culturele injectie van 5 maart 1994 waren hooggespannen. De resultaten hebben deze verwachtingen echter verre overtroffen.

Volgens één van de kandidaat-leden in opleiding heeft een ieder met volle teugen genoten van het optreden van Paul van Vliet. Zijn dringende verzoek voor een bezoek aan ene Seth Gaaikema of zelfs aan Riens Gratema geeft blijk van het grote enthousiasme, waarmee dit initiatief van uw crisis-manger is ontvangen. Dit sociale resultaat valt echter nog in het niet bij de sportieve resultaten, die na vijf maart geleverd zijn. Geen enkele competitie-wedstrijd is daarna verloren gegaan en de start van het seizoen 1994-1995 is zo veelbelovend, dat reeds gesproken wordt over een (periode)kampioenschap van de Black Devils.

De tweede reden voor de beëindiging van het contract is de wankelende liquiditeit en de zeer geringe solvabiliteit van onze vereniging. Omdat de inkomsten uit contributies achterblijven bij de verwachtingen van onze penningmeester is het bestuur helaas niet in staat om aan mijn hoge, maar redelijke en zeker niet buitensporige financiële wensen te voldoen.

Om het verlies van de crisis-manager toch zo goed als mogelijk op te vangen, heeft het bestuur besloten om een denktank in het leven te roepen. Deze denktank bestaat uit zes leden, die ook over het desgewenste vermogen beschikken. De samenstelling zal dan ook voor u geen verrassing zijn: de heer G.Oonk, (voorzitter), de heer R.Engel (sekretaris), de heer J.kulk (penningmeester), de heer R.van de Berg, de heer P.Heynis, de heer H.van Rhijn en de heer W.Vervoort.

De eerste beleidsmaatregelen van deze groep wijzen op een groot voetbalinzicht, gepaard gaande aan een grote daadkracht.

Zo is aan de heer J.Ellerbroek, gelet op zijn staat van dienst, een vrije transfer verleend. Het gaat misschien wat ver om een directe relatie te leggen tussen zijn vertrek naar de FC Rotary en de élatante overwinning van de Black Devils op Hercules, maar wetenschappelijk gezien is het in elk geval een veelbelovende hypothese.

Tevens is besloten om het huidige tenue van de Black Devils boekhoudkundig in één keer af te schrijven. De huidige, enigszins stoffige outfit past nu eenmaal niet bij een team, dat zich op Braziliaanse wijze voortbeweegt op het veld en een hoge snelheid weet te paren aan raffinement.

Een sponsor met toekomstvisie is bereid gevonden om een compleet nieuw tenue te financieren. Dit nieuwe tenue is, onder handhaving van de traditionele Devils kleuren, niet alleen bijzonder stijlvol maar geeft ook uitdrukking aan de ons kenmerkende frivoliteit. Een praktisch voordeel is ook het grote absorberende vermogen.

Dit nieuwe tenue zal op zaterdag 12 november aanstaande bij onze zustervereniging H.B.S. te Den Haag officieel door de sponsor overhandigd en ingewijd worden.

U wordt dan ook allen dringend verzocht om uiterlijk 13.30 ^ubij H.B.S aanwezig te zijn, in gezelschap van uw partner(s).

De traditionele borrel, na afloop van de wedstrijd, zal zijn aangepast aan het bijzondere karakter van deze middag.

Bovendien is het een unieke gelegenheid om aan het einde van deze voetbalmiddag weer eens gezamenlijk te dineren.

Gezien de nodige voorbereidingen wordt u verzocht de antwoordstrook voor het bijwonen van het diner zo snel als mogelijk doch uiterlijk vóór 15 oktober aanstaande ingevuld retour te zenden aan W. Vervoort, wonende op bovenstaand adres.

Hoogachtend,
W.A. Vervoort



1. Ja, de heer _____ zal op twaalf november 1994 met _____ personen (maximaal 2) deelnemen aan het diner.

Is getekend,

Nieuw Vennep 20 mei 1995

Aan een aantal leden van
de Black Devils

Heren,

In 1996 bestaat de Black Devils als vereniging 75 jaar. Gezien de organisatorische maar vooral voetbaltechnische kwaliteiten van de jonge aanwas is het de vraag of we de 80 nog halen, om nog maar niet te dromen over 100. Dat is een extra reden om het jubileum byzondere luister bij te zetten, want het kon zo wel eens het laatste worden. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een aantal ere-wedstrijden voor leden die op deze wijze zonder veel gezichtsverlies afcheid kunnen nemen, waarbij wat mij betreft de gehele eerder genoemde jonge aanwas. De kans is niet denkbeeldig dat Hare Majesteit er dan voor de oudere spelers een lintje aan vast knoopt, en dat zijn toch leuke dingen voor de eenvoudige zielen onder ons.

Wat mezelf betreft heb ik goed nieuws te melden. Gelet op de te verwachten uitloop en in overleg met dokter Martens, heb ik besloten nog een vijftal jaren door te spelen. Tenslotte ben ik nog helder van geest en scoor ik nog regelmatig, iets wat van de meeste van mijn leeftijdsgenoten niet gezegd kan worden, om nog maar niet te spreken over de jonge aanwas.

Terug naar het lustrum.

Wim Vervoort stapte laatst op me af, blosje op de kaken, "of hij me even mocht spreken".

"Tuurlijk Wim, wat schort eraan jongen?"

"Het lustrum, je weet wel, ik wil natuurlijk graag wat doen, maar hoe moet dat nou?"

Typisch Wim, "cute" zeggen de Engelsen, maar tegelijkertijd een treurig voorbeeld van het intellectueel nivo van de jonge aanwas.

Daarom heeft de secretaris-in-opleiding besloten het heft maar weer in handen te nemen, hoewel al die bestuurlijke beslommingen de uitvoering van mijn broodwinning behoorlijk beginnen te storen. Ik denk in dit verband over een kleine onkostenvergoeding, maar dat terzijde.

Om mijn plannen en besluiten enig draagvlak te geven verzoek ik U om Uw agenda op maandagavond 12 juni a.s. schoon te vegen van de beuzelarijen, afspraken met maitresses e.d. en U om 20.00 precies te vervoegen ter mijner percele.

Daar zal een korte zakelijke presentatie plaats vinden zoals U dat van me gewend bent. Onder voorbehoud van Uw inbreng kunnen we daarna een glaasje gebruiken.

Kortom: allemaal goed nieuws in deze kammervolle tijd!

Tot maandag 12 juni,

groet

 J. van der Elzen

De Weledele heer Drs. J. Ellebroek,
Joh. Bogaardstr. 16 D
Nieuw Vennep.

Monte Carlo, 6 juni 1995.

Amice,

Ondergetekende bevestigt hiermede de goede ontvangst van uw eenvoudig standaardbriefje dd. 20 mei j.l., waarvoor zijn dank !

Ofschoon zeer tegen zijn gewoonte in om brieven e.d. binnen 14 dagen na ontvangst te openen, vanwege het simpele feit dat het meestal onbenullige rekeningen respectievelijk aanmaningen van de penningmeester i.o. betreft, is ondergetekende desalniettemin zeer snel in actie gekomen om middels een virus-vrezend wp'tje op zijn 'kloon' van inferieure koreaanse kwaliteit direkt te responderen.

Het moet mij van het oude hart dat toen de diligence dit papiertje door mijn brievenbus deed glijden, met afgrijzen en verbijstering werd kennisgenomen van een verouderd logo. Dus toch ook.....!

Ook Gij, brutus J te NV, is besmet met het bacil der 'gemeenschapsgelden', welke hoogstwaarschijnlijk getouchéerd werden tijdens een of andere louche liefdadigheidsaktie op TV..... dan wel bij elkaar 'gesmoesd' bij de 'penose' in een van de 'hemeldozen' bij AJAX.

Ok, ok, het doel heiligt de middelen, het schijnt een maatschappelijke ontwikkeling te zijn, net zoals het 'reorganiseren' of 'internet'..!

Edoch, na deze korte inleiding is ondergetekende toe aan een korte maar krachtige analyse van uw papiertje en deelt als volgt mede ; (u kunt volstaan met de inhoud luid en duidelijk te citeren)

- dat het papiertje begint met Heren tot daar aan toe, doch 'beste rob' gaat mij iets te ver en verraadt direkt al dat ondergetekende behoorlijk op zijn tellen moet passen !

Maar zie, de inhoud van het papiertje spreekt wel degelijk aan en ondergetekende ziet derhalve zijn kans schoon om met subtiele opbouwende op- en aanmerkingen een baksteentje bij te dragen aan het doen bereiken van de 100-jarige cultus van de Black Devils.

Het goede nieuws is met enige scepsis ontvangen doch er valt mee te leven....., ofschoon de dementie aardig begint toe te slaan als men zelf durft te verklaren dat men nog helder van geest is. Ook van het scoren staat mij in het geheel niets bij.....ik zal volstaan om te berichten dat de meeste van uw leeftijdgenoten reeds veilig in verzorgingstehuizen zijn geplaatst.

Daar gaat het verder niet om, ondergetekende wil gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om de jonge aanwas steun te betrachten en

een duwtje in de goede richting te geven.....

De jonge aanwas, ook wel genoemd dat stelletje 'mieterige fatjes', waaronder ondergetekende ook nog steeds de keeper Ruth rekent, kan wat ondergetekende betreft in 1 x oprotten, inclusief de penningmeester io (dat lucht al lekker op, zeg)

Alle kostuumpjes, kammetjes etc. linea recta in de zak van Max. (milieu belastingaanslagen worden daarmee voorkomen)

De 'kicksjes' van deze knapen rechtstreeks de 'groenbak' in. (deze zetten toch geen zoden aan de dijk, worden ook nooit onderhouden en aan de voetjes lijken ze wel een bak violen)

Een van deze nichterige typetjes, de hoogblonde Drs. Guillaume V. alsnog bij zijn werkgever aangeven ivm. de 'gemeenschapsgelden - bacil'. (dan zijn wij daar ook meteen voorgoed vanaf, ofschoon zijn vrouwtje T natuurlijk altijd welkom blijft tijdens en na de wedstrijd - zelfs in het veld schat ondergetekende haar hoger in dan haar partner)

Helaas ontbreekt ondergetekende de tijd om hier en daar nog wat opbouwende tips te verstrekken, aangezien het casino weer open gaat en men toch ook aan zijn 'nering' moet denken.

Wellicht ten overvloede laat ondergetekende weten dat externe factoren hem hebben doen besluiten om zijn zeer succesvolle carrière bij de B.D te moeten gaan afbouwen, hetgeen concreet inhoudt dat ondergetekende het iedere zaterdag afreizen vanuit Monte Carlo naar Nieuw Venneep als een vervelend tijdverdrijf gewaar begint te worden, mede gezien het feit dat van enige spontaniteit bij de penningmeester i.o. geen sprake is of ooit zal zijn, anders had deze man met de 'Jan Wouters' stokken al lang en geheel uit vrije wil ieder zaterdag die slang in mijn tank gehangen, niet dan...? ja toch..?

Enfin, het behoeft geen verder betoog dat ondergetekende steeds minder zo niet zeer weinig beschikbaar zal zijn, alhoewel ik mij er van bewust ben dat deze annoncering als een 'donderslag bij helder hemel' zo niet als een mokerslag bij dit padvindergroepje zal inslaan.

Zijn laatste wedstrijd zal hij gaarne spelen als 'openingswedstrijd' van het nieuwe AJAX-stadion, u allen wel bekend.

Als ondergetekende dan toch gesmeekt wordt om een bescheiden afscheidscadeautje, dan graag een 20 K gouden ROLEX met daarin zijn naam 'gekrast'.

De mazzel.



Prof. Mr. Drs. Roberto 'Baggio' van den Berg.

PS : Oh ja, jaap ik ben helaas verhinderd op 12-6-95, sorry !

83

G.B.J.M. Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG Hoofddorp
tel.02503-32797 (prive)
02503-14668 (werk)

Hoofddorp, 12 juli 1995

Waarde Devil en zij die hiervoor in opleiding zijn,

Het gras wordt weer groen en ook de bal is weer rond.
Dus van jullie wordt verwacht, dat je je luie lijf weer in
beweging brengt om aan de roemrijke geschiedenis van de
Black Devils een passend hoofdstuk toe te voegen.

Hierbij gaat het programma voor de eerste competitiehelft.
Zoals je ziet beginnen we dit keer uit tegen Hercules.
Ik heb geen oefenwedstrijd kunnen organiseren, maar op 2 en 3
september zijn we ruimschoots in de gelegenheid ons wat op te
warmen tijdens het toernooi van AFC.
Nadere informatie krijgen jullie nog indien die in mijn bezit
komt.
Ik hoop jullie tegen die tijd lichamelijk en verbaal in puike
conditie aan te treffen, al zal bij een aantal van jullie wel
weer alleen het verbale deel in orde zijn.

Dan nu nog even een dienstmededeling. Met ingang van het
nieuwe seizoen zal Wim Vervoort er zorg voordragen dat er
iedere zaterdag voldoende Devils aanwezig zijn om te spelen.
Dus, hoe spijtig ik het ook vind, u dient uw geldelijke bij-
drage om een basis plaats veilig te stellen voortaan op de
bankrekening van de heer Vervoort te storten.
Wim heeft het afgelopen seizoen wat kunnen oefenen voor zijn
nieuwe taak en ik zal hem natuurlijk met raad en daad terzijde
blijven staan. Hij kan dan over een jaar of vijf geheel
zelfstandig deze uitermate belangrijke functie overnemen.

Met vriendelijke groet,

Gert Oonk

als altijd uw hardwerkende adspirant-aanvoerder

G.B.J.M. Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG HOOFDDORP
tel. 02503-32797

Betreft: AFC honderd jaar op 2 en 3 september.

Hoofddorp, 9 augustus 1995

Waarde Devil en zij die nog steeds in opleiding zijn,

Zoals reeds aangekondigd zou ik nog enige mededelingen doen omtrent het toernooi ter gelegenheid van "AFC honderd jaar". We worden zaterdag 3 september om 9.30 uur verwacht voor koffie met gebak. Om 10.15 uur is de officiële opening, waarna om 11.00 uur de eerste wedstrijden beginnen. Op zaterdag worden er 5 wedstrijden gespeeld en op zondag 3. Hoe verzinnen ze het. De eerste wedstrijd op zondag begint om 10.00 uur. Op zaterdagavond is er een feestprogramma in het Rijksmuseum Onder het toezien van de "Oude Meesters" kunt u zich daar te buiten gaan aan spijs en drank. Om te voorkomen dat AFC door deze verjaarspartij failliet gaat, wordt er voor deze happening een kleine bijdrage van fl 35.= p.p. gevraagd. Vervoer van en naar het Rijksmuseum geschiedt per bus. Een dezer dagen zal Wim Vervoort u benaderen om te vragen of u komt voetballen en of U met of zonder partner gaat slempen in het Rijksmuseum. Eenmaal gedane toezeggingen kunnen niet meer geannuleerd worden. Te allen tijde hangt u dan voor de fl 35,= p.p. Voor de dames is er zaterdagmiddag een bezoek inclusief lunch aan het Rosarium gepland in combinatie met een kleine rondvaart door de Amsterdamse grachten. Voorlopig lijkt mij dit weer voldoende voor jullie beperkte hersentjes.

Tot zaterdag 3 september.

Gert Oonk
adspirant aanvoerder



AFC 100

3 SEPT 1995



9

Nieuw Vennep, 20 oktober 1995

Waarde Black Devil,

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van een ledenvergadering van de Black Devils.

Datum: vrijdag 24 november 1995
Plaats: Restaurant Einder
Leimuiderdijk 121
1435 CX Rijsenhout (tel: 0297-326633)
Aanvangstijd: 18.00 uur
Programma: borreltje, maaltijd, vergadering

Bij sommigen onder U kan de vraag rijzen: alwéér een vergadering?

Het antwoord is :ja!. Daarvoor bestaan een aantal redenen, maar die geef ik U niet want het bestuur heeft niet de gewoonte om alle leden altijd maar over alles in te lichten.

Het loopt immers tegenwoordig soms de spuigaten uit met de zogenaamde mondigheid van de leden. Het ene referendum is nog niet klaar of de volgende werkonderbreking dient zich aan. Over werkonderbreking gesproken, dit wordt vast en zeker een stevig agedapunt. De scores van de laatste weken (0-6,0-6,4-12) geven aan dat de werkonderbreking van de huidige achterhoede nu wel erg lang heeft geduurd.

ZO GAAT HET NIET VERDER!

Nog iets. Volgend jaar vieren we ons 75-jarig bestaan en de voorzitter is nieuwsgierig hoe het met de diverse onderdelen van het feestprogramma staat.

Het woord is aan de "trekkers" en de voorzitter kennende adviseer ik U een stevig verhaal beschikbaar te hebben. Tenslotte. Er lopen al een tijdje een paar bedremmelde luitjes in het elftal, die zich afvragen of ze ooit nog lid zouden kunnen worden. Ik ben daar geen voorstander van, de jonge aanwas van de laatste jaren, de "patat-generatie", heeft ons weinig lol verschaft, laat staan behoorlijk voetbal, zie bijvoorbeeld bovengenoemde uitslagen. Maar goed, ik reken op Uw komst, want mocht U met een misselijk smoesje afzeggen, dan wacht U nog iets. De voorzitter, zoals bekend "informant-in-opleiding", heeft reeds een ploegje vrienden-uit-het milieu klaar staan om in dat geval Uw burgersmanwoning te komen verbouwen.

U bent gewaarschuwd, met een vriendelijke groet van,

Uw Secretaris-in-opleiding

Drs. J.S. Ellerbroek

Nieuw Venneep, 20 oktober 1995

Joh. Bogaardstraat 16^d
2151 CV Nieuw Venneep

Waarde voetbalvriend,

In verband met de teleurstellende resultaten van het eerste elftal van de Black Devils is een crisis-vergadering bijeengeroepen op vrijdag 24 november a.s.

Plaats: Restaurant Einder
Leimuiderdijk 121, Rijsenhout

Aanvang: 18.00 uur

Daarmee is helaas een akelig bestuurlijk dilemma ontstaan. Aan de ene kant is Uw aanwezigheid dringend gewenst omdat ook U de laatste weken geen deuk in een pakje boter hebt weten te schoppen. Ook het zuiver in de voeten aanspelen van de secretaris-in-opleiding liet alles te wensen over. Aan de andere kant is het ongebruikelijk bij de Black Devils om buitenstaanders bij de diverse vergaderingen toe te laten. Eerstens omdat in het algemeen het intellectueel nivo van de vergadering daaronder lijdt, en ook omdat de vertrouwelijkheid van de soms zeer persoonlijke en intieme beraadslagingen de aanwezigheid van niet-leden uitsluit. Het is dan ook met veel moeite dat het bestuur na rijp beraad heeft besloten om in Uw geval een uitzondering te maken en U uit te nodigen tot deze avond, althans voor de borrel en het diner voorafgaande aan de feitelijke vergadering.

We kunnen dan altijd nog zien of we U verzoeken Uw biezen te pakken, dit gelet op de vaak wispelturige gemoedstemming van de voorzitter en vooral Uw persoonlijk gedrag.

Ten aanzien van het laatste geef ik U nog een vriendelijke hint, waarbij ik U dringend verzoek die nooit openbaar te maken omdat daarmee mijn bestuursloopbaan ernstig in het gedrang kan komen.

De beoordeling van een gast op de vergadering wordt in hoge mate beïnvloedt door de kwaliteit en vooral de kwantiteit van het aantal rondjes dat hij de leden op eigen initiatief aanbiedt.

Bovendien helpt het ook om in de weken voorafgaande aan de vergadering af en toe vriendelijke en prijzende woorden te wijden aan het spel van de secretaris-in-opleiding, wat gelet op de kwaliteit van deze speler U nauwelijks moeite kan kosten.

Hierbij laat ik het, de goede verstaander heeft aan een half woord genoeg, ik zou het op prijs stellen om per ommegeande te vernemen of we U op 24 november mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

secretaris-in-opleiding



P.Kopp,
Afrikalaan 83,
2408 HS Alphen aan den Rijn,
tel.0172-470590.

Alphen ad Rijn, 24 oktober 1995.

Onderwerp: "vergadering" (!?) Black Devils.

Andere geachte waarde voetbalkenner,

Als heel/misschien (niet)/eventueel aankomend-adspirant-toekomstig-lid-in-opleiding oid van de bijna jubilerende Black Devils ben ik te beleefd om tegen te spreken, dat uw brief dd 20 oktober jl. een hoop waarheden bevat.

De rol van de secretaris-in-opleiding is buiten kuif, begrijp ik. Het aantal tegendoelpunten en door ons gescoorde doelpunten (in het doel van de tegenstander dan) is inderdaad niet iets om thuis aan de grote klok te hangen. Ik zwijg de laatste weken stilletjes als het thuishonk naar de uitslag vraagt.

Binnen het Devils-bestuur (ik hoor de term vaak, maar kan er eerlijk gezegd nog geen poppetjes bij bedenken) schijnt de intellectuele bovengrens allang te zijn ontstegen. Vandaar misschien "wat" communicatiestoornissen in het veld bij het aanspelen van de bal over ca 1 meter. Voor een feestje ben ik ook altijd te vinden.

Helaas tref ik ook enkele onwaarheden aan. De woorden teleurstellend/crisis/dilemma/veel moeite komen namelijk op het voetbalveld niet in mijn vocabulair voor. Biezen pakken tijdens/op/voor/na een vergadering houd ik ook niet van. Omkopen vind ik als integer Alphenaar niet te pruimen (alhoewel ik onder tafel best vrijwillig, uit eigen initiatief, een glaasje chocomel voor de secretaris-in-opleiding en andere echte leden kan regelen in ruil voor een vaste basisplaats).

Ik heb er alles aan moeten doen om 24/11/95 aanwezig te zijn op het crisis-beraad, maar bevestig u bij deze dus mijn bescheiden lijfelijke aanwezigheid (eventueel incognito als ik de gevaren tijdig heb ingeschat).

Ik maak direct van de gelegenheid gebruik om mijn verslag van het Landelijk Overleg "Om en nabij de eeuwclubs" (ik ben omgekocht om als nieuwelingetje daar aanwezig te zijn) aan een eindelijk gevonden bestuurslid te overhandigen, zodat ik mijn ei kwijt ben. Tevens hierbij gevoegd, voor in uw statige/grijze archieven, een eerste verslag van de jubileumcommissie (zwaar woord hoor) mbt het 75-jarig bestaan, welk verslag reeds gezonden is naar onze zeer gewaarde medespe- lers/jubileumcommissieleden Wim Vervoort en Jan Kulk.

Met vriendelijke sportgroeten aan de enige-echte-sceretaris-in-opleiding,

Peter Kopp


Aan de heren Kopp
Jongjans
Deurloo
Theone

92

Nieuw Venne, 20 oktober 1995

Waarde voetbalvriend,

In verband met de teleurstellende resultaten van het eerste elftal van de Black Devils is een crisis-vergadering bijeengeroepen op vrijdag 24 november a.s.

Plaats: Restaurant Einder
Leimuiderdijk 121, Rijsenhout
Aanvang: 18.00 uur

Daarmee is helaas een akelig bestuurlijk dilemma ontstaan. Aan de ene kant is Uw aanwezigheid dringend gewenst omdat ook U de laatste weken geen deuk in een pakje boter hebt weten te schoppen. Ook het zuiver in de voeten aanspelen van de secretaris-in-opleiding liet alles te wensen over. Aan de andere kant is het ongebruikelijk bij de Black Devils om buitenstaanders bij de diverse vergaderingen toe te laten. Eerstens omdat in het algemeen het intellectueel nivo van de vergadering daaronder lijdt, en ook omdat de vertrouwelijkheid van de soms zeer persoonlijke en intieme beraadslagingen de aanwezigheid van niet-leden uitsluit. Het is dan ook met veel moeite dat het bestuur na rijp beraad heeft besloten om in Uw geval een uitzondering te maken en U uit te nodigen tot deze avond, althans voor de borrel en het diner voorafgaande aan de feitelijke vergadering.

We kunnen dan altijd nog zien of we U verzoeken Uw biezen te pakken, dit gelet op de vaak wispelturige gemoedstemming van de voorzitter en vooral Uw persoonlijk gedrag. Ten aanzien van het laatste geef ik U nog een vriendelijke hint, waarbij ik U dringend verzoek die nooit openbaar te maken omdat daarmee mijn bestuursloopbaan ernstig in het gedrang kan komen.

De beoordeling van een gast op de vergadering wordt in hoge mate beïnvloedt door de kwaliteit en vooral de kwantiteit van het aantal rondjes dat hij de leden op eigen initiatief aanbiedt.

Bovendien helpt het ook om in de weken voorafgaande aan de vergadering af en toe vriendelijke en prijzende woorden te wijden aan het spel van de secretaris-in-opleiding, wat gelet op de kwaliteit van deze speler U nauwelijks moeite kan kosten.

Hierbij laat ik het, de goede verstaander heeft aan een half woord genoeg, ik zou het op prijs stellen om per ommekeer te vernemen of we U op 24 november mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

secretaris-in-opleiding

L. Deurloo M. Klompésingel 134 2135 JC Hoofddorp

Aan de secretaris i.o. van
De Black Devils
Joh. Bogaardstraat 16d
2151 CV Nieuw-Vennep

Hoofddorp, 29 oktober 1995

Waarde heer secretaris,

Uw brief van 20 oktober jl. heb ik in goede orde ontvangen. In verband met een verblijf buiten de polder, was ik niet in de gelegenheid u eerder te berichten. Maar ook zonder die reden acht ik het zeer twijfelachtig, of ik een schrijven van een zulk bedenkelijk niveau per ommegeande zou hebben beantwoord. Wanneer uw brief een uiting van het intellectuele niveau van De Black Devils is, wil ik mij vooralsnog terughoudend opstellen en niet bij voorbaat mij uitspreken om uw gelederen te komen versterken.

Ook inhoudelijk slaat u de plank in uw brief volledig mis. Overigens verklaart dat veel omtrent uw gedrag en spel tijdens de wedstrijd. Uw hoogmoedige benadering van de wedstrijd laat weinig ruimte voor zelfreflectie en blokkeert een zuiver inzicht in de spelsituatie. Volledig ten onrechte neemt u de vrijheid om uw medespelers op hun tekortkomingen te wijzen, terwijl juist u het bent, die verkeerd staat opgesteld of een sprintje (in uw geval een versnelde wandelpas) trekt terwijl de bal door mij op maat in uw voeten wordt aangespeeld. Tijdens de laatst gehouden wedstrijd van 28 oktober jl. werd uw beperking weer eens schrijnend duidelijk. Een beperking, die zo ernstig is, dat zelfs de tegenstander er door in verwarring geraakte en uw voorzet in een doelpunt veranderde.

De opstelling van een tweetal andere adspirant-leden tijdens en na deze wedstrijd heeft mij met afgrijzen vervult. Het was ronduit zielig waar te nemen, dat zij geen gelegenheid onbenut lieten om u in het zonnetje te zetten. Uw manipulatief talent- want dat heeft u- werpt blijkbaar bij minder getalenteerde voetballers dan ik wel zijn vruchten af.

De idolate wijze waarop zij u in de meest onmogelijke situaties de bal probeerden aan te spelen frusteerde de wedstrijd. Ik denk met genoegen terug aan de 3 minuten, die u buiten het veld verbleef. Als een geoliede machine bewoog ons team zich toen over de grasmatt.

De overhandiging van een aantal cadeaus na de wedstrijd deed de gouden handdruk aan Van Randwijk verbleken. Gezien het door mij geschatte jaarinkomen van deze twee adspirant-leden, moet gevreesd worden, dat zij zich om uwent wille in de financiële nesten gewerkt hebben.

Waarde heer secretaris, u begrijpt het al, ik doe aan dit soort duivelse spelletjes niet mee ! Tenslotte moet ik u berichten, dat het heel goed mogelijk is, dat ik op 24 november a.s. buitenslands verblijf. Ik verwacht binnenkort een interessante aanbieding te ontvangen van Willem van Hanegem om hem naar Saudi Arabië te vergezellen. U dacht toch niet dat mijn talent onopgemerkt bleef ?

Met vriendelijke groet,

Leo Deurloo, adspirant lid i.o.


drs. W. A. Verwoort
Markenburger 5
2152 LW Nieuw Venneep

Nieuw Venneep, 18 november 1995

Aan het bestuur van de AVV Black Devils
p/a Joh. Bogaardstraat 16d
2151 CV Nieuw Venneep

Geacht bestuur,

Als één van de angry young men en alom gerespecteerd lid van de Black Devils neem ik de vrijheid de volgende affaire aan u voor te leggen.

Op 28 oktober jongstleden hebben wij een benefiet wedstrijd gespeeld tegen HBS ter gelegenheid van het afscheid van het spelend lid Jaap Ellerbroek.

Naast vele bloemen en andere waardevolle cadeaus, gericht op een zinvolle vrije tijdsbesteding na zijn "actieve" loopbaan als voetballer, heeft deze oud-speler de volledige recette-opbrengst van deze wedstrijd geschenk gekregen. Gedeelte de publieke belangstelling en de hoogte van de entree-prijzen gaat het hier om een respectabele geldsom.

Tot mijn grote verbazing trof ik de heer Ellerbroek op 18 november 1995 wedzom aan op het sportcomplex de Traapschans te Nieuw Venneep, alwaar wij onze wedstrijd tegen Purich Den Haag zouden spelen. Hij was gekleed in het traditionele voetbal tenue van de Black Devils en meende recht te hebben op een basisplaats in het eerste team van de Black Devils.

Ondanks enige waarschuwingen van de wedstrijd-secretaris in opleiding, de heer G. Oort en diens plaatsvervanger de heer W.A. Verwoort, heeft de heer Ellerbroek aan deze wedstrijd

actief deelgenomen. Wat wil zeggen dat hij op het speelveld aanwezig was en doelbewust pogingen heeft ondernomen om aan het spel deel te nemen.

Waar drie handtekening van de heer Ellerboek in drukt tegen de afspraak, die in eerder stadium tussen de wedstrijdleiding en de heer Ellerboek zijn gemaakt - overigens ook in goed overleg met zijn directe familie - leg ik de volgende vragen aan u voor.

1. Welk standpunt neemt het bestuur in ten opzichte van het gedrag van de heer Ellerboek?
2. Welke sancties denkt het bestuur jegens deze heer te treffen tenende herhaling van zijn come-back te voorkomen?
3. Overweegt het bestuur de invoering van een maximum leeftijd voor spelende leden van de Blacht Devils om een dergelijke pijnlijke situatie in de toekomst te voorkomen?

Waar deze affaire de gemoederen van de leden van de A-selectie zeer heeft bewogen, hetgeen ten koste gaat van de sportieve prestaties, acht ik een openbare behandeling van deze zaak tijdens de jaarvergadering van 24 november aanstaande van groot belang.

Ik verzoek u dan ook vriendelijk, doch dringend, deze affaire voor betreffende vergadering te agenderen en nauwgezet te behandelen. ^{ook} Gecis de ernst van de zaak is de instelling van een enquête-commissie aanbevelenswaardig.

Hogachtend,
W. Kroon

107

Veteranen competitie eerste helft, t/m 18-11-'95.

	gesp.	gew.	Gel.	Verl.	Punt.	Voor	Tegen.
H.V.V.	8	8	0	0	24	33	8
HERCULES	7	5	1	1	19	23	12
A.F.C.	8	5	1	2	16	38	24
KAMPONG	7	5	0	2	15	33	15
K.H.F.C.	7	4	0	3	12	26	24
V.O.C.	7	2	2	3	8	14	14
QUICK	6	2	1	3	7	12	16
H.B.S.	6	2	0	4	6	13	24
CONCORDIA	8	1	1	6	4	15	29
BLACK DEVILS	7	1	1	5	4	12	38
VICTORIA	7	0	1	6	1	14	29

Hierbij ontvangt U tevens het programma voor de tweede helft van de competitie.

Onderling veranderde wedstrijden uit de eerste helft, moet U zelf in dit programma wijzigen.

Wilt U zo vriendelijk zijn om mij na iedere thuiswedstrijden de uitslag door te bellen.

Met vriendelijke sportgroeten,

Herman Franken

Linge 12
 2105 WB Heemstede.
 telf. 023 - 5287254.

LEDENLIJST BLACK DEVILS

o r- vlieg
x Vergeten

OCT 1995
DEC 1994

102

	1967	St. J. Ahern	Noordlaan 61	B1990	Hoeillaart/Brussel
		R. Back	de Breekstraat 78	1024	LK Amsterdam
	1979	W. van Balen	Potterplantsoen 6	2182	VG Hillegom
	1985	R. v. d. Berg	Alfons Diepenbroekhof 11	2132	KA Hoofddorp
	1956	L. C. Boogerd	Molenweg 13	7431	BG Diepenveen
x	1981	C. Broekhoven	Vrijbuitenhof 3	2132	TL Hoofddorp
	1973	N. Brouwer	Wagnerstraat 6	2421	GW Nieuwkoop
	1965	W. van Dapperen	Schwerinlaan 1	1404	AV Bussum
x	1995	L. Deurloo	Marga Klompesingel 134	2135	JC Hoofddorp
		M. R. Easton	20 Knolewood, Devenish Road		Sunningdale /UK
	1968	W. Ebeling Koning	Dr. Melchiorlaan 6	1901	KE Castricum
	1973	J. S. Ellerbroek	Joh. Boogaardstraat 16	D 2151	CV Nieuw Vennepe
	1985	R. Engel	Frankrijklaan 5	2034	BB Haarlem
	1956	N. J. P. Giltay Veth	Laan van Dick Laan 32	2101	PM Heemstede
		F. E. van Haastert	Iepenlaan 84	2061	GM Bloemendaal
	1970	C. van Hattem	Zonnestein 41	1181	LS Amstelveen
	1970	P. Heidinga	Mozartstraat 140 A	1962	AG Heemskerk
	1975	P. M. J. Heyboer	Weth. Driessenstraat 28	1107	XK Amsterdam
	1991	P. Heynis	Verremeer 82	1435	NB Rijnsenhout
	1967	R. Hoeffelman	Krullenlaan 25	2061	HT Bloemendaal
	1969	P. C. van den Hoek	Zevenend 62	1251	RP Laren
	1995	C. Jongejan	Assumburg 90	2402	KV Alphen a/d Rijn
		L. A. P. de Kind	Pieter Bedijnstraat 48	2202	VK Noordwijk
	1975	F. S. A. Koerts	Bachrode 6	2717	AN Zoetermeer
	1995	P. Kopp	Afrikalaan 83	2408	HS Alphen a/d R
		J. A. v. d. Kuil	Jacob v. Ruisdaellaan 36	2102	AP Heemstede
	1985	J. Kulk	Smedeman 2	2151	CN Nieuw Vennepe
	1940	J. B. J. Laboyrie	W. Kesstraat 3 IV	1077	KP Amsterdam
	1972	N. J. v. d. Lee	Zuidwerfplein 19		Den Haag
	1975	R. Liefbroer	Binderstraat 15	2151	BJ Nieuw Vennepe
	1969	J. C. J. v. d. Lip	Swalvestraat 13	2042	KA Zandvoort
	1975	J. A. H. v. d. Maarl	Sikkelstraat 73	2151	CP Nieuw Vennepe
	1940	H. Meyling	Wegdammerweg 4	7475	MH Goor
	1989	G. Oonk	Lutullistraat 141	2131	TG Hoofddorp
	1956	D. Rahusen	Le Chevalierlaan 4	8162	PD Epe
	1981	H. van Rijn	Eug. Previnaireweg 58	2151	BG Nieuw Vennepe
	1966	H. W. Sandberg	Amstel 87	1018	EK Amsterdam
	1960	D. Schoute	M. Hobbemastraat 20	2102	KK Heemstede
	1969	W. van der Smagt	Amstelveenseweg 196	1075	XS Amsterdam
	1985	P. Smits	Keizersgracht 749	1017	EA Amsterdam
	1956	P. J. Swens	Schubertlaan 24	2102	EL Heemstede
	1941	A. C. van Swol	Bareellaan 27	B2080	Kapellen Brussel
	1995	Th. A. J. Thonen	Louise de Coligny laan 8	2341	CJ Oegstgeest
	1975	J. van Veen	Sportveldweg 45	2151	CA Nieuw Vennepe
	1991	W. Vervoort	Marketentster 5	2152	LW Nieuw Vennepe
	1981	F. Vriesendorp	Eggestraat 19	2151	BP Nieuw Vennepe
	1956	B. Wachter	Nieuwe Gracht 88	3512	LW Utrecht
	1965	H. Wamsteker	Johan de Wittlaan 19	2012	PC Haarlem
	1947	H. Warners	Apollolaan 197	1077	AX Amsterdam
	1956	H. J. van Weelde	Grenslaan 2 A	2111	GH Aardenhout

A G E N D A

LEDENVERGADERING VAN DE AMSTERDAMSE VOETBALVERENIGING DE BLACK DEVILS, TE HOUDEN OP 24 NOVEMBER 1995 IN RESTAURANT DE EINDER, RIJSENHOUT

1. Opening van de vergadering door de voorzitter, tevens controle op eventuele aanwezigheid van niet-leden. Eventuele schorsing van de vergadering ter verwijdering van niet-leden.
 2. Notulen van de vorige vergadering op 29 november 1995.1
 3. Ingekomen stukken.
 4. Financieel verslag door de boekhouder-in-opleiding, de heer J. Kulk.
 5. Voorstel tot het verlenen van het lidmaatschap aan de heren C. Jongejan, Th. Thonen, P. Kopp, L. Deurloo.
 6. Benoeming van de commissie van ingeleide.
 7. Ondervraging van de aspirant-leden, gevolgd door een hoofdelijke stemming.
 8. Voorzitter leest voor uit eigen werk, tevens een mogelijkheid tot het aanbieden van consumpties aan het bestuur.
 9. Verslag van de ballen-commissaris, de heer J van Veen.
 10. Verslag van de competities en team-evaluatie door de aspirant-aanvoerder-in-opleiding, de heer G. Oonk.
 11. Evaluatie van de prestaties van de aspirant-aanvoerder-in-opleiding, dezelfde heer G. Oonk, en de assistent-regelaar de heer W. Vervoort.
 12. De lustrumviering in 1996 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Black Devils.
- Achtereenvolgens een toelichting van :
- a. de commissie " de-heren-op-stap" o.l.v. de heer van Balen
 - b. de commissie " de dames-en-heren-op-stap" o.l.v. de heer van Rijn
 - c. de commissie lustrumtoernooi o.l.v. de heer J. van Veen.
 - d. de commissie publiciteit o.l.v. de heer R. van den Berg.
 - e. de commissie ere-wedstrijd DIOS-Black Devils o.l.v. de heer R. Liefbroer
13. Rondvraag en een laatste gelegenheid tot het aanbieden van consumpties aan het bestuur.
 14. Sluiting van de vergadering door de voorzitter mits hij daartoe nog in staat is.

VERSLAG

van de ledenvergadering van de Amsterdamsche Voetbalvereniging de Black Devils, gehouden op 24 november 1995 in Restaurant Einder te Rijsenhout.

Aanwezig:

De bestuursleden J.v.d.Lip(voorzitter), Drs.J.S.Ellerbroek (secr. i.o.),J.Kulk(assistent-boekhouder i.o.)

De leden W.van Balen, Prof. R.v.d.Berg(verlaat), Prof. N.J.P.(Kiek) Giltay Veth, P.Heynis, Drs.L.A.P.Het Kind, Mr.P.Heidinga, P.Heyboer, F.Koerts, R.Liefbroer, J.v.d.Maarl, Drs.G.Oonk, Ing.H.v.Rijn, J.van Veen, W.Vervoort, en Purser F.Vriesendorp.

De gasten:L.Deurloo, C.Jongejan, P.Kopp, Prof Th.Thonen

Na een geanimeerde maaltijd opent de voorzitter de vergadering en uit zijn tevredenheid over de goede opkomst. Dan bespeurt hij een aantal hem onbekende gasten en wanneer desgevraagd blijkt dat het een viertal kandidaatleden betreft ,schiet hij spontaan in een driftkoliek.

“Eruit met dat gespuis”,brult hij en gelukkig wordt dit bevel zonder morren opgevolgd want er dreigde anders duidelijk een ordinair handgemeen.

Een van de gasten, de heer Jongejan tracht nog even de lachers op zijn hand te krijgen door onverwachts een mooie poster uit de laatste Playboy te laten zien. Een paar aanwezigen veren op uit hun stoel maar de blik van de voorzitter doet hen schielijk terugzakken.

Onder punt 2 van de agenda leest de secretaris i.o. de notulen voor van de laatste vergadering gehouden op 29 november 1991.

Zoals gebruikelijk is het een punctueel, stijlvol en helder verslag maar toch blijken enkele leden nog vragen te hebben. Zo wenst de heer Vervoort gecorrigeerd te zien dat niet hij maar de heer Heynis als kandidaatlid de vergadering in volstrekte dronkenschap heeft betreden.

Hijzelf was slechts aangeschoten, verklaart hij.

De voorzitter negeert dit commentaar met de mededeling dat hij het verschil tussen de heer Heynis en de heer Vervoort niet kan zien omdat hij ze beiden tamelijk onbenullig vindt.

Wanneer hij echter wil overgaan naar het volgende punt van de agenda vraagt de oudst-aanwezige, Prof Gilthay Veth het woord.

In vlijmscherpe en welgekozen bewoordingen stelt hij de vergadering op de hoogte van zijn ongenoegen over de onbekwaamheid van de voorzitter in het algemeen en de slechte behandeling van dit punt in het bijzonder.Hij wijst erop dat het verslag dient te worden goedgekeurd door een meerderheid van de leden.

Tot verbazing van de jongere leden buigt de voorzitter deemoedig en nederig het hoofd en belooft beterschap.

Aldus krijgt ook de heer v.d. Berg het woord. Na een excuus over zijn verlate aankomst (hij kwam van een uitgelopen vergadering van de Raad van Commissarissen van Yap Yum) wijst hij erop dat de heren Heynis en Vervoort destijds voorwaardelijk benoemd waren tot leden-in-opleiding.

Dit was zo besloten om de mogelijkheid open te laten beide heren tussentijds uit het elftal te gooien wanneer hun abominabel spel niet zou verbeteren. De heer v.d.Berg wil deze procedure graag vastgelegd hebben in de notulen. De vergadering is het hier van harte mee eens en een verzoek van de heer Heynis om zijn status nu een upgrade te geven tot gewoon lid, wordt met schaterend hoongelach van tafel geveegd.

De secretaris i.o. gaat dan over tot de behandeling van de ingekomen stukken. Er zijn berichten van verhinderd binnen gekomen van de leden Broekhoven,Engel,Rahusen en Giltay Veth.

De voorzitter informeert hoe het mogelijk is dat de heer Giltay Veth dan nu aanwezig is in de vergadering.Is dit soms een dubbelganger of een tweelingbroer?.

De heer Giltay Veth antwoordt dat hij de voorzitter zand in de ogen had willen strooien door vanuit een veronderstelde afwezigheid de voorzitter onverwacht te bestoken met zijn kritiek.

De voorzitter neemt bedremmeld een slokje.

De andere ingekomen stukken behelzen twee ongebruikelijke sollicitatie-brieven van de kandidaatleden Kopp en Deurloo die zo weinig om het lijf hebben dat de voorzitter verordonneert ze in de prullebak te gooien. De secretaris-i.o. mompelt dan iets over een onbeduidend briefje van de heer Vervoort, maar de voorzitter vraagt hem het epistel voor te lezen.

Dan blijkt waarop de terughoudendheid van de secretaris i.o. was gebaseerd, want de brief van de heer Vervoort behelst een verzoek tot speelverbod, c.q. afscheidswedstrijd c.q. schorsing c.q. roeyement van de heer Ellerbroek zelf.

Gelukkig komt de voorzitter tot inkeer en ook dit stuk verdwijnt naar de open haard.

Enkele leden spreken zelfs spontaan hun waardering uit over de belangrijke rol die de heer Ellerbroek nog steeds in het elftal speelt als spelbepaler-rond-de-middenstip.

Dan is het woord aan de heer Kulk in zijn functie van assistent-boekhouder i.o.

Hij deelt de vergadering een voddig A-4-tje uit waarop wat getallen zijn neergeschreven, die volgens de heer Kulk om en nabij de kaspositie van de vereniging weergeven.

Na het gebruikelijke gestamel over moeilijke tijden, wanbetalers en verslechterde prive-omstandigheden is het woord aan de vergadering.

De heer Heidinga vraagt naar de balans. "In het elftal?", vraagt de heer Kulk met verbazing.

Dit schiet de heer Heidinga in het verkeerde keelgat en hij nagelt vervolgens de assistent-boekhouder i.o. medogenloos aan de schandpaal.

Hij vraagt tenslotte aan de voorzitter of er een kascontrole heeft plaats gevonden, maar deze antwoordt dat dit niet de gewoonte is bij de Black Devils en zeker niet bij de heer Kulk omdat hem dan ongetwijfeld een langjarig verblijf achter de tralies zou zijn toegefallen.

De voorzitter gaat dan over tot het volgende punt, de benoeming van de Commissie-van-ingeleiding van de kandidaatleden. Hij stelt voor de heren Giltay Veth, Heidinga en van Balen voor deze belangrijke taak aan te wijzen. De vergadering klapt enthousiast en daarna worden de kandidaat-leden, de heren Deurloo, Jongejan, Thonen en Kopp door vernoemde commissie naar binnen gebracht.

Het verblijf elders in het café heeft hen kennelijk opgevrolijkt want de heren hebben alle vier een feestneus opgezet en gedragen zich tamelijk luidruchtig. De voorzitter verzoekt hen in het alkoof plaats te nemen en vraagt dan de heer Deurloo naar voren te komen.

De ondervraging door de commissie is een pijnlijke vertoning omdat de heer Deurloo op een aantal heldere vragen aangaande techniek, conditie en sociale aspecten van het voetballen slechts een aantal beschamende onbenulligheden te berde brengt.

De heer Giltay Veth concludeert namens de commissie dat de heer Deurloo uitsluitend als vierde keus kan worden aangenomen als er bovendien sprake is van zogenaamde nooddrift. De professor geeft desgevraagd een langdurig academisch betoog over het begrip nooddrift waaruit opgemaakt mag worden dat nooddrift zich voordoet wanneer je met zijn tien op het veld staat en dringend nog iemand nodig hebt, desnoods de heer Deurloo.

De beurt is dan aan de heer Jongejan die nog steeds met de Play-girl poster rondloopt. Terwijl een aantal leden met een geile blik naar de poster loert roept de voorzitter woedend de heer Jongejan tot de orde. "Bespaar me je puberporno, ik heb thuis zelf nog een lekker kippetje" brult hij.

De heer van den Berg verzoekt de heer Jongejan zijn zonnebril af te zetten maar barst daarna in een hikkend gelach uit wanneer hij ontdekt dat het de neusgaten van de heer Jongejan betreft.

Na enig heen en weer gepraat stelt de heer Giltay Veth dat we hier te doen hebben met een zo mogelijk nog zwakkere kandidaat die slechts lid mag worden in het uitzonderlijke geval van nooddrift uit noodweer.

De heer Jongejan verdwijnt weer in het alkoof en dan verschijnt de heer Kopp.

De heer Het Kind vraagt hem zijn feestneus af te zetten maar dat kan niet want het blijkt hier om de natuurlijke neus van het kandidaat-lid te gaan. Hij vertoont een opmerkelijk verschil met zijn twee voorgangers door alle vragen zwijgend over zich heen te laten gaan. De heer van den Berg stelt dan voor de heer Kopp onder te brengen bij de vereniging FC Pedo te Epe waar zich recentelijk een tekort aan welgebouwde jeugdleden heeft voorgedaan.

De voorzitter van de commissie, de heer Giltay Veth deelt mede dat de heer Kopp uitsluitend bij nooddrift uit noodweer bij doodslag zonder vooropzet lid mag worden.

Tenslotte verschijnt de heer Thonen. De heer Giltay Veth ondergaat plotseling een totale gedaantewisseling wanneer hem blijkt dat de heer Thonen ook hoogleraar is in een overigens subaltem en onduidelijk bijvak.

Na een vriendelijke conversatie stelt de Giltay voor om de heer Thonen terstond als lid toe te laten, maar dan breekt er rumoer uit in de vergadering.

De heer van Veen roept dat hij de heer Thonen een slijmbal vindt maar hij verandert deze kwalifikatie op verzoek van de voorzitter in "nitwit". Hij vindt dat de heer Thonen net doet of hij er niet bij hoort en dus kan hij geen lid worden omdat het bij de Black Devils geen gewoonte is om iemand toe te laten die net doet of hij er niet bij hoort.

De heer van de Berg stelt voor om in plaats van de vier kandidaatleden terug te vallen op de Zweedse tweeling "Breudneudig en Heugneudig", die zich al eens hadden aangemeld maar om hem onduidelijke redenen waren afgewezen.

Dan neemt de voorzitter het woord en verrast iedereen door het onverwachte doch onomkeerbare besluit de genoemde vier heren tot lid van de Black Devils te benoemen. "Ex cathedra" verklaart hij plechtig.

De vergadering wordt dan geschorst voor een kleine receptie.

Na de heropening krijgt de heer Oonk het woord voor het verslag van de competitie resultaten. Hij vermeldt bevredigende prestaties. De Black Devils zijn volgens hem achtereenvolgens als derde, vierde en vijfde geëindigd.

Op een vraag van de heer Vriesendorp geeft hij toe dat hij bij het ontbreken van informatie over uitslagen veelvuldig gebruik heeft gemaakt van dobbelstenen.

Tenslotte komen de verschillende lustrum-commissies aan bod, dit in verband met het naderende 75-bestaan van de vereniging in 1996.

De heer van Balen heeft namens de commissie "de heren-op-stap" al een volledig programma gereed en verzoekt iedereen het weekeinde van 8 en 9 juni vrij te houden.

De heer van Rijn, verantwoordelijk voor het evenement "de dames-en-heren-op-stap" verklaart van niets te weten, maar belooft terstond in actie te komen. De secretaris-i.o. veroorlooft zich buiten de orde van dit verslag op te merken dat nadien nooit meer iets van de heer van Rijn is vernomen.

De heer van Veen deelt mede dat het lustrumtourooi op 2 september zal plaats vinden.

In de rondvraag vraagt de heer Vervoort nog aandacht voor een uitgave van zijn buurtkrant waarin melding wordt gemaakt van financiële malversaties in de kringen van de Black Devils, maar hij krijgt weinig respons omdat dit door de meeste leden niet als opmerkelijk nieuws wordt beschouwd terwijl anderen inmiddels in een vredig dutje verzeild zijn geraakt.

De voorzitter spreekt nog enige opwekkende woorden en sluit dan onder dankzegging aan kastelein Jan de vergadering.

Aldus opgemaakt door de secretaris i.o.

Rijsenhout, 24 November 1995.

Welkom
Black - devills

Einder
Bras terant
1435 CX Rijsenhout
Leimuiderdijk 121, 0297 - 326 633

Uw schot voor open doel, keuze menu voor vanavond, bestaat uit;

Voorgerecht:

Vlaamse mosselsoep, goed gevuld met groenten en mosselen

Schotse *Carpaccio*,

van gerookte Schotse zalm en gerookte Schotse rib-eye

Salade Santorinni, in amandelsnippers verpakte warme Feta

Hoofdgerecht:

Bourgondische lamsboutjes, met saus van rode wijn, honing en
tijm

de "Westeinder" Snoekbaars filet gebakken met kreeften saus

Ingepakt haasje, varkenshaas omwikkeld met bacon in een zachte

romige saus

Nagerecht:

Grand dessertje

Dit alles een ware veteraan waardig

Uw gast -vrouw en -heer, Rosita en Jan.

Nieuw Vennepe, 16 februari 1996

Drs. J.S. Ellerbroek

Joh. Bogaardstraat 16^d
2151 CV Nieuw Vennepe

Waarde clubgenoten,

In mijn schrijven van 15 juni 1995 j.l. heb ik een aantal leden tot activiteit opgeroepen om het 75-jarig bestaan van onze geliefde vereniging in 1996 luister bij te zetten. Ik realiseerde me toen wel dat dit voor de meeste van hen een moeilijke zo niet onmogelijke opgave zou betekenen gelet op de organisatorische en in het algemeen de verstandelijke vermogens van betrokken leden.

Echter, de resultaten tot dusver overtroffen toch nog mijn somberste verwachtingen. Het enige wat feitelijk en ordelijk is verlopen, is de organisatie van de jaarvergadering, maar die taak was ook god zij dank aan mij toevertrouwd.

Voor het overige heb ik een aantal geschriften in mijn bezit die vermoedelijk in de ogen van de afzenders een zogenaamde "voortgangsreportage" moeten betekenen, maar die het nivo van een mislukt schoolopstel niet overschrijden. Daarin zijn dan een aantal plannetjes vervat die onder één noemer vallen samen te vatten: VERKEERD!

Verkeerd taalgebruik, verkeerde feestjes, verkeerde kledingaanwijzingen, alles verkeerd!

Vanzelfsprekend, zullen een aantal oudere leden mij zeggen. Hoe kan het ook anders als je jonge nit-witten als Vervoort, Kulk, Heynis, Kopp, Jongejans etc. zulk een taak toevertrouwt. "Natuurlijk!" is daarop mijn antwoord, maar dat is toch geen reden voor good-old-Wim-van-Balen om ons te trakteren op een ranzig toeristentochtje naar de Efteling?

Die man zou toch inmiddels beter moeten weten?

Het is dus hoog tijd om de koppen bij elkaar te steken, of liever een aantal koppen wakker te schudden, of tegen elkaar te slaan c.q. af te hakken.

Daartoe verzoek ik U vriendelijk doch dringend om op maandag 26 februari 1996 aanwezig te zijn op een buitengewone ledenvergadering, te houden in hetzelfde etablissement te Rijsenhout waar wij elkaar eerder troffen, te weten Restaurant Einder, Leimuiderdijk 121 tel. 0297-326633.

De voorzitter en ondergetekende zullen daar vanaf 18.00 uur aanwezig zijn om een borrel te drinken en een hapje te eten, U bent dan ook van harte welkom, het zou wel eens het leukste gedeelte van de avond kunnen worden. De vergadering, begint om 20.00 uur.

Centurion bij de Black Devils!

TSJAKKA!!

met de minimaal verschuldigde hoogachting,
de secretaris-in-opleiding


 NIELW. VENNEP
 1W

22 FEB. 96

BESTE WILLEM,

IK VOND HET LEUK OM JE KRACHTIGE STEM OP MYN ANTWOORD APPARAAT TE HOREN. MAAR WAT EEN ONGERUSTHEID SPRAAK ER UIT JE TOON. HET DOOR JOU BE-DOELDE "ANTWOORD FORMULIER." HEB IK NA VEEL ZOEKEN GEVONDEN BY DE ONWELHOFTE POST ZOALS KRANTJES VAN "BRISTOL"; DIRCK US BROEK ETC. DIT SOORT "MULTIPLE CHOICE" FORMULIEREN HAAT IK.

SINDS WANNEER GAAT DE ENE BLACK-DEVIL DE ANDERE DIT SOORT MILIEU VERVUILLENDE BRIEFJES STUREN.

HET ERGSTE IS ECHTER DAT IK AL LANG FL. 125.- AAN PAUL HAD OVERGEMAAKT OTERHER NOCH 2 X FL. 125. PER VERGISSING. KUN JE NAGARN.

INHIDDELS IS FL. 125 TERUGGESTORT. LEEK MI VOLDUENDE BEVESTIGING VAN HET FEIT DAT IK "MISSCHIEN EVENTUEEL OVER WEEG OM 8 OF 9 EN/OF 8 EN 9 AAN WEZIG TE ZIEN EEN FORMULIER ^{WAARIN} VAN MI WORDT GEVRAAGD MYN NAAM + ADRES TE GEVEN. IS VAN EEN STUPIDITEIT DIE IK ZELFS VAN EEN DEVIL NIET

II

VERWACHT. DE ZIN: DIT FORMULIER
MET POSTZEGEL ENZV. HEEFT MI
DIEP GERUWETST. NORMAAL GESPROKEN
SCHRYF IK JE NOOIT, MISSCHIEN
IN DE TOEKOMST OH JE FELICITEREN
ALS JE STOPT MET WAT JIJ VOETBALLER
NOEMT. IK DOE ALTYD EEN POSTZEGEL
OP MIJN BRIEVEN. JAAP IS DE
ENIGE DIE MIJN KAARTEN ZONDER
POSTZEGEL VERZUURD
HELPAAS ZAL IK ER. A.S. MAANDAG
BY DE VERGADERING NIET BY ZIJN
DE K.L.M. WER ZOCHT MIJ IN ZONNIGE
OOR DEN WAT LICHT MIJN TE VERRICHTEN
ECHTER MIJ SPREKEN ELK ANDER.
HOPELIJK ZULLEN DE MEDE DEVILS
JE OOK OP JE DWALINGEN WIJZEN.
VEEL STERKTE

GROETEN

FLOOR.

P.S. BYGESKOTEN: 1 POSTZEGEL
- UIT SINGAPORE.

P.S. PRAAT JE WEL EENS MET PAUL?
DAN HAD JE KUNNEN WETEN DAT
IK AL LANG BETAALD HAD.

112
Drs. J.S. Ellerbroek

Joh. Bogaardstraat 16^d
2151 CV Nieuw Vennepe

Nieuw Vennepe, 29 februari 1996

Waarde clubgenoten,

Na onze geslaagde vergadering van 26 februari j.l. geef ik hierbij voor de goede orde een bevestiging van wat naar mijn beste, maar enigszins vertroebelde herinnering onze democratische besluitvorming was.

1 DE-HEREN-OP-STAP

- Datum: 8 en 9 juni 1996
- De organisatoren schijnen inmiddels te weten wie er wel of niet van zijn vrouw/partner mee mag
- Alles onder controle, volgens Wim v.B

2 TOURNOOI

- Datum: 7 september 1996
- Deelnemers: AFC/HVV, QUICK/HBS, KHFC/VICTORIA, KAMPONG/HERCULES, VOC/CONCORDIA, BLACK-D
- Ontvangst: 12.00 uur
- Aanvang wedstrijden: 13.30 uur
- Met veel nadruk lobby-en dat iedereen om 12.00 uur aanwezig is om met allure het toernooi te openen.
- Eregasten: Jos Staatsen(?). Michael van Praag(?)
- Verder alles onder controle volgens G.Oonk

3 FEEST

- Aanvang met de prijsuitreiking 17.00- 22.00 uur
- vermoedelijk zeer weinig onder controle gelet op W.Vervoort c.s.

4 BUDGET

- Hoofdelijke omslag van circa Fl 300.- de man.
- Individuele zakelijke sponsors zeer welkom
- Ook R.van den Berg gaat ruim betalen

5 OP-STAP-MET-DE -DAMES

- Datum: 5 oktober 1996
- Alles voortreffelijk geregeld door H.van Rijn

6. WEDSTRIJD TEGEN DIOS

- Datum : in overleg
- Organisator: R.Liefbroer
- Programma : voetballen, borrel, kado'tjes voor DIOS

7.PUBLICITEIT

- Organisatie: R.van de Berg
- Kontakten: Jack van Gelder, Pierre Heyboer, lokale pers
- geen nieuw lustrumboek

Met vriendelijke groet van Uw secretaris i.o.



Drs. J.S. Ellerbroek

Joh. Bogaardstraat 16^d
2151 CV Nieuw Vennepe

28 maart 1996

my

Beste clubgenoot,

Zo langzamerhand wordt ik vermoeid van steeds nieuwe brieven aan Uw adres ,maar bijgaande aankondiging bevat zeer belangrijk nieuws!

Waarschijnlijk zult U dat, gelet op het gemiddelde IQ van de leden van de Black Devils, niet zo snel ontdekken, dus laat ik U als beter bedeelde een beetje op weg helpen.

DE VOORZITTER GAAT TROUWEN!

Gezien de organisatie (lokatie) van deze opmerkelijke gebeurtenis en misschien ook met het oog op het gemiddeld sociaal nivo van de leden van de Black Devils (tafelmannieren?) heeft de voorzitter besloten om weinig ruchtbaarheid aan zijn feestje te geven.

Het lijkt me desalniettemin gewenst, verstandig en aardig als U toch iets van U laat horen, vandaar dit schrijven. Ik laat de rest aan Uw spreekwoordelijke fantasie over.

met vriendelijke groet


secr. i.o. Black Devils

BLACK DEVILS 75 JAAR - 1921 - 1996

Jubileumcommissie "De Heeren-op-Stap"

Hillegom, 31 mei 1996

Beste

Jaap,

Zaterdag 8 juni a.s. is het dan eindelijk zover. Met 16 Black Devils doen we de aftrap van ons Jubileum weekend ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van onze unieke vereniging. Een week-end dat zich in de lommerrijke omgeving van Eerbeek zal afspelen.

Het programma voor 8 en 9 juni ziet er als volgt uit:

zaterdag 8 juni.	12.00-12.30 uur,	aankomst en inchecken
	12.30-13.30 uur,	lunch
	14.00-17.00 uur,	sportief programma
	17.30-19.00 uur,	borrel
	19.30 uur	, aanvang diner
zondag 9 juni.	08.30-09.30	, ontbijt en uitchecken
	10.00-12.00	, herstelprogramma
	12.00-	, vertrek

Hotelaccomodatie

Ons onderdak voor dit week-end is in het Huis te Eerbeek, Prof. Weberlaan 1, telefoon 0313-659135, fax 0313-654175. Er is 1 eenpersoonkamer gereserveerd op uitdrukkelijk verzoek van Pierre. De rest van de kamerindeling zoeken jullie zelf maar uit.

Heenreis naar Eerbeek en routebeschrijving

Met de auto is het ca. 1.5 uur naar Eerbeek (zie bijgaande routebeschrijving). Als je met iemand wilt meerijden, moet je dat onderling even regelen. Niet zozeer voor de gezelligheid maar voor het milieu. We rekenen erop dat iedereen voor 12.30 uur aanwezig is.

WIM VAN BALEN

Kledingadvies

Sportieve kleding voor zaterdagmiddag en zondagmorgen (jack, sportschoenen, trainingspak etc.) Voor de rest moet je gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Advies voor de borrel en het diner: casual. Zaktelefoons zijn in geen geval toegestaan.

Betaalwijze

Om wakker te worden zal Jan v.d. Maarl tijdens het ontbijt ieders bijdrage bekend maken. Iedereen rekent bij Jan af, bij voorkeur cash of cheques, geen credit-cards. De gezamenlijke drankrekening voor de borrel en het diner wordt zaterdagavond op een nader te bepalen moment afgesloten. Voor de diehards onder ons is het daarna rekening man.

Tot slot

Gelet op de motoriek van een aantal Black Devils kan dit wel eens het laatste jubileum weekend zijn dat je als actieve voetballer mag meemaken. Reden te meer om er met elkaar een onvergetelijk week-end van te maken.

Heel veel plezier alvast.



Jubileumcommissie "De Heeren-op-Stap"

Jan v.d. Maarl, Paul Heijnis, Wim van Balen

Deelnemers Jubileum week-end.

Jur, Jaap, Leo, Jan Kulk, Peter, Gert, Karel, Floor, Harry, Jan v. Veen, Maarten, Pierre, Lucien, Jan v.d. Maarl, Paul en Wim .

Bijlage: routebeschrijving

1178

Presidentiële suite
tevens hoofdkwartier v.d
A.V.V.De Black-Devils
p.a. Waarderweg 94
2031 BR HAARLEM

14-06-'96

Jubileumcommissie
"De Heeren-Op-Stap"
p.a.de heer Wim van Balen
Paulus Potterplantsoen 6
2182 VG HILLEGOM

Waarde commissieleden,

Nadat een triviaal vodje, Uw ongetwijfeld, glanzende brievenbus ontsierd heeft, afkomstig van ene Ellerbroek, die, à titre personel, U in nederige bewoordingen meende te moeten dankzeggen voor een dagje uit. (ik had vroeger op school een jongetje die werd genoemd Jan-Gatje-Lik), gevoelt U ongetwijfeld zeer sterk een groot en immens verlangen om een woord van dank te verkrijgen van de president zelve.

Dit woord en degene die er opvolgen wil ik U, par-bleu, allerm minst onthouden.

U hebt, commissie, voldaan aan de (overigens zeer eenvoudige) eis die aan u werd gesteld, om voor allemachtig veel geld een uiterst eenvoudig en voedzaam samenzijn te organiseren.

U bent daarin geslaagd, niet meer en niet minder.

Een kort eenvoudig en positief knikje is dan ook uw deel, niet meer en niet minder.

Wel neem ik in welwillende overweging, commissieleden, om U te benoemen tot hofmaarschalk voor algemeen gebruik in-spé, bij de komende jaarvergadering, edoch deze is nog ver weg en kan er ergo nog van alles gebeuren, (U heeft inmiddels mijn girorekening?).

Voor Uw toekomst als commissie is het wellicht verstandig en nuttig wanneer ik enkele hoogte-en dieptepunten van het Eerbeekse opdiep; welaan hier gaat u dan:

Hoogtepunten

Uw positivisme bij het kleffe handjesspel georganiseerd door een locale ruggetuffer deed mij deugd.

De heer Pierre Heyboer die een geweldige en praktische intelligentie tentoonspreidde om het woord Eindhoven te determineren.

De heer Floor Vriesekoop, die als een aangeschoten en heroïeke feldwebel, niet van plan was zich overtegeven, maar integendeel zijn escadrille wenste te volgen. (El-Alamein 1943 in de Sahara was hier niets bij) en bij de laatste zandheuvel verzuchtte; "Jezus, alweer zo'n bult".

De pauze bij het fiets-kano-stepspeel (hoe verzin je het), op het terras van een café (heb dank Jan Kulk voor uw gratis lafenissen).

De borrel-/ tropische regens-/ en diner van ongekend niveau.

De vele adhesie-betuigingen bij mijn laatste huwelijk, het fraaie geschenk met bijbehorende speech van de secretaris i.o. (dat kan de rakker).

Het klootschieten van voornoemde Pierre Heyboer die de bal eenmaal rechtstandig het zwerk inpriemde en spontaan op zijn rug mieterde, gewoonweg prachtig; welken tableau.

De spontane omarming van 16 Devils bij het afscheid die voor één keer éénsgezind waren.

Minpunten

Uw zeer matig fysiek en geestelijk presteren bij het : fiets-kano-step-klootschietspel.(hier moet aan gewerkt worden)

Het zeer voortijdig aftaaien van de meeste Uwer na het diner aan de bar waar ik tenleste overbleef met ene Maartje Jongheer (of zo!) die met alle geweld zijn naam eer aan wilde doen en de overgebleven serveersters wilde nemen, hetgeen door mijn koene tussenkomst ternauwernood is mislukt. Deze aspirant in spé maakte toch wel duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is op het "sex"gebied. En dan nog te bedenken dat er voldoende wulpse Eerbeeksen te vinden zijn die al blij zijn met een zak olienoten.

Niettemin zijn dit soort werkuitsapjes voor gereede herhaling vatbaar.

Ik eindig derhalve met het eenvoudige en positieve knikje,

Uw President,


Johannes C.J.van der Lip

P.S.

Na het vertrek werd ik op een eenvoudige landweg met inhaalverbod gesneden door een Turk die mij ongenueanceerd trachtte weg te drukken, in een koddig overjarig Brits hondhok, van een merk dat door de Britten gekscherend word aangemerkt als de "poor men's Jaguar".

Het hok bleek bij nadere investigatie toetebehoren aan de secretaris (waarvan de opleiding maar oeverloos blijft voortduren).

Ik moest mij zeer beheersen om niet mijn 3 liter 24 klepper puissant krachtige machine de sporen te geven. Niet doen President dacht ik bij mij zelf "dat geeft alleen maar een nog grotere frustratie bij de Turk dan er al is". (waarvan akte !).

cc: 2 exemplaren voor commissieleden.
1 exemplaar voor secretaris i.o.

BLACK DEVILS
75 jaar
1921 - 1996

Waarde Black Devils

19

Dere brief is naar onze
gaste gastvrouw.
Vanzelfsprekend bent u ook
van de partij!

groet
Jan E
Secr i.o

Hoofddorp, 3 juli 1996

Waarde sportvriend,

Naar aanleiding van de uitnodiging om op ons verjaarsfeestje op 7 september a.s. te komen, kan ik u meedelen dat alle clubs uit de veteranencompetitie hieraan gehoor gegeven hebben.

De volgende combi-teams zullen dan ook aanwezig zijn: Kon HFC-Victoria, Quick-HBS, Kampong-Hercules, VOC-Concordia en HVV-AFC.

Wij verzoeken u bij de selectie van de spelers rekening te houden met de volgende punten:

- niet jonger dan 35 jaar
- gezellige drinker
- in het bezit van een leuke danspartner en bereid deze mee te nemen
- bereid om ook het after-voetbal programma bij te wonen
- in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan deze dag
- minimaal over beperkte voetbal capaciteiten beschikken

Het verdient aanbeveling om in overleg met uw combiteam-partner afspraken te maken over het te dragen voetbaltenue, ten einde algehele verwarring tijdens het spel zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij verwachten u op zaterdag 7 september om 12.00 uur.

Aan diegene die nog niet ontbeten hebben of reeds aan de lunch toe zijn, zal een broodje worden aangeboden. De rest van het programma wijst zich vanzelf.

U en uw partner zijn onze gast tijdens het after-voetbal programma. Waarbij we opmerken dat de eventuele drankjes, tenzij anders vermeld, voor uw rekening zijn.

Mochten er onder u nog zijn die menen op cabaretse wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de verhoging van de feestvreugde, dan kunt u wat ons betreft iets voorbereiden. Of u in de gelegenheid gesteld wordt om dit voor het voetlicht te brengen, hangt af van het humeur van onze spreekstalmeester.

Om een klein deel van de kosten te dekken verzoeken wij u om per team (dus per vereniging 50%), het in het landelijk overleg afgesproken bedrag, zijnde fl 100,= ,te voldoen bij onze boekhouder , de heer Jan Kulk.

U kunt dit op 7 september met hem regelen.

Indien u nog vragen heeft dan staat ondergetekend tot uw beschikking.

In de hoop u op 7 september te mogen begroeten teken ik namens de toernooi cie,

Met vriendelijke groet,

Gert Oonk

G.B.J.M. Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG Hoofddorp
Tel. 023-5632797

15 Aug 1996

121

Verslag vergadering 150896.

Aanwezig: v.d.Berg, Heynis, Ellerbroek, Oonk, Vervoort, Kulk en van Veen

Vervoort deelt mee dat aan buitenzijde DIOS-clubhuis een z.g. POLDIKAP zal worden geplaatst. De indeling van het clubhuis t.a.v. plaatsing buffet en muziek blijft zoals afgesproken: buffet in bestuurskamer en muziek in de uitbouw. Verder zal Vervoort zorgen voor bloemen om e.e.a. op te vrolijken. Vervoort zal contact opnemen met Jongejan/Kopp t.a.v. de openstaande aktiepunten (zie verslag 230396) en hieronder vermelde zaken.

Er wordt besloten om 11 bekens (met opschrift Bl.Dev. 75-jaar) als prijs aan te schaffen en 1 beker als eerste prijs (bestelling is inmiddels gedaan).

Als scheidsrechters zullen optreden Smits (H.B.S.), Cuyper, Cafe, Gerard Zijp en Jan v.d. Maarl. Heynis heeft nog wat flessen Black Devils-vocht en deze kunnen als kado voor scheidsrechters en EHBO dienen.

Het programmaboekje moet worden aangepast omdat een aantal ouderen het lettertype te klein vindt. Er komen geen advertenties in. De toernooikosten zullen moeten worden opgehoest door de eigen leden.

Paul Heynis zal als ceremoniemeester optreden en Ellerbroek verzoekt er bij de muziek op aan te dringen zich bescheiden op te stellen, zeker indien er sprekers zijn.

Kulk deelt mee dat hij op 7 september op uitnodiging van Shell in Monza zal zijn.....
Kulk regelt wel 2 speelballen.

De B.D.-taart moet 's morgens worden aangesneden en niet 's avonds! (info Jogejan)

Er is enige discussie over gratis rondjes c.q. happy hour. Besloten wordt zulks niet te doen. De leden moeten er op worden gewezen als gastheer op te treden en in die functie af en toe een rondje te geven.

De begroting van kasbeheerder Kulk wordt behandeld.

Het buffet wordt duurder (fl. 3000,-) vanwege broodjes voor de lunch en sate bij het buffet.

Vervoort zal aan DIOS vragen betere wijn aan te schaffen.

De PR-man (v.d.Berg) deelt mede dat de VLOH probeert een live-verslag te geven.

Jack van Gelder heeft het te druk. Wellicht is er iets op de Kabelkrant Haarlemmermeer te zetten.

Aan het Witte Weekblad zal copy worden geleverd voor een artikel.

Ellerbroek neemt contact op met Heyboer voor iets in de Volkskrant.

Ellerbroek is van mening dat de ingang moet worden versierd. Hier is men het mee eens. (info Jogejan/Kopp)

Verder wordt besloten om per elftal 2 begeleiders aan te wijzen.

De leden van de Black Devils zullen 7 september om 1100 uur worden besteld.

Vervoort zal de geluidsinstallatie bij DIOS checken. Zo nodig heeft Kulk een goede installatie (geluid)..

Nieuw Venneep,
18 augustus 1996

Vriendelijke Groeten,
Jan van Veen

BLACK DEVILS
75 jaar
1921 - 1996

Hoofddorp, 26 augustus 1996

Geachte Black Devil en zij die hiervoor in opleiding zijn,

Voor een aantal van jullie is de zomer wat stil verlopen, maar door een aantal anderen is er hard gewerkt om op zaterdag 7 september ons toernooi tot een succes te maken.

Jullie worden op die zaterdag om 11.00 uur verwacht, tenzij je andere instructies of dienstbevelen hebt gehad.

Je krijgt dan de laatste instructies voor deze dag.

Je kunt je broodzakje thuis laten, maar enige munten in je knip kunnen je van pas komen.

Voor diegene die nog niet door hebben waar het overgaat;

op zaterdag 7 september wordt gevierd: **BLACK DEVILS 75 JAAR.**

Om 12.00 uur worden onze gasten verwacht, waarna we om 13.30 uur gaan voetballen

Om ± 17.00 uur begint de band te spelen.

Er is op jou en je partner gerekend met betrekking tot het koud- en warm buffet.

Het betreft een feestje dus doe je dansschoenen aan en daarbij passende kleding.

Om 21.30 uur vlieden de laatste tonen van de band heen.

Tot zover de informatie over 7 september.

Tevens vind je bij dit schrijven het programma voor de eerste helft van de competitie.

Dit moest ik in opdracht van Wim Vervoort meesturen. Voor alle zaken m.b.t de competitie moet je dus vooral hem blijven lastig vallen.

Voor vragen over het voetballen op 7 september kun je bij mij of Jan van Veen terecht.

Ik hoop jullie in feeststemming en goede conditie op 7 september te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

G.B.J.M. Oonk

adspirant aanvoerder

G.B.J.M. Oonk
Lutulistraat 141
2131 TG Hoofddorp
tel. 023-5632797

A.V.V. BLACK DEVILS

75 JAAR



OPGERICHT TE AMSTERDAM

7 NOVEMBER 1921

WELKOM II

Welkom in Devils Home, waar wij u vandaag ontvangen op het sportcomplex "De Trapschans" van de Nieuw Vennepse voetbalvereniging DIOS.

We beginnen direct met een landelijke primeur. De Black Devils hebben in het kader van het 75-jarig bestaan vanaf vandaag een eigen sportkanaal, DEVIL75, opgericht door enkele vooraanstaande en kapitaalkrachtige leden. DEVIL75 is te ontvangen via Intelsat 601, transponder 64, frequentie 1123.25 Mhz.

Alle wedstrijden, die u vandaag tijdens ons jubileum-toernooi zult spelen, worden live uitgezonden en zijn door iedereen te ontvangen, zonder tariefsverhoging en zonder decoder.

Zo'n experiment kenmerkt onze vereniging, niet alleen qua spelopvatting maar ook historisch beschouwd.

Het begon 75 jaar geleden met een stel randgroep-ouderen, die van de "stichting" onder leiding van de plaatselijke straathoekwerker op een trapveldje naast het Olympisch Stadion in Amsterdam tegen een balletje mochten trappen. Devils in therapie.

Na 75 jaar is dit initiatief uitgegroeid tot een complete omni-vereniging, opgebouwd uit een afdeling voetbal, tennis, een cluster golf en een sectie bridge (alleen voor de ouderen onder ons). Nu dus ook de stap naar de wereld van de Media: Black Devils als Multi Media Groep.

Namens onze Raad van Commissarissen mag ik u van harte welkom heten op ons unieke jubileum-voetbaltoernooi. Een toernooi, dat uit diverse ingrediënten is samengesteld. Natuurlijk staat het product voetbal centraal. Maar daarnaast is er ook een mogelijkheid tot ontspanning in de vorm van dans, muziek, een dispuut en een sportief lopend buffet.

Eerst gaan wij met z'n allen een middag buiten spelen. Een decoder is hierbij niet nodig, alleen uw alom bekende goede conditie en een stralend humeur.

Voor we daarmee beginnen wil ik graag namens ons allen het bestuur en de vrijwilligers van DIOS bedanken, die niet alleen hun accommodatie voor dit toernooi beschikbaar hebben gesteld, maar ons ook zullen voorzien van de nodige versnaperingen. Het koud/warm buffet zal worden verzorgd door de Vennepse cuisinier Rob Huybrechts en zijn medewerkers. Dit belooft een culinair hoogstandje te worden.

Veel plezier vandaag!

Namens de Black Devils,

Wim Vervoort, uw Media-consultant.

DAGPROGRAMMA

12.00 Ontvangst deelnemende verenigingen.

12.45 Opening door de voorzitter.

13.30 Aanvang wedstrijden.

16.45 Einde wedstrijden.

17.00 Aanvang festiviteiten met o.a.:

Muziek

Koud/warm Buffet

21.30 Einde muziek.

POULE INDELING

POULE A

1. Kampong/Hercules

2. Quick/HBS

3. Black Devils

POULE B

1. HVV/AFC

3. KHFC/Victoria

4. VOC/Concordia

WEDSTRIJDPROGRAMMA

VELD II VELD III TAFELVELD

13.30	Kamp/Herc	HVV/AFC	Black Dev
	Quick/HBS	KHFC/Vict	VOC/Conc
14.10	Quick/HBS	KHFC/Vict	Kamp/Herc
	Black Dev	VOC/Conc	HVV/AFC
14.50	Kamp/Herc	HVV/AFC	Quick/HBS
	Black Dev	VOC/Conc	KHFC/Vict

15.30 POULE TWEEDES POULE DERDES

16.10 POULE WINNAARS

REGLEMENT LUSTRUMTOERNOOI BLACK DEVILS 75-JAAR

1. De minimum leeftijd van de deelnemers is gesteld op 35 jaar.
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB.
3. De duur van de wedstrijden bedraagt 2 x 15 minuten zonder rustpauze.
4. Beslissingen van scheidsrechters zijn bindend. Protesten kunnen niet worden ingediend, laat staan gehonoreerd. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
5. Elk team levert een eigen grensrechter.
6. De volgorde in de poule wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten.

Het bij tafelvoetbal behaalde wedstrijdpunt wordt meegeteld. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo. Bij gelijk doelsaldo beslist het aantal voor gescoorde doelpunten. Is dit ook gelijk dan zal op een nader te bepalen manier een beslissing tot stand worden gebracht.

7. De uiteindelijke nummers 1, 2 en 3 in poule A spelen tegen de nummers 1, 2 en 3 van poule B voor de eindrangschikking. Eindigen deze wedstrijden na de reguliere tijd in gelijkspel, dan zal op een nader te bepalen manier een beslissing tot stand worden gebracht.

REGELS T.A.V. HET TAFELVOETBAL

1. De teams spelen 3 wedstrijden tegen elkaar.
2. Elk team levert hiervoor 3 x 2 man.
3. Een wedstrijd is geëindigd wanneer een ploeg 5 doelpunten heeft gemaakt.
4. De scores van de 3 wedstrijden/ploegen worden bij elkaar opgeteld. Het team met de meeste doelpunten is winnaar en krijgt hiervoor één wedstrijdpunt.

De scheidsrechters deze dag zijn:

Wim Café
Rijk Cuyper
Jan v.d. Maarl
Rik Smits
Gerard Zijp

De Black Devils en de vereniging DIOS nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor beschadigingen en/of vermissing van kleding, waardevolle voorwerpen en dergelijke. Deelname aan het toernooi geschiedt op eigen risico.

De wedstrijdleiding is in handen van Jan van Veen, Gert Oonk en Wim Vervoort.

DE BLACK DEVILS 75 JAARI! HOE IS DAT MOGELIJK?

Ieder seizoen overkomt het ons: nieuwe gezichten (gelukkig maar) bij de tegenpartij, die ons verwonderd vragen wie en wat we eigenlijk zijn. Geduldig en trots geven we dan steeds uitieg:

"Jawel, 75 jaar, een elftal, ballotage van nieuwe leden, onopzegbaar lidmaatschap voor het leven, een bestuur dat niet wordt gekozen maar dat "groeit", en waarvan de meeste leden permanent "in-opleiding" zijn. Contributie-heffing op basis van meiding van een lege kas. Enzo voort, enzovoort!" De verwondering van de gesprekspartner verandert dan meestal in verbazing, soms zelfs verbijstering, want één en ander is inderdaad niet zo regulier conform hedendaagse verenigingsstructuren, inclusief de dodelijke versuffing van halve en hele bobo's, die de zaak draaiend houden.

Vijf jaar geleden hebben we daarom bij het 70-jarig feest een echt gedenkboek(je) uitgegeven met geïnspireerde bijdragen uit verschillende invalshoeken die een mooi beeld van onze historie schetsten.

Een nog veel indrukwekkender dokument was toen echter de door voorzitter Jur van der Lip geïnitieerde (en bekostigde) herdruk van de notulen van alle jaarvergaderingen vanaf 1927 tot 1971.

Want de "JAARVERGADERING" is een cruciaal instituut binnen de Black Devils, zo niet de spil waar alles eigenlijk om draait! Soms wordt hij wel eens een paar jaar overgeslagen omdat de aanleiding -de inauguratie van nieuwe leden- ontbreekt, maar wanneer hij weer eens heeft plaatsgevonden, zitten de meeste leden nog dagen daarna met pijn in de buik.....

Alles is immers "omgekeerd". De nieuwe leden worden niet welkom geheten, maar suf getreiterd, beleid wordt niet verantwoord, bestuurders geschoffeerd, benoemingen zijn volstrekt willekeurig, spijs en drank vloeien overmatig, kortom een moeilijk te omschrijven maar uniek fenomeen.

Het geld en de fut ontbreekt ons voor een complete heruitgave en dus is mij de ondoenlijke opdracht gegeven om hier in een luttele pagina de hele geschiedenis nog eens kort samen te vatten. Hoewel, ondoenlijk? Ik heb ooit eens geleerd, dat wie zijn verhaal van een uur niet in vijf minuten kan karakteriseren, kennelijk niet weet waar hij het over heeft.

Daar gaan we dus:

De Amsterdamse vereniging Black Devils werd opgericht op 7 november 1921 door de later legendarische voorzitter, wijlen Johan Nielsen, samen met Bernard van Vlijmen, de bekende portretschilder. Vermoedelijk was het initiatief afkomstig uit een aktie van een afvallige groep leden van het toenmalig roemruchte RAP (inmiddels ter ziele).

Sindsdien werd als gast gespeeld op allerlei terreinen, waaronder voor lange tijd op het bijveld van het Olympisch Stadion, later in de Watergraafsmeer, toen bij NFC in Amstelveen, Rood-Wit in Amsterdam Noord en tenslotte sinds 1978 bij DIOS in Nieuw Vennep. Alle wedstrijden werden ad-hoc georganiseerd, de tegenstanders waren toen al AFC, HVV, HFC en Victoria maar ook Dik en Traag, de Effectenbeurs en de White Angels.

De selectie van de nieuwe leden vond aanvankelijk plaats in kringen van voetballers die elders hadden gespeeld, maar naar Amsterdam waren verhuisd. Ook traden oud-hockeyinternationalen toe, die toen kennelijk in hun nadagen voetbal (terecht) leuker vonden dan hockey. Qua beroepsgroepen trof men veel juristen, journalisten en zakenmensen aan, een beetje "elitair" dus. Dat is inmiddels in het kader van de geheel genivelleerde samenleving verleden tijd. De potentiële leden moeten nu:

- -een beetje kunnen voetballen.
- -weerbaar zijn tegen de meedogenloze kleedkamergrappen en grollen.
- -gevoel hebben voor de continuïteit van de unieke cultuur en bereid zijn daar energie in te stoppen.

De oorlogsperiode van 40-45 werd overbrugd en de eerste jaarvergadering werd prompt uitgeschreven op 22 juni 1945. Volgens het verslag een indrukwekkende gebeurtenis!

In de vijftiger jaren volgde een flinke aanwas uit de geleerden van (K)-HFC, maar toen rond 1970 de huidige veteranen-wedstrijd van start ging, werd het moeilijk om uit bevriende verenigingen te recrutereren.

Met de verhuizing naar Nieuw Vennep in 1978 heeft de vereniging onmiskenbaar langzaam een stempel van de Haarlemmermeer gekregen. Dit ondanks de soms woedende fulminaties van voorzitter van der Lip "dat we gvd een Amsterdamse vereniging zijn" en dat "de provinciale onbenullen uit de vlek Nieuw Vennep nooit enige functie van enig belang bij de Black Devils mogen vervullen".

Laat ik dit korte betoog afsluiten met een citaat uit de bijdrage in het eerder genoemde gedenkboek van 1991 van de Herculaan (dus buitenstaander), good-old Jan van den Burg, die bij wijze van grote uitzondering een treffende uitspraak op papier zette:

"Black Devils: een gezelschap, een gemeenschap of zo maar een vriendenclubje?"

Een non-organisatie die het presteert om drie-kwart eeuw met één elftal op de been te blijven. Een continuïteit waarvan de bestuurders niet weten waarmee ze bezig zijn, als ze al bezig zijn.

Met een jaarvergadering die naar mijn indruk het midden houdt tussen een aandeelhoudersvergadering van de NORO en een klasse-bijeenkomst van 2B. Een uniek gegeven, vooral omdat ze er steeds weer in slagen deze ondefinieerbare cultuur over te dragen aan jongere representanten!"

ZO IS HET! OP NAAR DE 100!

Jaap Ellerbroek (secretaris-in-opleiding)

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van onderstaande Black Devils:

Wim van Balen (archivaris)
Karel Berke*
Rob v.d. Berg (PR)
Leo Deurlo
Jaap Ellerbroek (secretaris in opleiding)
Ruud Engel (keeper)
Pierre Heyboer (sluitpost)
Paul Heynis (hofmaarschalk in spé)
Cor Jongejan
Maarten Jongejan*
Lucien de Kind
Peter Kopp
Jan Kulk (kasbeheerder in opleiding)
Rob Liefbroer (grensrechter in opleiding)
Jur v.d. Lip (onze voorzitter)
Jan v.d. Maarl (arbiter)
Gert Oonk (aanvoerder in opleiding)
Harry van Rijn (materiaal commissaris in opleiding)
Theo Toonen
Jan van Veen (aanvoerder)
Wim Vervoort (aspirant aanvoerder in opleiding)
Floor Vriesendorp (passende functie ontbreekt)

* Aspirant leden in opleiding.